



**dergi**  
DIE ZEITSCHRIFT

## dergi 'den

1989 yılı dünya kültür, sanat ve siyasal tarihinde önemli yıldönümüllerine rastlayan bir yıl. Büyük Fransız Devrimi'nin 200. yılı olması nedeniyle dergi'nin bu sayısında bu devrimle ilgili yazı, resim ve yorumlara ağırlık verdik. İnsanlık tarihinde önemli yeri olan bu devrimin yalnız siyaset alanda değil, dünyadaki sanat ve kültür hareketlerini de etkilediği bilinen bir bir gerçekdir.

Dehası evrensel boyutlara erişen 20. yüzyılın büyük sinema sanatçısı Charlie Chaplin'in de 100. doğum yıldönümü bu yıl.

Yirminci yüzyılın resim sanatını kuşkusuz temelinden etkileyen Cézanne'ın da doğumunun 150. yılı bu yıl. Türkiye'de de Tanzimat Olayı'nın. Surrealist akımın büyük ustası Salvador Dali'nin de ölüm yılı. Dergi'nin bu sayısı oldukça yüklü olduğundan gelecek sayılarımıza da yer vereceğimizi umuyoruz.

Birleşmiş Milletler UNESCO Örgütü'nün Dünyada Kültürel Gelişmenin Onyılı olarak kabul ettiği 1988-1997 yılları arasında dünya kültür ve sanat hareketlerinin çok yoğun geçeceği şimdiden anlaşıyor. Ne var ki, sınırlı mali olanaklarımız ile sınırlı sayfalarımız dünya kültür ve sanat hareketinin her köşesine ulaşmamıza elvermiyor. Bu nedenle önemli yıldönümüllerini, büyük dönüşüm sağlayan kültür hareketlerini elimizden geldiği kadar atlamamaya çalışıyoruz.

Dergi'niz güncel olayları değil ama yıllık ve yüzyıllık olayları, dünyamızı değişikliğe uğratan büyük siyasal dönüşümlerin kültür ve sanata yansıyış biçimlerini değerlendirderek onlarla ilgili yazı, resim ve yorumlara yer vermekten kıvanç duyacaktır.

Gelecek sayılarımızda hem nicek, hem nitelik bakımından daha da gelişme umudunu taşıyarak tekrar görüşmek üzere...

Liebe DERGI - Leser,

in der Kunst- Kultur- und Weltgeschichte hat das Jahr 1789 eine besondere Bedeutung. In diesem Jahr wird der 200. Jahrestag der großen Französischen Revolution in Frankreich und anderen Ländern mit Faszination gefeiert. In der Menschheitsgeschichte wird die Französische Revolution nicht nur als ein politisches Ereignis betrachtet, sondern sie hat auf die Kunst und die Kultur einen wesentlichen Einfluß ausgeübt. Aus diesem Grunde haben wir in der vorliegenden Ausgabe „der Zeitschrift - DERGI“ den Schwerpunkt der Französischen Revolution gewidmet.

Es wird in diesem Jahr der 100. Geburtstag des Universalgenies Charlie Chaplin fast in der ganzen Welt gefeiert. In dieser Ausgabe berichten wir auch mit unseren begrenzten Möglichkeiten über diesen unumstrittenen großen Künstler unseres Jahrhunderts.

Zweifellos hat der Maler Cézanne in der Kunst des 20. Jahrhunderts mit seinem Werk bedeutende Akzente gesetzt. Auch jährt sich sein 150. Geburtstag. Der verstorbene französische Schriftsteller Jean Cocteau wird 100 Jahre alt. Der spanische Künstler Salvador Dalí, einer der bedeutendsten Vertreter des Surrealismus ist im Februar dieses Jahres gestorben. Wir hoffen, daß wir in den kommenden Ausgaben über diese Künstler berichten können.

Wir beabsichtigen außerdem den Zeitraum von 1988-1997, den die UNESCO „Dekade der kulturellen Entwicklung der Welt“ gestellt hat, soweit es uns möglich ist, genau zu verfolgen, Initiativen, gesetzte Schwerpunkte, kulturelle Aktivitäten und Ereignisse, die in diesem Zusammenhang stehen, in unseren kommenden Ausgaben aufzugreifen.

In der Hoffnung, daß wir uns in den kommenden Ausgaben begegnen können und mit den besten Grüßen!

Ihre DERGI - die Zeitschrift

## IMPRESSIONUM

“Dergi” 2 Aylık Edebiyat Kültür Dergisi

Sahibi: Dergi Girişimi, Duisburg

Yazışları Sorumlusu: Aydin Yeşilyurt (V.i.S.d.P.)

Yayın Yönetmeni: Necile Deliceoğlu

Yazı Kurulu (Redaktion): Hüseyin Akdemir, Mevlüt Asar, Selçuk Ceylan, Sait Günel, Aydin Karahan, Serol Teber.

Adres: Marienstr. 16/a, 4100 Duisburg 11, Tel. (0203) 405185 / 343197

Hesap No: 214 93 00, Deutsche Bank Duisburg, BLZ: 350 700 30

Dizgi-Grafik: Verlag Dayanışma, Duisburg, Tel. (0203) 342833

Baskı: Offsetdruckerei E.Bockamp. Tel. (0203) 664949

Kapak resmi: Delacroix, Halka Önderlik Eden Özgürlük, 1830 Temmuz Ayaklanması, 260 x 350 cm. Louvre Müzesi

Fiyatı: 4,- DM

Yıllık abone tutarı: F.Almanya için 20,- DM, diğer ülkeler için 25,- DM  
(Türkiye aboneleri abone tutarı karşılığında kitap gönderebilirler.)

## İçindekiler / Inhalt

Tektaş Ağaoğlu	
1789 Güzellemesi . . . . .	3
<i>B.Brecht</i>	
Type des Intellektuellen	
Revolutionär . . . . .	4
Aydin Karahan	
Fransız İhtilali'nin Anahatları . . . . .	5
<i>Serol Teber</i>	
1789 Fransız Devrimi, Hegel	
Felsefesi ve Otoriter-Faşist	
Yönetimler . . . . .	9
<i>Şiir/Ibrahim Eroğlu</i>	
. . . . .	11
<i>Sargut Sölçün</i>	
"Fronkreich, Fronkreich!" . . . . .	12
<i>Claudia Albert</i>	
Auf der Suche nach	
der (richtigen) Revolution . . . . .	14
<i>Söyleşi/Hüsam Gönül</i>	
Ruhi Su-Sümeyra-Allı Turnam .	16
<i>Ömer Polat</i>	
Öykücüüğümüzde Ulu Bir	
Köprü: Sait Faik . . . . .	18
<i>Şiir/Bahtiyar KAYMAK</i> . . . . .	19
<i>Hüseyin Akdemir</i>	
Şa... Sha... Sha... Şarlo! . . . . .	20
<i>Yüksel Korkut</i>	
Charles Chaplin (1889-1977) . . . . .	22
<i>Gülsen Bardakçı</i>	
"Onu Tanimak Lazım" . . . . .	23
<i>Necile Deliceoğlu</i>	
Interview mit Gerhard Köpf . . . . .	24
<i>Gedicht/Orhan Veli</i> . . . . .	26
<i>Öykü/Leylâ Erbil</i> . . . . .	27
<i>Gedicht/Erich Fried</i> . . . . .	29
<i>Mustafa Önal</i>	
Ali Yüce ile Söyleşi . . . . .	30
<i>Öykü/Gönül Özgül</i> . . . . .	32
<i>Nevzat Yalçın</i>	
Adıyla Yaralı . . . . .	34
<i>Şiir-Gedicht/Halit Ünal</i> . . . . .	34
<i>Mevlüt Asar</i>	
70 Sonrası B.Alman Şiiri . . . . .	35

# 1789 Güzellemesi

Tektaş AĞAOĞLU

1789 Fransız burjuva devriminden bu yana geçen zaman şunun şurasında iki yüz yıl!

Bu iki yüz yıl içinde insanlığın geçirdiği toplumsal ve entellektüel gelişim, kapsam ve içerik olarak muazzam oldu. Bunda 1789 Devrimi'nin —bizdeki eski adıyla İnkılâbı Kebir'in— büyük dahlî yar. Halkların tarih sahnesine çıkıştı o sayede gerçekleşme yoluna girdi. Avrupa'da geniş köylü yiğinlarını bir avuç soygunun ve soylu hizmetlisi bürokratın kölesi olarak sefalete ve cehalete mahkum eden sistemlerin sonu göründü. Hızla büyüp gelişen işçi sınıfı kendi kurtuluşunun gerçekleşebilir bir hedef olduğunu görmeye başladı. 1848 devrim dalgası, Avrupa'da ulusal uyanış, 1789'un doğrudan ürünüydi. 1848 ile 1870 Paris Komünü ayaklanması arasında topu topu yirmi iki yıl var! Komünist Manifestosu 1847'de yayınlandı. 1864'de Birinci Enternasyonal kuruldu. Paris Komünü, tarih sahnesine çıkan halkların sosyal kurtuluşunun tarihin gündeminde olduğunu fiilen kanıtladı. 1917 Büyük Ekim Devrimi sosyal kurtuluş düşüncesini ve özlemimi teoriden pratiğe geçirirken, aynı zamanda Urallar'dan Çin Denizi'ne kadar uzanan koskoca bir alanda Asya halklarına tarihsel gelişim yolunu açtı. Tarihin ilk ve o zaman için yegane işçi sınıfı devletinin Nazi karşı-devrimine indirdiği ölümcül darbe dünya çapında siyasi kolonializmin nihai tasfiyesinde onde gelen belirleyici etken oldu. Günümüzde, emperyalizmin ve neo-kolonialist düzenlerin baskısına, etkinliğine rağmen, bütün dünya halklarının tarih sahnesinde daha aktif rol oynamalarını mümkün kılan koşulların olgunlaşma dönemini yaşıyoruz. Sosyal kurtuluş pratiğini kapsam ve içerik olarak daha ileri, üst düzeylerde gerçeklige dönüştürmen maddi, toplumsal, politik süreçlerin üzerinde yeni perspektifler açılıyor.

Bu iki yüz yılda bilmekte ve teknikte sağlanan akıl durdurucu gelişmeler de iki yüz yıldan beri süregeen toplumsal/siyasal evrimin ortaya saldığı muazzam potansiyelin ürünüdür. O evrimi sürdürmen ve potansiyelin ürün vermesini sağlayan aktif etkenin, üretim güçlerinin gelişmesindeki büyük ivmenin önündeki üstyapısal engelleri Fransız Devrimi temizledi. Gerek doğa, gerekse toplum bilimlerinde iki yüz yılda alınan mesafeyi ve bundan sonrası için önünde açılan engin ufukları, insanlık, 1789'u hazırlayan ve onun başarısıyla, kazanımlarıyla

kuvveden file geçen düşünce birikiminin materyalist özüne borçludur. Marksizm, zaflarını acımasızca eleştirek giiderdiği o birikimin kadırişinas mirasçısıdır.

\* \* \*

Bu günlerde gerek 1789'un yurdı Fransa'da, gerekse başka yerlerde bu büyük olayın önemini ve değeri üzerine gölgé düşürme çabaları yoğunlaştı. 1789 Devrimi'ni kötülemeyi, en azından kücümsemeyi iş edinen tarih "arastırma"ları ve yorumlar türeterek düşünce alanında boy göstermek âdetâ moda oldu. Devrim sürecinin bütünselliği inkâr edilerek, kimi vecheleri diğerlerinin karşısına çıkarılarak Devrimin mirasına kara çalınıyor. Sözgelimi, 1789'dan günümüze kalan yegâne gerçek kazanımın en başta İlân edilen İnsan Hakları Bildirisini olduğu, 1790-94 ortaları arasındaki hızlı devrimci gelişmenin —sonraki kuşaklılara genel olarak "terör" dalgası diye tanıtan olayların— ve bu arada 16. Louis'nin idamının Devrimin yozlaşması, bir tür kendine "ihanet" i olduğu, etkileri bugün de süren kötü bir miras bıraklığı iddia ediliyor. 1789'dan 1792 Eylül'ünde Cumhuriyetin ilanına kadar geçen dönemde meşru kırrallık bağlamında genel kabul gören millî irade kavramının giderek kesin halk egemenliği yönünde geçirdiği evrimin 20. yüzyılda demagogik diktatörlükler ve totalitarizme ideo-lojik temel oluşturduğu ileri sürülmüyor.

Bu yaklaşım, gerçekte, 1) Fransız Devrimi'nin ünlü ilke-kavramları Özgürlik, Eşitlik, Kardeşlik'ten sonucusuna, Kardeşlige açıktan cephe almaktır; ve dolayısıyla, 2) Özgürlik ve Eşitliği de günümüz için anamlı içeriklerinden boşaltarak işlevsiz kılmaya yönelik bir ideo-lojik saldıridır.

90-94 arası, devrimin hızlı radikalleşme, Jakoben döneminin dönemi idi. Kardeşlik kavramına işleri içerik sağlama, yani Özgürlik ve Eşitliği toplumun çalışanlar ve mülksüzler kesimi için somut gerçeklige dönüştürme yönünde toplumsal baskı, yoksulların, ezilenlerin baskısı devrimin burjuva sınırlarını zorlamaya kadar varmıştı. 94 Temmuz'unda "Terreur" e son veren Thermidor karşı-devrimi "Terreur" döneminin terörünü en uç noktaya kadar götürerek o baskiya set çekti. Robespierre ve yandaşları, "devrimci iktidarın gerçek temsilcileri" (Marx, Alman İdeolojisi) terör istemiyordı

ruz diyenler tarafından terörle temizlendiler! Ve karşı-devrim "Terreur" ün sümesine karşı çıkarak o baskiya set çekkerken Devrimin "Terreur" sayesinde —ilerde de değineceğim gibi— sağlam bağlanan burjuva içeriğinin üzerine oturdu. Burjuvazi büyük ölçüde rahatladi. İlk dönemin kazanımlarının pratiğe geçirilmesi ve tahkimi için önce Bonapart, sonra Napoleon fenomeni öne çıkarıldı. Bu durumda Devrimin Özgürlik ve Eşitlik kavramlarına da kapitalistlerin, yeni yetme zenginlerin çıkarları, ihtiyaçları ve hedefleriyle kesin sınırlı bir işlev yüklandı. Devrim öncesi sınıf hakimiyeti ilkesi ve realitesinin yerini yeni bir sınıf hakimiyeti ilkesi ve realitesi alırken, Kardeşliğin hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir ütopya olduğu ilân edildi. Onunla da kalınmadı: o "ütopya", fikri planda olduğu kadar, pratikte de mahkum edilerek Devrimin hedefleri dışına sürüldü.

\* \* \*

Bugünün Jakoben düşmanları Thermidor karşı-devrimcilerinin gönüllü uzantıları, hortlaklardır. Yeni moda Thermidor'culuğun derdi, tarihi bilişsel olarak yeniden değerlendirilmek değil, Devrimin radikal ve giderek Marksist yorumuna gölgé düşürerek bugünkü tutucu dalgasına gerekçe üretmektedir. O kadar ki, bir yandan Fransız Devrimi'nin günümüze esas mirası olarak İnsan Hakları kavramını öne çıkarırken, aynı zamanda, kırrallığın lağvedilip Cumhuriyet'e geçilmesini de Devrimin âdetâ yoldan sapması olarak görüyor ve gösteriyorlar. En azından, Cumhuriyetle kazanılanların Monarşîye son verme uğruna yitirilenlere değmediğini ima ediyorlar. Bu bakımdan, bu son iki yüz yılda cumhuriyet fikrinin ve realitesini bütün dünyaya yaymakta öncü rol oynamış olan Fransa toplumunda hâlâ şiregiden açıktan cumhuriyet düşmanı akımlarla, bugünü her renkten asrı sağcılar ve 1940-44 Nazi kolaborasyonu geleneği ile, reaksiyoner dincilerle dolaylı akrabaları var.

Cumhuriyetin orduları başında zafeden zaferde koştuktan sonra kendini "İmparator" ilan eden Napoleon'un mezâri Paris'te bir millî anittır. Ama koskoca Fransa'da bugüne kadar hiçbir alana ya da caddeye Robespierre adı verilmemiştir. Napoleon adının Fransa tarihinin nostaljik değerleri arasında anıl-

ması bugün Fransa toplumunun hiçbir kesimini karşıya almak sayılmıyor; Robespierre'i Fransız Devrimi'nin ayrılmaz bir rüknü olarak görmek ve misyonuna hakkettiği değeri vermekse, en azından, çeşitli toplum kesimlerinin "duyarlığı" ni kaale almamak, "eski yaraları desmek" sayılıyor. Öyle sayılıyor, çünkü Robespierre 16. Luis'nin idamında, Monarşinin kaldırılmasıyla Cumhuriyetin kurulması ve feudal/dinsel motifli karşı-devrimci ayaklanmalara karşı kararlılıkla korunmasında başrolü oynayan adamlardan biri olarak biliniyor. Yoksul yiğinların yüzyıllar boyu birikmiş sınıf kininden dehşete düşen ve yine o yiğinların ekonomik, toplumsal özlemleriyle vahsi burjuva çıkarların açılıyeti arasındaki çelişkiden gözü yılan yorgun devrimcilerin, ele geçen fırsatları anında değerlendirmeye teşne yolsuz "cumhuriyetçi"lerin amansız hasmı ve suçlayıcısı olarak tarihe adını geçiren de odur. Onun şahsında, 1789 Devrimi'nin, süregelen monarşi olgusuyla suları dırılmış İnsan Hakları döneminde Kardeşliğin gündeme girmesine kapıyi aralayan radikalleşme ve kesin halk egemenliği dönemine geçişini karalayıp mahkum etmek ötedenberi Fransız ve Avrupa sağcılının, tutucularının onde gelen tutkularından biri olmuştu.

Devrimin radikal geleneği bugün de mahkum edilmek isteniyor, çünkü Kardeşlik için mücadele çağımızın gündemindedir. Gerçek özgürlük, eşitlikçi içeriğinden boşalmış bir insan hakları kavramı, bu nedenle, çağın reaksiyonelerinin elinde sosyalizmin yaşayan gerçekliğini ve insanlığa vaadettiği geleceği inkâra araç kılınmaktadır.

\*\*\*

1792 yılı Eylül'ünde Fransa'da kralik lağvedildi, Cumhuriyet kuruldu. Fransa'nın beş cumhuriyetinden birincisi.

1793 Ocak ayında Kral 16. Luis idam edildi.

Bu olay, Fransız Devrimi'nin radical geleneğine yönelik ideojik saldırganın ana temalarından birini oluşturuyor.

Yeni tutucular, "Kral ölmeliydi!" diyorlar. Kral ölmeliydi demek, kral başta kalmalıydı demekle aynı seydir. Zaten tartışmanın esas konusu da odur: Meşruti kırallık mı, cumhuriyet mi?

Aynı soru şöyle de sorulabilir:

16. Luis ölmeli miydi?

Süphesiz, Evet!

Bir kere, Fransa'da kralın kafasının kesilmesi — Kardeşliği bir yana da bırakıksa — Özgürlük ve Eşitliğin, halk egemenliğinin, bunların hepsini birden inkâr eden, hepsine birden savaş açan ve o savası sonuna dek götürmeye hazırlanan gericilik güçleri karşısında bir zaferi oldu. Daha 89 yılında, Devrimin ilk başında kaldırılan imtiyazlarını geri alma-

ya hevesli feodallerin ve köylü yiğinlar üzerinde ideolojik nüfuz ve baskısını sürdürmeye kararlı Kilisenin direnişi gerçek bir iç savaş boyutuna varmadan o sayede kırıldı. Kralın kafasının kesilmesi, aynı zamanda, tarih sahnesine çıkan halkın eski düzeni sürdürmek isteyenlerin tümüne meydan okuması ve rüştünü ispatıyordu. Fransa'da bir kralın değil, kral kavramının tepelenmesiydi. 1789 Devrimi Fransa'da eski düzeni berhava ederken bütün Avrupa monarşilerini de daha baştan kendisine karşı birleştirmiştir (Devrim'in tek müttəfiki, okyanus ötesindeki yeni Amerikan Federal Cumhuriyeti'ndi) ve Ancien Régime artıkları Avrupa reaksiyonıyla kader birliği etmişlerdi. 16. Louis'un suçu, genç devrimci Saint Just'ün ünlü deyişimle, "Kral olmak"tı! 16. Louis kişi olarak ne denli sıradan, kararsız ve beceriksiz, ola ki iyiniyetli ve hatta suçsuz, ya da suçları ne denli bağıslanabilir olursa olsun, kendinden önceki tüm Fransa kirallarının ve başka ülkelerin tüm kirallarının bağıslanmaz tarihsel suyuyla yüküydü. Onun kafası kesilerek kırallık tepeledi. Özgürlüğün bir "ihsan", Eşitliğin bir "taviz", Halk Egemenliğinin pazarlık konusu bir "ortaklık" olmadığı ortaya konuldu.

İkincisi, 16. Louis'un mahkumiyet ilâni, insan haklarıyla — ve yeni palazlanan sermaye sahiplerinin gözünde o halkların en başta geleni, temeli olan mülkiyet hakkı ile — mücehhez burjuvalının sınıf hakimiyetinin ve genel sınıf çıkarlarının tescil belgesi oldu. Jakoben devrimciler, Devrimin düşmanları ve sulandırıcıları karşısında Paris'in plebleriyle ittifak kurmaya curet etmeye olduğu kadar, karşı-devrimin meşruiyet ekseni olan Kralın kafasının kesilebileceğini dünya âleme göstermekle de sınıfın hakimiyetinin esas özüne sahip çıktılar. Cumhuriyet düzeni burjuva sınıf çıkarlarının en yetkin aracı ve teminatı idiyse Cumhuriyetin düşmanlarının meşruiyet ve sadakat simgesine en ağır darbeyi indirmenin bir zorunluluk olduğunu en iyi onlar gördüler. Ve gördüklerinden korkmadılar. Bunun içindir ki "imparator" sıfatlı eski Cumhuriyet generali Napoleon'un tarihsel misyonu tüm Avrupa'da kırallığın toplumsal temeli feodal yapıların tasfiyesi ve burjuva hukukunun kon-

salidasyonu oldu ve yine bunun içindir ki, sonradan, hayli uzun süre bir süreçte Avrupa sahnesi büyülü küçüklü kiral taifelerinden kiral kani dökülmeden temizlendi, ya da kiral kavramının tarihsel içeriği hepten boşaltılarak bir zamanların tanrıdan beratlı muhtesem despotları taşıra bezirganlarının sınıf hakimiyyetine hizmet eden şatafatlı kuklalara çevrildiler.

\*\*\*

Son iki yüz yılın tarihsel gelişim çizgisinde 1789'un Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik ilke-kavramları son derece önemli, ufuk açıcı bir işlev görmüştür. O kavramların hayatı geçmesi, gerçeklige dönüşmesi, daha o günden, 18. yüzyıl sonu Fransa toplumunun özgül koşullarının ve sorunlarının çerçevesini çok aşan, hatta günümüze kadar ulaşan bir süreci öngöryordu. Fransız Devrimi'nin en büyük, anlamlı özelliği, kendini kendi çağdaş ve anlık iş sorunlarına çözüm getirme çabasıyla sınırlamamış olmasıdır. Fransa'dan önce İngiltere'de burjuva devrimi yaşandı. Orda da, üstelik 16. Louis'in idamından yaklaşık yüz elli yıl önce, bir kral idam edildi. Ama İngiliz devriminin ufkı dar, çözümleri kendi sorunlarıyla sınırlıydı. İngiliz burjuvaları on yıl içinde kırallığı geri getirdiler ve yüz elli yıl sonra da Fransız Devrimi'nin baştan sona en lânet düşmanları kesildiler. 1789'u önceleyen Amerikan federal anayasasının cumhuriyet ilkesini öne çıkarmasına ve insan hakları vurgulamasına rağmen Amerikan toplumu "köleci" denilemezse de köleli bir toplumdu. Oysa Fransız Devrimi Fransızların "insan hakları"na sahip çıkmakla yetinmedi, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik hedeflerini bütün insanlık adına gerçekleştirebilecek evrensel hedefler — gerçekleştirmesi uğruna mücadele edilmesi gereken hedefler — olarak bütün insanlığa sundu.

\*\*\*

Inkilabı Kebir'den bize kalan miras onun bütünselliğindedir. Ona baştan sona kadar sahip çıkmamak son iki yüz yılın en ileri kazanımlarına sırt çevirmektir. Reddi mirastır.

(Bu yazı G. Dünyası'nda yayınlanmıştır.)

### Typus des intellektuellen Revolutionärs

Es gibt einen Typus des intellektuellen Revolutionärs, der den proletarischen Revolutionären verdächtig ist: Das ist jener Typus, der sich von der Revolution eine durchgreifende Besserung erwartet. Keineswegs unter einem unerträglichen Druck stehend, sondern gleichsam frei entscheidend und das Bessere wählend, entscheidet er sich für Revolution.

B. Brecht

# Fransız İhtilali'nin Anahatları

Aydın KARAHASAN

**I**nsanlığın yakın tarihinde iki kırmızı kıyamet koptu. Gökyüzündeki yol gösterici kutup yıldızını bulmak için nasıl önce Küçükayı, Büyüyüyü yıldızlar grubundan yola çıkmak gerekiyorsa, insanlık tarihinde de yol alırken rotayı şarşırmamak için biri küçük öbürü büyük kıyamet diye nitelendirilen 1789 Fransız İhtilaliyle 1917 Rus İhtilalini iyice incelemek gerekir. Bunların yakın tarihteki etkilerini araştırmadan, sonuçlarının yerindeki etkilerini görmeden ne dünyayı kavramak, ne de çevremizde olup bitenleri anlamak mümkün değildir. Biri etkinliği, gücü, düşünceleri bakımından Avrupa'yı politik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda temelden sarsmış, öbürü gene aynı alanlarda dünyanın önemlince bir bölümünü değiştirmiştir. Bu bakımından üzerinde önemle durulması gereken bu iki olay liselerle üniversitelerimizdeki ders kitaplarında bile ikişer sayfadan öte yer almamaktadır. 1917 Rus İhtilaline o kadar bile yer verilmemektedir. Bu gerçeklerin yüzeysel olarak kulaktan dolma bilgilerle tartışılmaması çok girdit olan toplumsal konuları aydınlatmaya yetmemektedir.

Dilimizde kavramlar iyice oturmadığı için Türkçe'de bu büyük olay bazan Fransız İhtilali, bazan Fransız İnkilabı, bazan da Fransız Devrimi diye alınır; ama Fransızlarla öteki Avrupa ülkelerinde bu kavramın karşılığı tartışmasız "la Révolution française"dir. (Französische Revolution, French Revolution). İhtilallerle inkilaplar, hatta devrimler arasında farklar vardır. Hükümet darbeleri "coup d'état-Putsch" devrim ya da İhtilâl değildir. Onun için bizde eski tas eski hamam sürgüt sıradan hükümet darbeleri devrim ya da İhtilâl sanılmıştır. 1789 İhtilâli iyi araştırıldığından görülür ki, Fransız toplumunun özgünlüğünün temelinde halkla soylular sınıfı (aristocratie) arasında güçlü bir burjuva sınıfı vardır. Bu sınıf yeni bir toplum kurmak için düşünce sistemini değiştirmiştir, *Temel İnsan Hak ve Özgürlükleri*'ni dünyaya duyurmuş, kendi sınıfının yönetici kadrolarını da yetiştirmiştir. Bizim lumpen burjuaziyle karşılaşıldığında tarihte ne büyük bir devrimci rol oynadığı daha iyi anlaşılır.

Yalnız burjuva tarihçileri aydın görüşü olmalarına rağmen Fransız İhtilalini anlatırlarken temel sorunu gözardı ederler; yani son analizde üretim ilişkileriyle üretim güçlerinin karakterleri arasındaki temel ve uzlaşmaz çelişkiyi bir

türülü ya açığa kavuşturamazlar veya bilmesine bildikleri halde bu konuya fazla açıklık getirmezler. *Académie française* üyesi "la Révolution française" adlı eserin ünlü yazarı Octave Aubry de, sekiz ciltlik "L'Historie de la Révolution Française" in yazarı Albert Sorel de, Jules Michelet ile Pierre Gaxotte da Fransız İhtilalini bir parça bu güçlerin dışında inceleme eğilimindedirler. Hatta Pierre Gaxotte "L'Histoire de la Révolution Française" adlı eserinde "Sefalet ayaklanmalara neden olabilir ama ihtilâllere asla yol açmaz" der. O, ihtilâllerin çok daha derin başka nedenleri olduğunu söyler. "1789'da Fransızlar bahtsız insanların değillerdi" diyerek bu büyük olayı üretim ilişkileriyle üretim güçlerinin dışında görür.

*Olacak, olacak, yakında o mutlu  
devrim olacak  
Pek yakında yeniden doğulacak,  
Felsefenin, özgürlüğün,  
Bir de yurtseverliğin gücüne bakın  
Evet o mutlu gün, o devrim pek  
yakın!*

Burjuvazinin gücünde temeli oluşturan üretim araçlarının *derebeylik* toplumunda yaratılıp gelişğini ilk defa Marx ile Engels gördüler. Bu özlemlerini de "Komünist Partisi Manifestosu" adlı müşterek eserlerinde açıkça belirttiler. XVIII. yüzyılın sonunda, mülkiyet rejimi, tarım ve imalathane (manufacture) örgütleri tam bir gelişme durumunda olan üretim güçlerine artık uygun değildi, üretimin ayak bağıydı. Marx ile Engels: "Bu bağı koparmak, bu zincirleri parçalamak gerekiyordu, nitekim parçalandı" diye yazdırılar *Manifesto*'da. Sorbon Üniversitesi profesörlerinden Alber Soboul ile FKP yayın organı *L'Humanité* nin kurucusu Jean Jaurès Fransız İhtilalini kısmen Marksist açıdan ele aldılar. Kısamen, çünkü Jean Jaurès eserinin girişinde yazdığı önsözde Marx ile materialist, Jules Michelet ile bir parça idealist olacağını söyler. Jaurès, ekonomik şartların tarihte üretim ve mülkiyet biçimlerinin asıl temelini oluşturduğunu söylemekten sonra sosyalist açıdan Fransız İhtilâli Tarihi'ni yazmaya koyulur. Hiç kuşku yok ki, XX. yüzyılın basın-

daki Fransız işçi hareketleri Jaurès'yi bu yönde etkiler.

## ÖZGÜRLÜĞÜN ÖNCÜLERİ

Marki Lafayette 1782'de Amerikan bağımsızlık savaşına katıldıktan sonra Fransa'ya bir kahraman gibi dönmiş, özgürlüğün simgesi olarak büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Büyük, büyük olduğu kadar verimli topraklara da sahip olan Fransa'da önemli bir üretici kitleleri olan köylülerin yoksulluğu, halkın hoşnutsuzluğu Lafayette'in dikkatini çekmiş, yaratılan zenginliklerin bir avuç soylularla kilisenin elinde oluşuna büyük bir tepki göstermiş, üstelik bu sınıfın vergi bile ödemeyip bütün vergi yükünün öteki halk katmanlarının sırtına bindirilmesi karşısında tepkisi öfkeye dönüşmüştü. Le Nail kardeşler gibi gerçekçi ressamların tablolarında yansyan solğun benizli halk kitleleri, gözleri çukura kaçmış, avurtları çökük köylü yiğinları bu burjuva aydınlarının öncülüğünde umutlanmışlar, ona bir kurtarıcı gibi sarılmışlardır. Lafayette: "Özgürlüğü seven onun için savasmalıdır" diyordu, Amerika'da Washington'a görüşmüştü, Fransa'da cumhuriyetçi bir yönetim kurulabilmesi için onun önerilerini dikkatle dinlemiştir. Ne var ki İngiltere'den bağımsızlığını kazanmak için yapılan Amerikan İhtilâli'nin Fransa'ya şablon gibi uygulanması pek mümkün değildi. Amerikan İhtilâli daha ziyade bir yaşam biçiminin (hayat tarzı) İngiliz Krallığı'na karşı korunması için verilen savaşa dayanıyordu. Fransa'da ise durum oldukça değişti. Orada bütün güç kralla soyluların elindeydi. Bir de kilisenin mutlak egemenliği vardı. Halkın % 96'sını teşkil eden büyük çögünün yönetimde hiç mi hiç söz hakkı yoktu. Coğrafi keşiflerden sonra ticaret alanında iyiden iyiye palazlanan burjuva sınıfından belirli kişilerin artık önemli işleri ellerine almışlardır. Fransız aydınlarının pek çoğu bu sınıftan yetiştiği gibi önemli devlet memuriyetlerinde de çalışırdı ama kralın ordusunda subay olamazlardı. Soylularla ruhban sınıfının dışında vergi yükü de emekçi halkla burjuvaların sırtındaydı. Fransa XVIII. yüzyıl sonlarına doğru büyük bir tarım ve endüstri ülkesi olma yolundaydı. Kapitalizmin gelişmesi, ekonomik özgürlük sorunu meşhur "*laissez faire, laissez passer*" ilkesini doğurmuştu. Eski krallık rejimi (ancien régime: nizam-ı kâdim) derebeylik yüküyle halk sınıfları-

nin, özellikle üretici köylülerin üzerine yüklenmişti. Bilincsiz halk kesimleri haklarının neler olduğunu bilmedikleri gibi ne kadar güçlü olduklarını da farkında değillerdi. Onun için bu katmanlara burjuva aydınları öncülük ediyordu. Hele devrimden kısa bir müddet önce yaşayan Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot gibi hümanist aydınlar temel insan ve yurttaşlık haklarının alevini tutuşturmışlar, Fransız halkın cehalet ve taassuptan kurtarmak için canlarını dişine takmışlar, yeni bir çağın adeta habercisi ve müjdecisi olmuşlardı.

Fransız aydınları İngiltere'deki parlementer düzeni, söz ve basın özgürlüğünü, demokratik kuruluşları örnek alıyorlardı. Manş'ın öte yakasındaki bu devletin yazılı bir anayasası olmamasına, başlarında bir kralın bulunmasına rağmen oradaki demokratik kuruluşların Fransa'yla kiyaslanmayacak kadar farklı oluşu Fransız aydınlarını enikonu düşündürüyordu. İşkence çeşitleri, insaf ölçülerini aşan ceza uygulamaları, köhnemiş örf ve âdetler, krallığın mutlak iradesi Fransa'yı Manş'ın ötesindeki bu kuzey komşusundan oldukça gerilerde bırakıyordu. İngiltere'de 1215 tarihli Magna Carta iki meclisli parlamentoyu öngörüyor. Özellikle aydınlanma döneminden beri Fransız aydınları halkın serbestçe düşünübilmesi, kilise ile mutlakiyetin boyunduruğundan kurtulabilemevi için elliinden geleni yapıyorlardı. Hele Jean Jacques Rousseau ile Voltaire insan hakları savunuculuğunun yılmaz savaşçılarıydı. Voltaire'in şu sözü özgürlük ortamında her fikrin tartışılmamasından yana olan insanların kulağında hâlâ çınlamaktadır. "Söylediklerinizin hiç birini kabul etmiyorum, ama bunları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım." Rousseau ise İngiliz filozofu John Locke gibi düşünüyor; herkesin yaşama ve özgürlük haklarına sahip olduğunu savunuyordu. Hükümetlerin görevleri de insanların bu en doğal haklarını korumak ve geliştirmek olmalıydı. Yöneticiler güçlerini tanrıdan değil halktan almalıyıldılar. Bu düzen bozucu düşünceler Fransa'da yavaş yavaş yayılıp kök salmaya başlamış, "devlet benim!" ("l'état, c'est moi") diyen Güneş Kral XIV. Louis Fransız aydınlarını vatan haini ilân etmiş, onları devletin temeline dinamit koymakla suçlamıştı. Marki Lafayette ise vicdan özgürlüğünü de savunuyor, Katoliklerin Protestanlara baskısı yapmamasını söylüyor, hele Fransa'nın sömürgeçilerinden sağladığı insan alımsatısını, esir ticaretini şiddetle yeriyor, bu utanç verici durumun kaldırılmasını istiyordu. Hatta Lafayette daha da ileri giderek köle ticaretinin kaldırılmasından başka Fransa'nın Güney Amerika'da sömürgeşi olan Guyana'dan bu insanlara geçimlerini sağlayabilecekleri kadar toprak dağıtmasını da savunuyordu. Mutlakiyet bu önerileri reddetmekten başka kritik içinde bulunan devlet malisini kurtarmak için Fransız halkın-

na, soylularla kilisenin dışında daha da ağır vergiler koyuyordu. Artık Lafayette'in de yapabilecek bir şeyi kalmamıştı. XVI. Louis ise lüks ve ihtişam düşkünlüğü karısı Avusturyalı Marie Antoinette'in etkisi altındaydı. Bu aşırı lüks ve tantana Fransa'yı büyük bir borç batağına sokmuş; sık sık değiştirilen maliye bakanları da devletin bütçesini denkleştirememiş, açık veren bütçeyi kapatmak için gene ağır vergilerle halkın sırtına binilmiştir. Bu mali bunalımının içinden çıkışılabilmesi için XVI. Louis saray ileri gelenlerini toplantıya çağırmış, mütakereeler sonucu Turgot'yu (Tûrgo) maliye bakanı yapmış; bu zat bütçede kısıtlamalara giderek bir kısmı ağır vergileri halkın sırtından kaldırırmak isteyip soylularla emlak sahiplerinden vergi alımıya kalkışınca başta lüks ve ihtişam düşkünlüğü Marie Antoinette olmak üzere soylularla varlıklar Turgot'ya baş kaldırarak onun azlini sağlamışlardır. Onun yerine geçen maliye bakanları da bir şey yapamayınca son çare olarak iyi bir maliyeci olduğu ileri sürülen Necker maliye bakanlığına getirilmiş; o da 175 yıldır toplanmayan "Etats généraux"yu (eta jeneoro-rahipler, soylular, burjuvaları beraber öteki halk katmanlarından oluşan ve "tiers état" denilen sınıflar meclisi) toplanması gerektiğini krala önermişti. Artık XVI. Louis bu öneriyi gözardı edemedi. Etats généraux'yu toplantıya çağırmak zorunda kaldı.

#### IHTİLALİN BAŞLAMASI

Etats généraux denilen meclis imtiyazlı sınıflarla burjuvaların vekillerinden oluşan bir kuruldu. Önemli işler için kralın gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. 1610 yılından beri hiçbir kral gereklilik görememiş olacak ki, bu sınıflar meclisini toplantıya çağırılmıştı. Sınıflar meclisi 5 Mayıs 1789'da Versay sarayının bir salonunda ilk toplantısını yaptı. İmtiyazlı sınıfın vekilleri seçmenlerini vergilerden kurtarmak için vergi sistemini tartışmaya başladılar. Oyların vekillerin sayısına göre değil, sınıf esası üzerine göre verilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Kral da imtiyazların tarafını tuttu. İmtiyazlı sınıf vekillerinin istekleri kabul edildiği takdirde ağır vergiler burjuvalarla köylülerin üzerine yıkılacaktı. halkın vekilleri bu tezi kabul etmediler, kralın iradesine de karşı koydular. Kralın danışmanları zor kullanılmamasını, meclisin dağıtılmamasını önerdiler. Hassa orduyu yabancı uluslararası desteğiyle, özellikle Alman ve İsviçreli ücretli askerlerin yardımlarıyla halkın vekillerinden ünlü kimserileri tutuklama kararı aldı. Kökeni soylular sınıfından, kendisi de kont olmasına rağmen halkın temsilcileri (tiers état) grubundan seçilen Mirabeau meclisi başsaan kralın askerlerine söyle seslendi: "Gidiniz, efendinize deyiniz ki, biz buraya halkın arzusuyla geldik; bizi buradan anacak sünüğü gücü çıkarabilir!"

Tiers état, her üç sınıf temsilcilerinin

(soylular, rahipler, burjuvalar) müstererek toplantı yapması gerektiği tezini ile ri sürdürdü. Soylularla ruhban sınıfı bu öneriyi de kabul etmediler. Artık sınıflar birbirlerine dış bilemeye başlamıştı. Yakında kızılca kıyametin kopacağına dair alametler görülmüyordu. Genç ozanlardan Camille Desmoulins (Kamiy Demulen) "Özgür Fransa" adlı yergisel bir şiirinde:

*Olacek, olacak, yakında o mutlu devrim olacak*

*Pek yakında yeniden doğulacak,  
Felsefenin, özgürlüğün,  
Bir de yurtseverliğin gücünde bakın  
Evet o mutlu gün, o devrim pek yakın!*

diyordu. Robespierre ile Mirabeau "Taşra Halkına Çağrı" orosurlerini, Sieyès de "Halk Nedir?" adlı kitabını yayımladı. Kitap bütün Fransa'da kapiş kapiş gitti. Sieyès bu kitabında şöyle diyor: "Halk Nedir? Her şey! Bugine dek neydi? Hiçbir şey! Ne istiyor? İnsanca yaşamak!" Halkın en az yüzde 96'sını temsil eden meclis, memleketin kendisinden beklediği işe başlayabilirdi. Artık hiç anlamlı kalmayan Etats généraux adını terkedip Mirabeau'nun önerisiyle "Assemblée nationale" (Ulusal Meclis) adını aldı. (17 Haziran 1789)

Ulusal Meclis vergilerin adilce toplanmasını, devlet borçları faizlerinin ödemesini sağlayan bir kararnameyi kabul etti. Hem soyluların bu karara itirazından, hem prenslerin desteginden ceset alan XVI. Louis direnmeye karar verdi. 19 Haziran 1789'da Kralliyet Divanı halkın temsilcilerinin verdiği karar iptal etti. Bunun üzerine 20 Haziran 1789'da halkın vekilleri ünlü "Le Serment du Jeu de Paumme" (anayasa andı) içtiler. Bir anayasa hazırlanıp sağlam temeller üstüne oturtuluncaya kadar koşullar nerede toplanmayı gerektiriyorsa orada toplanacaklarına söz verdiler. Fransa için bir anayasa yapılmadan dağılmamaya karar verdiler. Bu gelişmeler Paris'teki heyecan dalgasını büsbütün artırdı. 12 Temmuz 1789'da maliye bakanı Necker'in de görevden alınması işleri büsbütün karıştırdı. Hele kralın yabancı ücretli askerleri kendini koraması için Paris'e çağrılması bardağı taşıran son damla oldu. Paris halkı bu hıyanet haberini duyurca gazaba gelip sokaklara döküldü. Sokaklarda yüzlerce barikat kuruldu. Genç ozan Camille Desmoulins bu barikatlarından birine çıktı Paris halkına heyecanla: "Kaybedecek zaman yok, haydi silâh başına!" diye haykırdı. Halk yiğinleri Desmoulins'e hep bir ağızdan karşılık verdiler: "Haydi, silâh başına!" Kralı kurtarmaya gelen Alman atıları Paris sokaklarında ayaklanan halkın bastırmak istedilerse de bir sonuç almadılar. Halk silâh depolarını basmış taşlarla, sopalarla, tabanca ve tüfeklerle tepeden tıraşa silâhlanmıştı. (Louvre Müzesi ile Versay Şatosunu gezeler bu olayları yansitan sanat şaheserleri tablolarla karşılaşırlar.) Binlerce gönüllü devrimcilerin

milis kuvvetlerine yazılmaya başladı. Ni-hayet 14 Temmuz 1789 sabahı henüz şafak sökerken binlerce Parisli siyasi mahkumların hapsedildiği ünlü Bastille kale-sine yürüdü. Üç metre kalınlığında taş duvarlarla örüllü, otuz metre yükseklikteki kuleleriyle Bastille monarşının zulum sembolü olarak görüldü. Bastille kaleesi önündeki çarpışmalarda yüzlerce kişi öldü, bir o kadarı da yaralandı. Sonunda devrimciler bu muhkem kaleye girmeyi başardılar. Kale kumandanını kaçarken yakalayıp linç ettiler. Ünlü Bastille düşmüştü. Halk bütün mahkumlari serbest bıraktı. (14 Temmuz 1789) Bu tarih o günden bu yana her yıl Fransızların ulusal bayramı olarak kutlanır.

Ta devrim öncesinden beri Fransız halkın özgürlüğü için savaşan Lafayette anayasayı hazırlayan Kurucu Ulusal Meclis'in (Assemblée nationale constituant) başkan vekilliğine getirildi. Bundan sonra Paris halkı kendisini devrimci milislerin kumandanlığına attı. Fransız halkın özgürlüğünü savunmak için hiçbir şeyden yılmayacağına dair söz verdi. Lafayette'in kumandanlığını yaptığı devrimci milis sonradan kazanımları korumak için "Ulusal Devrim Muhafizleri"na dönüştürdü. Devrim muhafizlarının keplerinde mavi-kırmızı oir şerit vardı. Lafayette bu iki renge beyaz rengi de ekleyerek "tricolore" denilen bugünkü Fransız bayrağının oluşmasını sağladı. Bastille'in düşüş haberi bütün Fransa'ya kısa zamanda yayıldı. Taşra bölgelerinde, hatta kasaba ve köylerde bile mevcut yönetimlere karşı yer yer ayaklanmalar baş gösterdi. Oralarda da yeni devrimci yönetimler kurulmaya başlandı. Köylüler zaten öteden beri soylular sınıfına insafsız biçimde sömürülüler, kötü muamele görürlerdi. Ya hiç topraksız ya toprakları yetersiz olduğu gibi çalışma yöntemleri de çok ilkediler, gene de en ağır vergi yükü onların omuzlarındaydı. İyi asker uysal köylüden olduğu için askere alınmak, angaryaya koşulmak, ürünlerini yok pahasına elden çıkarmak hep köylülere düşen görevlerdi. Ama artık köylülerde de bıçak kemiğe dayanmış, yer yer köylü ayaklanması başlamıştı. Paris'teki devrimci hükümet 26 Ağustos 1789'da "İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirgesi"ni (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) dünyaya duyurdu. XVI. Louis henüz tahtından indirilmemiştir. Paris'deki sokak gösterileri de henüz son bulmamıştı. Hele ekmek ve öteki gıda maddeinin yetersiz oluşu gösterileri daha da yoğunlaştırıyordu. Gösteriler daha çok krala ve saraya karşı yapılmıştı. Üstüne üstlük kral da Versay sarayında subaylarla saray erkânına ziyaret veriyordu. Kralın subayları devrimin sembolü olan mavi-beyaz-kırmızı kokartları yırtıp yere attıktan sonra üzerini çiğnediler. Paris halkı bu haberin duyuncu öfkeden tekrar sokaklara döküldü. Kralın yargılanması için kızgın gösterilerde bulundu. Binlerce kadın Paris belediye bi-

nası önünde toplanarak Versay'a yürümeye karar verdiler. Lafayette de onlara katılarak 6000'in üzerinde kadın Versay sarayı önüne geldiler. Saray kapısını kırarak kralla kraliçeyi aramaya başladılar. XVI. Louis ile Marie Antoinette yatak odalarının gizli kapısından fırar ettiler. Lafayette kadınları teskin etmeye çalışıyor, kan dökülmemesi için olanca gayreti gösteriyordu. Saray önünde yığınlanan binlerce kadın kralın Paris'e götürülmesini, orada yargılanmasını istiyordu.

#### XVI. LOUIS İLE MARIE ANTOINETTE'İN YARGILANMASI VE İDAMLARI

İhtilâl Meclisi (Convention) bir dizi reformların yanında devrimi korumak için bir takım önlemler de almıştı. Sağcı gazeteler kapatılmış, bunların malzemesi solcu gazetelere dağıtılmıştı. İllümlular bile her yerde kovalanıyordu. Paris sokaklarında "Kahrolsun monarşi, yaşasın cumhuriyet!" haykırışları duyuluyordu. 20 Haziran 1791'de kral ve avanesi gizlice kaçarken Belçika sınırında devrimci muhafizler tarafından yakalandılar. Kaçmayı başarip yabancı bir krallığa iltica etseydi Fransa'ya karşı yabancılarla işbirliği yapıp devrimi bastırdıktan sonra tekrar eski mutlaklıyetini kuracaktı izlenimini uyandırdığından XVI. Louis vatana ihanetten yargılanıldı. Soylulardan pek çoğu ile kralın subaylarından bir kısmı komşu ülkelere iltica etmişlerdi. Avusturya krallığı Fransa sınırına asker yığmak üzereyken Fransızlar Avusturya'ya savaş ilân ettiler. Avusturya'nın müttefiki Prusya da Fransa'ya karşı cephe aldı. XVI. Louis komşu ülkelerin Fransa'ya savaş açmasından umutlanmıştı. Devrim kargasası içinde Fransa'nın yenileceğini, kendisinin tekrar Fransa'nın başına geçeceğini umuyordu. Ama Fransız halkı özgürlükleri için canını dişine takmış iç ve dış düşmanlara karşı savaşıyordu. Bu arada Ulusal Meclis kilisenin mallarını devletleştirmiş bir yığın yeni düzenlemelere gitmişti. Parisli bir avukat olan Danton ile "L'ami du Peuple" (Halkın Dostu) gazetesini çikaran ama mesleği hekimlik olan Marat Jakobenlerin en güçlü politikacılardı. Jakobenler kulübü 1789 mayısında Jakoben manastırında gizlice kurulduğu için bu adı almıştı. Bu kulübün kurulmasından kısa bir zaman sonra bütün Fransa'da üyeleri çoğalmaya başlamıştı. Jakobenler devrimin sol eğilimini hatta komünist görüşlere yakın kimselerdi. Bunlar politik ihtilâlin sosyal bir ihtilalle tamamlanması gerektiğini, servetlerde eşitlik olmadıkça medeni haklarda eşitliğin katıyen yürümeyeceğini savunuyorlardı. Marat, Danton, Robespierre'in olmasını çıktıktı. Jakobenler kentlerdeki yoksul halk tabakalarından bir yığın taraftar kazandılar. Devrimin gittikçe sola doğru kayması, "burjuva" ihtilâli olarak başlayan hareketin "prolete" ihtilâle doğru dönüş-

mesi burjuvazi içinde yeni çelişkiler doğrdu. İhtilâl Meclisi'nin kararnameleri kanun hükmündeydi. Bu mecliste (Convention) halk sınıflarına dayanan üç önemli grup vardı. Fransa'nın güneyindeki Girondin ilinden geldikleri için Jironden'ler adını alan bir grup, meclisin üst tarafından oturdukları için dağlılar anlamında Montanyar'lar, bir de klub üyeleri Jakoben'ler vardı. İhtilâl Meclisi 750 iyyeden oluşuyordu. 21 Eylül 1792'de krallık oybirliği ile ilga edildi. Jironden'ler cumhuriyetçi ve demokrat olduklarından ruhban sınıfı alehin-deydiler. İhtilâl Meclisi'nin eğilimi bugünkü anlamda bilimsel bir komünizm değildi ama tarihçi Pierre Gaxotte'un deyişiyle bu, yoksulların yanı hiç ya da az malı olanların varsıllara karşı bir ayaklanmasıydı. Siyasal eşitliğin sosyal eşitlikle tamamlanması gerekiyordu. Gazeteler bu ikinci sosyal ihtilâlin gerektiğini, bu yapılmadığı takdirde ilk yapılan ihtilâlin boşu gideceğini yazıyorlardı. Bu fikre ruhban sınıfından bazı papazlar da katıldı. Cher bölgesini temsil eden bir papaz şöyle diyordu: "Mülkiyet herkesin olacaktır. Merkezi bir şarap mahzeni, tek bir tahıl ambarı olacak, herkes buradan kendine gerekli olanı alacaktır." Bir önceki mevsimin kurak gitmesi nedeniyle Fransa'da iyi mahsul alınamamıştı. Geçim güçleştiğe komünist hareket daha da etkin hale geliyordu. Robespierre, Danton, Marat ile Jakoben'lerin çoğunuğu açıkça komünist olduklarını söylemeyordu ama "İhtilâlciler hastalıklar için ihtilâlciler ilâçlar gereklidir" diyerek libarellerin savunduğu "laissez faire, laissez passer" formülüne şiddetle karşı çıktı. Jironden'ler İhtilâl Meclisi Başkanlığı'nı da kaybedince Robespierre, Marat, Danton'a karşı cephe alarak onlara açıkça saldırya geçtiler. Jakobenler'in başında bulunan Robespierre, Marat, Danton triumvirası böylece İhtilâl Meclisi'ne hakim oldu. XVI. Louis'yi resmen suçlayarak yargılanmasına karar verdiler. Kral iki celsede vatana ihanetten ölümme mahkum edildi (26 Aralık 1792) İhtilâl Meclisi, Halk Mahkemesi'nin bu ölüm kararını 360'a karşı bir oy farkla 361 oyla onayladı. 26 temsilci de sakıncı olarak ölüm lehine oy vermişlerdi, bu oylar da tasnif kurulunca öbür 361 oya eklenerek toplam 387 oyla kralın idam hükmü onaylanmış oluyordu. Hüküm 21 Ocak 1793'te İhtilâl Meydanı'nda giyotine infaz edildi. Cellat Samson Louis'nin kellesini eline alarak halka gösterdi. Halk "yaşasın cumhuriyet, kahrolsun monarş!" diye bağıryordu. Marat yayınladığı "Ami du Peuple" (Halkın Dostu) ile "Journal de la République Française" (Fransız Cumhuriyeti) gazetelerinde "Artık geri dönüş yoktur, ya özgürlük, ya ölüm!" diye yazıyordu. Bu sıradan gerici güçlerin İhtilâl Meclis üyesi Lepeletier'i aniden öldürmesi karşı devrimcilerin ilk önemli işaretti oldu.

Louis'nin idamından on bir ay kadar sonra karısı kraliçe Marie Antoinette de "vatana ihanetten" giyotine gönderildi. (16 Ekim 1793)

### MARAT'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Kralın idamı Avrupa'daki komşu krallıklarda dehşet uyandırmış, Avrupa'nın yarısını ihtilâle karşı ayağındırmıştı. İhtilâl meclisinde çoğunlukta olan Jironden'lerin bazı yanlış politikaları yüzünden her üç grup anlaşmazlığa düştüler. Jirondenler'in politikası artık her yanda çokmektedi. Üstelik devrimin fırtına kuşu, (devrim kartalı) diye nitelendirilen Marat'yi da Jakoben'lerin başkanı sıfatıyla suçlayıp mahkemeye verdiler. Marat beraat etti, omuzlar üzerinde ihtilâl Meclisi'ne getirildi. Jironden'ler Marat'nın bu derece sevilmesini, coşkuyla karşılanması hazırladılar, onu kendilerie rakip gördüler. Hemen hemen her devrimde görülen çıraklık hastalığı bu devrimde de nüksetmişti. Devrimciler birbirlerine düşmeye, birbirlerini karalamaya devam ettiler. Montanyar'lar da Jironden'lere karşı Fransa'yı federalizme götürüyorlardı diye suçladılar. Taşrada yer yer ayağınmalar sürüyordu. İhtilâlciler halkın ekonomik gereksinmelerini yeteri kadar karşılamayı orlardi. Hoşnutsuzlukları birbirlerinin üzerine atmaya başladılar. Güney Fransa'nın bazı kentlerinde Jironden'ler Marat taraftarlarını tutuklattılar. Artık ihtilâlciler iyice birbirlerine düşmüştü. Bu kargaşa ortamından yararlanan Charlotte Corday (Şarlot Kordey) adlı bir kadın Caen'den yola çıkarak Paris'e geldi. İhtilâl Meclisi'nde Marat'ya yaklaşmaya çalışıysa da beceremedi. Bir kaç gün sonra ona Normandiya bölgesindeki haberler getirdiğini söyleyerek Marat'nın evine girmeyi başardı. Marat bir çeşit cilt hastalığından rahatsız olduğu için sık sık sıcak su banyoları yapardı. Charlotte Corday'i kabul ettiği zaman da henüz banyo kütvetindeydi. Genç kadın Marat'ya yaklaştı, gizlice taşıdığı hançeri koynundan çıkararak Marat'nın tam kalbi hizasına saptı. Marat hemen o anda öldü. 13 Temmuz 1793. (Bu konuda Felsefe Dergisi'nin 89/1 sayısında Mihail Alpatov'un daha açıklamalı bir yazısı vardır.) Çok soğukanlı, cerbezeli bir kadın olan Corday'ı ou cinayeti kim işlemiştir? Olayın arkasında Jironden'ler mi vardı? Her kıraklı katil gibi o da mahkeme "pişman değilim, yüz bin insanı kurtarmak için bir adam öldürdüm" diyordu. Mahkeme başkanının "devrimde yalnız bir tek Marat mı var?" sorusuna karşı da "Hayır, onu öldürmekle öteki Marat'lara da iyi bir gözdağı verdim" diyordu. Baudry adlı bir salon ressami Corday'i kahramanlaştmak için onun resmini yapmak üzere hücresinde girme izni almıştı. Ressama da "yaptığımı pişman değilim, Fransa'nın mutluluğu için yaptığım bu işten memnunum" dedi. Marat'nın katli

Paris'te duyulunca halk galeyana geldi. Zaten Devrim Anayasası sınırsız düşünsel ve basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkı hepsinin üstünde ayaklanma hakkı tanıyordu: "Hükümet halkın haklarını çiğnerse ayaklanma halkın her tabakası için haklarını en kutsalı, görevlerin en genelidir, diye bir madde vardı. İhtilâl Meclisi tam kadro ile Marat'nın cenaze törenine katıldı. Charlotte Corday de işlediği cinayetten dört gün sonra giyotine gönderildi. (17 Temmuz 1793)

Jakobenlerin önderi olan Robespierre ou cinayetten sonra Jironden'lere karşı amansız bir savaş açtı. Özgürlük belgelerinin yaratıcısı olan Robespierre şimdi özgürlik adına mithîş bir terör rejimi kurmuştu. Terörü hem de yakın devrim arkadaşlarına uyguluyordu. Bir zamanlar devrim arkadaşı Danton'a yazdığı bir mektupta: "... seni o kadar seviyorum ki, şu anda ben senin kendimim" demiştir. Devrimden sonra yolları ayrılmışa aynı Danton için: "Yurt düşmanlarının en alçağı değilse bile, en tehlikelişi" diyordu. Artık kişisel iktidar kavgası başlamıştı. Bu iktidar denilen meret ne menem bir şeydi ki, insan devrimci bile olsa bu ihtiastan bir türlü sıyrılamıyor. Aynı kavganın başka bir biçimi daha sonra 1917 Rus İhtilâli'nde de yaşanmış mıydı? 5 Nisan 1794'te Danton giyotine gönderilirken Robespierre'e: "Arkamdan sen de geleceksin!" dedi. Bu bir kehanet miydi? Hayır Devrimden sonra yerli yersiz haklı haksız o kadar insan giyotine gönderilmişti ki, bir görgü tanıdığı "giyotin sepetine damdan kiremit düşer gibi kelleler düşüyordu" der. Tanrı Kronos'un kendi çocuklarını yemesi gibi devrim de kendi çocuklarını yemeye başlamıştı. 10 Haziran ile 27 Temmuz 1794 tarihleri arasındaki bir buçuk aylık zaman içinde tam 1300 kişi giyotine gönderilmiştir. Bunların içinde 94 yaşında bir ihtiyar vardır ki, sehpaya yürüyemediği için sandalyesiyle çıkarılmıştı. Hele devrimin ateşli genç ozanı Desmoulins'in de "hain" diye giyotine gönderilmesi devrime olan güveni tamamen sarsmıştır. Robespierre'in taraftarları bile aynı felâketin kendi başlarına da gelebileceğini hesaba katarak ona karşı bir komplot hazırladılar. Karşılık bir grup belediye sarayının (Hôtel de ville) işgal edip Robespierre'i tutukladılar. 28 Temmuz 1794'de o da giyotine gönderilmekten kurtulmadı. Danton'un kehâneti (!) gerçekleşmiş.

### BURJUVAZİNİN DİNLE HESAPLAŞMASI VE FRANSIZ İHTILALİNİN SONUÇLARI

Fransız İhtilâli aslında bir burjuva ihtilâli olmasına rağmen doğurduğu sonuçlar bakımından kendinden önceki ihtilâllerin gölgdede bırakacak kadar çarpıcı, görkemli ve şanlı bir ihtilâldir. Oldukça burjuva ve muhafazakâr kalan kendinden önceki Amerikan ve İngiliz ihtilâllerinin yanında adam akıllı halkçı bir

karaktere sahiptir. Tarihin gündemine "Temel İnsan ve Yurttaşlık Hakları" ni bu ihtilâl getirmiştir. Bugün Fransız nikâl paralarında görülen "liberté-égalité-fraternité" (özgürlük-eşitlik-kardeşlik) ilkelere bu ihtilâlin mirasıdır. Artık Fransa ile Avrupa'nın öteki ülkelerde emekçisinden burjuvasına kadar bu ilkelер herşenin karşılaşacağı özdeşleşmiştir. Her ne kadar "terör" devrinin kanlı bilançosu bu büyük ihtilâlin anısına kopkoy bir gölge düşürüyorsa da Marx'in deyişimle "şiddet hareketinin indirdiği çekic darbeleri, ortağı silip süpuren dev süpürgesiyle" insanlık tarihine büyük bir miras bırakmıştır. Bu mirastan payını almak için yeryüzünün pek çok halk ve ulusları insanlık tarihinin önünde davacıdır. Din dogmasının katı çemberini ilkin bu ihtilâl kırdı. Katolikliği devlet dini olarak korumayı reddetti. Laiklik ilkesini devletin temeli yaptı. Din derslerini okullardan kaldırıldığı gibi dinsel kılık kıyafetin de kiliseler dışında giyilmesini yasak etmiş, meydanlarda, kamu kuruluşlarında bulunan haçları, öteki dinsel "alâmetleri" toplatmış, yeni bir "akıl dini"nin kurulması için öncülük etmiştir. "Kainâtın babası zekâdir" diyerek akıl egemenliğine öncülük tanımış "ölüm sadece ebedi bir uykudur" kitabesini mezarlıkların kapısına yazdırılmıştır. İhtilâl Meclisi Fransa'ya yeni bir takvim de getirmek istiyordu. Bu takvimde yıllar, cumhuriyetin ilâni tarihi olan 22 Eylül 1792'den başlıyordu. Bu takvimin ne gereği olduğunu soran bir papaza Konvansiyon üyesi bir temsilci "Sizin pazar günlerindeki ayinleri yoketmeye" diye cevap vermişti. Tanrisal iktidar kuramina dayanıp soyuların imtiyazlarını güvence altına alan krallık döneminin mutlakiyetçi devlet düzeni yerine "devrimcilik, ulusal egemenlik, haklarda eşitlik" ilkelere dayanan Fransız İhtilâli'nin gerçekleştireceği siyasal düzenin "laik" nitelikte olması tarihin gelişim süreci içinde kaçınılmaz bir sonucu.

Fransız İhtilâli Fransa için olduğu kadar bütün Avrupa, hatta dünya uluslararası için önemli sonuçlar doğurmuştur. Ulusların yönetimleri tanrı iradesiyle değil, kendi iradeleleriyle olması gerektiği ilkesi ve insanın en doğal haklarının uygulama alanına girmesi hep bu ihtilâlin sonuçlarıdır.

### KAYNAKLAR:

1. *La Révolution française*, Octave Aubry (de l'Académie française)
2. *L'Histoire de la Révolution française*, Prof.Dr.Albert Soboul (de l'Université Sorbonne)
3. *L'Histoire de la Révolution française*, Pierre Gaxotte.
4. *L'Histoire de l'absolutisma à la démocratie (collective par une équipe de professeurs de collège, de lycée et d'université)*
5. *Kulturgeschichte der Menschheit*, Will Durant, Band 16, 17

# 1789 Fransız Devrimi, Hegel Felsefesi ve Otoriter-Faşist Yönetimler...

Serol TEBER

**A**ydınlanmaca Çağı filozofları, günümüzden 200 yıl önce gerçekleşen, 1789 Fransız Devrimi'nin düşünel-felsefi temelini oluşturmuşlardır. Fransız Devrimi ile de bu düşüncelerin önemli bir bölümü, en temel ilkeleri, günlük pratıge yansımış, bir anlamda, aydınlanma düşüncelerinin maddeleşme süreci başlamıştır.

Fakat, Fransız Devrimi, gerçek felsefi anlamını ve ifadesini Alman İdealizminde bulmuştur. Başka bir deyimle, Alman İdealizmi, temel ilkelerini Jean Jacques Rousseau'nun savlarında bulan Fransız Devrimi'nin sistematik felsefesini oluşturmuştur....

1789 Devrimi'nin büyük kargaşası içinde, I. Napolyon aracılığı ile devrimin ilerici-radikal unsurlarını likide eden, yönetimi hemen hemen tümüyle eline geçen liberal burjuvazi, kendi ekonomik-toplumsal formasyonunu gerçekleştirebilmek için, koşulların elverdiğince, bireyi ve devleti, görece özgür, akılç ve demokrat bir yapı içinde birleştirmeye başlamıştır.

Bu dönemde, siyasal birliğini henüz kuramamış Almanya'nın ilerici, demokrat aydınları, Fransız Devrimi'nin öngördüğü özgürlük ortamını, aklın öplana çıraklığını, bireye (yurttaş'a) sağladığı yasal hakları coşkuya karşılaştılar. Ancak, devrimin getirdiği büyük toplumsal çalkantılardan, özellikle de uzun yıllar süren ve binlerce insanın canına kıyan kanlı terorden dehşetle korkmuşlardır...

Fakat herseye rağmen Alman İdealizmi'nin hemen hemen tüm temel ilkeleri, Fransız Devrimi'nin belgilerinden, öngörülerinden esinlenip (kuşkusuz oldukça değişik ve Almanya gerçeğine özgün biçimlerde) sistemleştirilmeye çalışılmıştır. Alman İdealizmi kuramcılarının gözünde, Fransız Devrimi, salt feudal mutlakiyeti yıkmak ve yerine liberal burjuva ekonomik-politikasını, kültürünü kurmakla kalmamış, aynı zamanda ve çok daha önemli olarak, Alman Reformasyon'u da tarihsel yerine oturtmuştur.

Bu süreç içinde, Sanayi Devrimi'nin verileri öylesine artmış ve getirdiği yenilikler öylesine şaşırtıcı olmuştur ki, pek çok düşünür, endüstri kapitalizminin ürünleri ile insanların tüm gereksinmelerinin karşılanabileceği tarihsel bir aşamaya ulaştığı sanısına varmışlardır. Ve böyle bir maddesel ve entellektüel temel üzerine, utopik sosyalizm ilk ya-

pitlerini vermeye başlamıştır. Örneğin, Saint Simon, Endüstri Devrimi'nin aklalı, aklın egemenliğinde bir düzenin altyapısını oluşturabileceğini öngörmüşdür.

Fakat gene bu dönemlerde, Almanya, böylesi devrimsel gelişmelerin oldukça uzağında kalmıştır. Çeşitli büyülükteki feodal beyliklere bölünmüş Almanya'da ne ekonomik, ne politik ve ne de kültürel-yasal birlik oluşabilmisti. Liberal burjuvazi güçsüz, bilinc düzeyi (görece) zayıf, demokratik hak ve özgürlükler gündem dışı kalmıştır...

*Genel bir çıkarsamaya, Hegel felsefesinin özünü, akıl, birey özgürlüğü ve devlet ilişkileri belirlemiştir. Ancak, Hegel, hem kendi ülkesinin içinde bulunduğu koşullar, hem de Fransız Devrimi süresince ortaya çıkan büyük terör olayları etkisi ile Fransız Devrimi'ne karşı oldukça çelişkili tavırlar almıştır.*

Böylesi gereksinimler uzantısında, Alman aydınları, Alman İdealizmi, her şeden önce, aklın egemenliğinde ve aklın denetiminde bireysel özgürlüğü getirebileceği umuduyla Fransız Devrimini ve onun en temel ilkelerini savunmuştur.

Bu koşullarda, Alman İdealizmi'nin en büyük düşünürü Hegel'de, Mutlak Tin'in (Absolut Geist) bir yansımama biçimini, bir anı'nı oluşturan akıl, felsefesinin en temel özünü oluşturmuştur.

Genel bir çıkarsamaya, Hegel felsefesinin özünü, akıl, birey özgürlüğü ve devlet ilişkileri belirlemiştir. Ancak, Hegel, hem kendi ülkesinin içinde bulunduğu koşullar, hem de Fransız Devrimi süresince ortaya çıkan büyük terör olayları etkisiyle Fransız Devrimi'ne karşı oldukça çelişkili tavırlar almıştır.

Hegel, kendine özgün devlet ve bireysel özgürlük kuramlarını oluşturabilmek için ilk kez, J.J. Rousseau'nun özellikle (Devrimin temel yapısı) "Toplum Sözleşmesi"nde öngördüğü, hiçbir şiddetle başvurmadan, tüm maddesel ve entellektüel bütünlüğü içindeki bireyi ve birey özgürlüğünü savunan savlarıla hesaplaşmak gereğini duymuştur...

Anımsanabilecegi gibi, J.J. Rousseau'ya göre, "Toplum sözleşmesiyle insan, doğal özgürlüklerini yitirir fakat toplumsal özgürlüklerini kazanır..." Ancak "temel sözleşme, doğal eşitliği ortadan kaldırır" şöyledir dursun, tam tersine, doğanın insanlar arasında koyduğu maddesel eşitsizlik yerine ahlaksal ve yasanın, kamu vicdanın doğru bulduğu (meşru) bir eşitlik getirir. İnsanlar güçleri ve zekaları bakımından olmasalar da sözleşme ve hak hukuk bakımından eşit olurlar..."

Hegel, Rousseau'nun böylesi radikal savlarını, Fransız Devrimi süresince ortaya çıkan büyük terör olaylarının kaynağı olarak görmüş ve onun ünlü "bireysel irade" görüşüne karşı çıkmıştır.

Hegel'in sisteminde Mutlak Tin, Devlet aygıtında en üst düzeyde evrimleşir ve somutlaşır. Somut Devlet ve onun getirdiği somut özgürlükler, Rousseau'nun soyut özgürlüklerini yadsımez, ancak aşar ve kalıcı bir niteliğe dönüşür, somut Devlet, soyut özgürlüklerin, iradenin, ahlakin somutlaşmasını içerir... Hegel, "olması gereken'i değil "olan'"ı savunur, ancak, bu "olması gereken'in yadsınmasını içermek, ve "olan" aynı zamanda "olması gereken'in yadsınmasını içermez; ve "olan" aynı zamanda "olması gereken'i özünde taşıır, bir ön-hedef olarak kapsar..."<sup>(1)</sup>

Ve Hegel, herseyden önce, insanı, düşünen, aklı ile kendi niteliklerini kavrayabilen bir varlık olarak kabul eder. Bu nedenle de, insanın tüm düşünme yeteneklerini kullanması gereklidir, bu da, insanın özgürlleşme sürecini içerir ve bunun sonunda, insan bireysel özgürlüğünü kazanır (somut olarak "birey" olmanın ayırdına varır). Ancak, bu evrimin gerçekleşmesi için, aklın mutlakiyetin denetiminden, baskısından kurtulması ve toplumun kaçınılmaz olarak yeniden örgütlenmesi gereklidir.<sup>(2)</sup>

Hegel'e göre, Aydınlanma Çağı ile Mutlak Tin, Dünya ile bir tür uzlaşmıştır... Ve gene Hegel'e göre, en iyi Devlet, içinde özgürlüğün en çok egemen olduğu Devlet'tir... Ancak hukuk devletinin egemen olduğu danserlerde birey soyut özgürlükten öznel ahlaktan kurtulup, nesnel-somut özgürlüğe ve ahlaka kavuşabilir...

Hegel, doğada, salt insanın, kendi varoluşunun olanaklarının gücünü bilebileceğini, aklı ile bu durumu kavrayabileceğini ve bu durumun, aklın en önemli nitel-kategorik özgürlüğü olduğunu söyle-

ler.... Buna göre, *özgür akıl*, gerçeği kavrama atılımı yapabilir ve kendi gelişmesinin yönlendircisi olabilir ve bu konumdaki akıl, nesnel (objektif) ve tarsel güç olur. Bunun için de *özgürlük* en temel önkosuludur....

Hegel'e göre, Devlet, özgürlük ve akıcı hareket etme, özgür düşünmə *çıraklıları* verdiği ölçüde, gerçekten... Devlet, insanlara, akıcı hareket etme, özgür gelişimle ortamı ve olanakları vermediği zaman —devletin bizzat kendisi, gerçek olma konumunu yitirir— ve devlet olma durumundan çıkar. Bu konumda devletin de değişmesi gereklidir....

Hegel sistemi belli bir sosyal, politik, felsefi düzen gerektirir. Ve Hegel'in amaçladığı bu somut ortam, Alman liberalizminin gelişme döneminin gereksinim duyduğu koşulları içerir....

İlk kez, liberal burjuvazi, genç nasyonal devletler, Hegel'in felsefesini ve Devlet kuramını benimsemişler, ancak monopol kapitalizme (emperyalizme) geçişle birlikte Hegel yadsınmaya başlamıştır. Başka türlü bir söylemeye, *nasyonal devlet, monopol kapitalizm ile birlikte nasyonalist devlet olmaya başladıkça Hegel de kiyasiya eleştirilmeye başlanmıştır.*

\* \* \*

Hegel'e karşı ilk büyük karşı çıkışlar emperyalist ilk büyük Devlet'in ortaya çıktıgı İngiltere'de başlamıştır. Örneğin, Green, ilk kez, Hegel'in antognist çelişkilerin toplumsal düzenlerin doğaları gereği ortaya çıktıgı görüşüne karşı gelmiş ve kapitalizmin antagonist çelişkiler barındımadığını, böylesi çelişkilerin rastlantısal tarihsel olaylar olduğunu söylemiştir.(3)

Ayrıca Green, Devlet'in, genel toplumsal haklar ve çıkışların savunucusu olduğunu, buna karşın bireyin özgürlük ve haklarını düşüneniyeceğini; Devlet varlığını koruyabilmek için hep akıcı yasalar yapmak zorunda olmadığını; ve bireyin çıkışlarının genel çıkışlar karşısına konanımıyaçağını savunmuştur... Green, hiçbir bireyin, Devlet'in koyduğu yasaları tartışmaya legal hakkının bulunmadığını, böylesi bir hak'ın bireye verilemeyeceğini söylemiştir...(A.g.e.)

Sosyaldarwinist devlet anlayışını böylesi bir mantıksal platform üzerinde temellendirdikten sonra, liberalizmden, otoriter ve giderek faşist Devlet anlayışlarına geçmek görevi kolay olmuştur.

Ancak bu süreç içinde, hemen hemen tüm faşist Devlet kuramaları, karşıslarında son büyük engellerden biri olarak Hegel İdealizmini görmüşler ve onunla son bir kez daha hesaplaşmak zorunluluğunu duymuştardır.

Anımsanacağı gibi, Faşist Devlet kuramalarının temelinde, bireyin, biyolojik gücü elverdiince, koşulsuz ve sorgusuz, çok çalışması, mutluluğu ve özgürlüğü aramadan yaşamayı öğrenmesi öğütlenir... Daha başka bir söylemeye, tüm

faşist Devlet kuramaları, birey'e ilk önkosul olarak, özgür ve mutlu olmayı düşünmeden, çok çalışıp az yaşamamasını öğrenmesinin zorunluluğunu söylemişlerdir....

*İlk kez, liberal burjuvazi, genç nasyonalist devletler, Hegel'in felsefesini ve Devlet kuramını benimsemişler, ancak monopol kapitalizme (emperyalizme) geçişle birlikte Hegel yadsınmaya başlanmıştır. Başka türlü bir söylemeye, nasyonal devlet, monopol kapitalizm ile birlikte nasyonalist devlet olmaya başladıkça Hegel de kiyasiya eleştirilmeye başlanmıştır.*

Bu bağlam içinde örneğin, İtalyan faşizminin resmi kuramaları, yeni İtalya Devleti'nin felsefesinin temelini, anti-liberal ve anti-birey bir tavır (mantığın) oluşturulması gereğini vurgulamışlardır.

Faşist ideologların savlarına göre, Devlet, bireyin üstündedir. Ve Devlet, bireyin, özgürlük, mutluluk, demokrasi gibi küçük çıkışları ve sorunlarıyla uğraşmaz... Monopol kapitalizmin temsilcisi olarak Devlet'in zorunlu çıkışları ve gereksinimleri, onun akıcı olmasını bir

süre (ya da sürekli olarak) unutturabilir. Bu koşullarda, şiddet ve güç, aklın ve düşüncenin önüne geçer...

Örneğin Giovanni Gentile, faşizmin şiddete dayalı, pragmatik, kuralsız, yasadız davranışlarını meşru göstermeye çalışmış ve (Hegel'in) "Mutlak Tin'i" Absolut Geist'i, güncel koşulların ya da Duce'nin öngördüğü yasalara bağlıdır, demiştir...

Faşist devlet kuramaları, aklı tümyle güncel çıkışların sömürüsüne adamışlar ve anti-intellektüelizmi örnek bir faşist tavır olarak benimsemişlerdir....

Almanya'da Naziler, Hegel'e daha bir şiddetle saldırmışlardır. Naziler'in Devlet kuramaları ve resmi Hegel düşmanlarından Alfred Rosenberg, Hegel'i en az Karl Marx kadar tehlikeli görmüş ve hümanizmin, kültürün, eğitimin, demokrasinin, özgürlüklerin, aklın, dünyadan temizlenmesi gereklili mikroplar, "basiller" olarak tanımlamıştır.

Gerçekte, faşist-totaliter Devlet kuramı-yönetimi ile Hegel felsefesi arasındaki kimi uzlaşmaz çelişkileri görmeden dünyada olup bitenleri anlamak pek kolay olmasa gerekir.

Hegel, Aydınlanma Çağı'nın sonunda gelişen monopol totaliter düzenler ile liberal-demokratik sistemler arasındaki mücadele (genel olarak) her zaman aklın, insanın, yanında yer almıştır. Buna karşın, totaliter faşist düzenler, kaba şiddetin, terörün de yardımıyla, bireyin özgürlüğesinin karşısına çıkmışlar, de-

#### 1789 FRANSIZ DEVRİMİ VE GOETHE

20 Eylül 1798 tarihinde, Fransız Cumhuriyet ordusu ile Avrupa'nın en büyük militarist gücü, Prusya ordusu Valmy savaşında karşı karşıya gelmişlerdi... Genç Fransız Devrimini daha yaygınlaşmadan bastırmayı amaçlayan Prusya militarizmi, çok üstün topçu ateşiyle saidırıya geçmiştir... Ancak, "Yaşasın Cumhuriyet" belgileyiyle karşı koyan Cumhuriyetçiler, Prusya ordusunu, beklenmedik bir biçimde, bozguna uğratmışlardır... Sonunda, Prusya ordusu, yağmur altında, çok zor koşullar içinde, ağır kayıplar vererek çekilmeye başlamıştır... Bu durumda, olayı izleyen, Cumhuriyet ordusunun genç devrimci yöneticileri, doğal zorluklar altında kırılan suçsuz insanlara -askerlere saldırdı, onları tümüyle yoketmeyi Jakoben mantığına uymayan moral bir sorun olarak görmüşler ve Prusya ordusunun olabildiğince az kayıp ve rereker geri çekilebilmesine olanak tanımlıslardır...

Prusya ordusunun peşinden gelen Goethe, olaylara yakından tanık ol-

muş ve "Bugün burada, insanlık tarihinin yeni ve büyük bir dönemi başlamıştır." demiştir...

Eckermann tarafından, Fransızlar aktarılan, Goethe'nin bu tanımlaması, Cumhuriyetçilerin Valmy'de diktirdikleri tarihi anıtın üstüne kazılmıştır...

\* \* \*

Ancak, gene aynı Goethe, sonrasında ve özellikle de kendi ülkesinde olacakları bilmicesine, genç burjuva devrimlerinin, hemen nasıl ve denli tehlaklı nasyonalist hareketleri özleme taşdıığını görmüş ve daha ulusal burjuva devrimlerinin tarihsel ilerlemeyi hızlandırıcı etkilerde bulunduğu aynı günlerde, 15 Mart 1789 tarihinde, Johan Jakob Hottinger'e yazdığı bir mektupda, "Herkezin yeni vatanlar yaratığı bir dönemde, çağının üstüne yükselen ve önyargısız düşünebilenlerin vatanı her yerde ve hiçbir yerdedir..." demiştir.

S.T

mokratik muhalefeti, sınıf mücadeleini, insan hak ve özgürlüklerini yadsımlıslarıdır. Bunun için de, her zaman, totaliter merkezi bir yönetim aygitına gereksinim duyulmuş ve bu merkezi yönetim, hem burjuva toplumsal hem de bireysel özgürlükleri baskı ve denetim altına almıştır. Bunun için "ikna etmek" gibi, psikolojik şiddet yollarına bile başvurma gereksinimi duymadan, kaba fizik-biyolojik şiddet yollarını kullanmışlardır. Böylece, pazar anarşisi görerce denetim altına alınmış, zorlulu çalışma ve üretim artmıştır. Genelde, insan dışındaki üretim güçleri büyürken, insan giderek küçülmüştür. Artık burada, idealizmin yerini biyologizm (sosyal-darwinizm) ve rasim almıştır. Burjuva aklıçılık toplumu, faşizmin kan-ırk birliğini temsil eden (burada sözcüğün gerçek anlamıyla) doğal-ilkel bir topluma dönüştürilmek istenmiştir. Faşistler, genelde sosyal toplumdan sözetmek istemezler. Burada, Hegel'in 'Mutlak Tin'ı Führer-Başbuğ ile yer değiştirmiştir... Faşist mantığa göre —ve Hegel'in tersine— mutlu olmakta eşitlik sözkonusu olamaz. Bu anlayış-olgu bile başlıbasına bir mutsuzluktur faşizme göre... Faşizmde gerçek mutluluk, mutlu olma eşitliğinin ortadan kaldırılmasından geçer....

\*\*\*

Aydınlanma Çağı, Fransız Devrimi, Hegel İdealizmi ve Marksizm birbirlerinden ayrılmaz bir süreklilik içinde evrimleşmişler ve birbirlerini tamamlayarak aşmışlardır...

Ancak, bugün, Sanayi Devrimi de, bilimsel teknik devrim tarafından aşılmaktır ve bu durum, kendini, etekten doruğa tüm toplumsal kurumlara yansımaktadır... Devlet, din, aile, vb. gibi binlerce yıllık toplumsal kurumlar çözülmürengiçmişlerdir. Artık, merkezi bürokratik yönetim aygitlarının, insanları denetim altına almak için, devlet, din, aile vb. gibi toplumsal kurumlara eskisi kadar gereksinim duymamaya başlamıştır...

Bu koşullar altında alınması gereken en doğru tavır ne olacaktır? İnsan, hangi yeni toplumsal kurumlar, örgütlenmeler ile merkezi bürokratik yönetimlerin baskısına karşı koyabilecek ya da karşı koyma gereğini ve yeteneğini gösterebilecek midir? Kestirmek pek kolay değil. En azından benim için... Ancak, öylesi sorunlar da ivedi yanıtlar beklemektedir. Umut, dün olduğu gibi bugün de gene *insan*'da ve *insan-aklinın* gücündedir. Bakalım *insan* ve *insan akı* önmüzedeki bin yılda daha neler üretecektir...

(1) *Tülin Bumin. Hegel.* 1987. Alan Yayıncılık, s. 162.

(2) *Sahin Yenisehirlioğlu, Hegel Felsefesi'nde Birey Toplum Devlet İlişkileri.* Birey-Toplum Yayın. 1985, s. 142, 122.

(3) *Herbert Marcuse: Vernunft und Revolution.*

## İntihara Kalkışan Bir Bireyin Son Teşebbüsleri

—İntiharlar da bir tepkidir elbet  
yenik düşmüş insanın tepkisi

hani haksız da değilim asınca cesedimi  
bilinmedik bir yere, yermek niyetine yaşamı

Her şey olumsuz, yaşam da fenalaşıyor  
sığdırıam bedenimi aleyhimde ilerleyen zamana  
iğali altındayım sorunlarım ve sorduklarım  
hiç bir iz kalmasın istemiyor da değilim

gri bir loşluktu savrulurken fırlattığım sözcükler  
falım da doğruluyor beni, son noktayı koymak gibi bir  
konuya

Önemli not: biliyorum arkamdan cinayet ve rezalet bu  
denecek  
Allah aşkına sevdiklerim örtbas edin bu tür safsataları,  
dedikoduları

**İbrahim EROĞLU**

**Kadriye Ezel Ağaoğlu seramik heykel ve panolarını  
Hattingen ve Herten'de sergiliyor**



Kadriye E. Ağaoğlu'nun Hattingen'deki sergisi 22–30 Mayıs 1989 tarihleri arasında Hattingen Rathaus'ta 'Frauen Kulturtage' faaliyetleri arasında yer alacak.

Herten Schloss'taki şahsi sergisi 4 Haziran'da açılıp 20 Haziran'a kadar sürecek.

# „Fronkreich, Fronkreich!..“

## Zur Konservierung einer Revolution als Gesamtkunstwerk

Sargut SÖLÇÜN

**A**nno 1989 haben die Zeitgenossen wieder die Möglichkeit, sich provisorisch nicht an die Friedfertigkeit der Gegenwart anzupassen. Von der genüßlichen Computer-Zivilisation kann man sich nicht nur durch zwei Jahrhunderte Französische Revolution und hundert Jahre Erster Mai distanzieren. Ausgebrochen war außerdem der Erste Weltkrieg, der mit der Oktoberrevolution endete, genau vor 75 Jahren; 50 Jahre sind vergangen seit dem Beginn des Zweiten, der dann zur Zerschlagung des deutschen Faschismus führte. Die ätzende Nostalgie können wir nicht verheimlichen, wenn wir der Arbeiter und Intellektuellen gedenken, die vor 70 Jahren hinter den Barrikaden gemeinsam kämpften, um die Münchener Räterpublik zu verteidigen. „Nie ist die Welt heiterer“, schrieb E. Mühsam 1919, „Gegenwart und Zukunft ineinander verliebter, das Geschicht der Menschheit strahlender als im Rausch der Revolution.“ Die Vorstellung von heiteren Massen in aufständischer Bewegung tut heute weh, es sind schlechte Zeiten für Revolutionen.

### I.

Nicht jede Avantgarde ist in der Lage, das elitäre Wesen der Revolution auf die Formel zu bringen, die Marat im Drama von P. Weiss gebraucht. „Ich bin die Revolution“. Die Erfahrung macht ängstlich, und die Angst schweigsam. Für diese Todsünde der Intellektuellen kann die Geschichte ein Auge zudrücken, denn die Sorge um die Unterstützung der Massen geht wahrscheinlich auf die Untreue der herrschenden Klasse gegenüber zurück. „Wir sind die Erfinder der Revolution / doch wir können noch nicht damit umgehen“ — Marat ignoriert die Nobilität des Aufständischen nicht, und dies kostet sein Leben. Seiner Ermordung folgt zwar die endgültige Abschaffung der Feudalrechte, aber nach einem Jahr werden die Jakobiner, die keine Massenbasis mehr haben, unter dem Druck von rechts gestürzt. Marats hoffnungvolles Geständnis erinnert an das Prekäre: der Verlust der Massenbasis ist auf die Dauer das Schicksal aller Revolutionen. Ohne die Marxsche „Kritik der Waffen“ ist der Sieg kaum denkbar; gleichwohl, die Erlösung der Massen von ihrer „massenhaften Massenhaftheit“ ist langlebiger als alle Revolu-

tionären Errungenschaften. Das anfängliche Pathos, die Sehnsucht nach dem Naturzustand, die die Kader nie gehabt haben, gilt erst dem gewöhnlichen Menschen, der in der Affirmation harmonischer Illusionen unempfindlich geworden ist, „ebenso wie er gegen den Geschmack des Wassers unempfindlich ist, das ihm überhaupt geschmacklos erscheint, weil es ständig in Berührung mit seiner Schleimhaut ist.“ (B. Shaw) Das Katharsisgefühl des Aufstands, in dem er nicht mehr der alte Gewöhnliche ist, läßt ihn jene Sinnlichkeit genießen, in der er seinen menschlichen Ursprung erlebt. Die Wechselbeziehung zwischen Revolte und funktionierenden Sinnesorganen ruft die Einmalige radikale Kreativität hervor. „Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum ersten Male geschaffen.“ Die feierliche Prophezeiung von St. Just in Büchners „Dantons Tod“ wird zutreffen, jedoch kann die Masse nicht unendlich im Naturzustand existieren. Nachdem die Mission der revoltierenden Masse zu Ende gegangen und die Sinnlichkeit des revolutionären Geistes unerträglich geworden ist, erweist sich die Harmonie nun als unverzichtbares Bedürfnis, das es zu befriedigen gilt — was aber wiederum eine Entfernung vom Ursprung bedeutet. In diesem Fall könnte die Masse — statt der intellektuellen Disharmonie — „Geist geistloser Zustände“ (Marx) vorziehen, und kriegerische, religiöse oder konsumorientierte Tendenzen werden sichtbar. Was wäre gewesen, wenn Spartacus und Pugatschow jeweils ein Gesellschaftsmodell und Erfolg gehabt hätten? Oder ist es eine falsche Frage, weil die beiden ja ohnehin keine intellektuellen Rebellen waren?

### II.

Im 200. Revolutionsjahr wird man für alles Französische sensibler; jedoch ist es manchmal schwierig, zwischen Inspiration und Transpiration zu unterscheiden. Die Intention, einen Revolutionsaufsatz zu schreiben, macht auf die Bilder aufmerksam, die das von der Kölner Gruppe „Bläck Fööss“ mit französischen Akzent gesungene Lied übermittelt. Die bei aller Ironie letere Schildierung mit Cigarette, Baguette, Jeanette und Claudette wird ergänzt durch „Vive

la France!“, „Tour de France!...“ und — versteht sich! — die Melodien der Marseillaise. Schaut man von der östlichen Seite des Rheins hinüber, ist diese Vorstellung schon parat, in der latent infantile Sehnsüchte enthalten sind. Nicht umsonst wird „Fronkreich, Fronkreich!..“ von einem heiteren Kinderchor begleitet. Genauso wie der Revolution selbst wird auch den Franzosen eine nationale Homogenität zugeschrieben, die mit ihrem Habitus, ihrer Lebensweise sowie Getränken und Speisen übereinstimmen soll, und das seit zwei Jahrhunderten! Ein lehrreiches Beispiel dafür liefern folgende Gedanken aus den APO-Jahren: „Die Selbstbefreiung des französischen Bauern hat auch den Analkomplex im französischen Nationalcharakter freigesetzt, d.h. man hat dort ein unverkrampftes Verhältnis zum Schmutz, Geruch usw., mit einem Wort: 400 Käsesorten.“ (M. Siegert) Dank der EG sind diese Käsesorten indessen kein vorübergehender Genuss mehr, aber einheimische Kritik mißt sich weiter an französischen Zuständen. Die West-Berliner Tour de France im Jubiläumsjahr wurde als ein „Firlefanz“ (Zitty) verspottet, und die Stadt konnte 1988 die Freude nicht auskosten, für ein Jahr Kulturremetropole Europas zu sein. Dagegen ist es für Franzosen kein außerordentliches Geschenk, wenn Paris, in dem alle seit Generationen ihr Mekka gesehen haben, im Revolutionsjahr diese Ehre verliehen wird. Aber der Schein trügt, der viel gepriesene französische Individualismus gehört schon zur Mythologie, er ist längst dem pluralistisch gefärbten Singularismus auf den Leim gegangen. Die massenhafte Bereitschaft zur Manipulation kennt keine nationalen Grenzen. Die diesjährige Begegnung der Europäer mit einer konservierten Revolution erweckt sich als ein Teil des ewig neuen Wunsches. Im „vereinigten Europa“ werden 1992 die Grenzen aufgehoben, und was ist mit den Grenzen in den Köpfen? Selbst die Nationale Front von Le Pen beruft sich auf die Tradition von 1789 — und mit Erfolg. Es ist nur ein Pech der BRD, in der die alten und neuen Nazis wieder wählbar geworden sind, daß sie keine revolutionäre Vergangenheit hat. Dabei gibt es manche Bereiche, in denen die politischen Führungen der EG-Länder im Einvernehmen mit ihren kleinen Leuten eine einheitliche Praxis erringen konnten, wie Bekämpfung des

## Terrorismus und der Überfremdung.

### III.

Die historische Erfahrung kann auch altmodische Maximen in Vergessenheit geraten lassen. Mitterand spricht nicht mehr so wie der ehemalige Innenminister, der das Verhandlungsbündnis der algerischen Nationalen Befreiungsfront am 5. Nov. 1954 mit den Worten zurückgewiesen hat: „Die einzige Verhandlung ist der Krieg!“ Kriminell macht sich allerdings heute einer, der die propagierte Aussöhnung statt der Revolte in irgend einer Äußerungsform und ad absurdum führt: ein gebildeter Wirrkopf z.B., der mit ganzer Impertinenz meint und dementsprechend handelt: die erste Bürgerpflicht ist Unruhe, und nicht Angst!.. Ist Nietzsches Axiologie noch rezipierbar, die den Europäern die Assassinen als den „Freigänger-Orden par excellence“ vorführt? Der von der Technologie und dem Konsum uniformierte Zeitgeist, der seine Integrationskraft von einem sich verneindend reproduzierenden System entleiht, tendiert dazu, den rebellischen Geist zu enteignen. Die sog. Relativität der Realitätserfassung lenkt den Blick auch auf die sozialistischen Staaten. Die Produktionsverhältnisse in der Sowjetunion hätten vermeintlich angefangen, die Entwicklung der Produktivkräfte zu hemmen; Glasnost und Perestroika sollten den Weg frei machen. Jedoch sind die westlichen Industriestaaten vorläufig bestimmende Faktoren; unter der Bedingung, den historischen Anspruch auf revolutionäre Umwälzungen aufzugeben, dürfen die Kommunisten sogar in die EG aufgenommen werden. Die Differenz von ca. 130 Jahren zwischen 1789 und 1917 ist irreversibel, würde einer beinahe denken, — vor allem dann, wenn man die Krämerseelen, getauft auf Über- und Aussiedler, massenhaft in die Konsumgesellschaft eilen sieht: Gleichheit der Massen! Auch der befreite Teil der Dritten Welt vermag nichts Anderes, als sich die westlichen Idiosynkrasien gegen Revolutionen gefallen zu lassen. Nicht bloß als eine postmoderne Antwort auf die moderne Ausweglosigkeit betrachtet, machen einen die Worte von Lévi-Strauss nachdenklich: „Der Marxismus ist eine Hinterlist der Geschichte, um die Dritte Welt zu verwestlichen.“ Seit 1789 hat sich die Welt sehr verändert; die allheilige Dreifaltigkeit der Revolution bedeutet keine gesamtgesellschaftliche Utopie mehr. Kleine Libertés und Egalités hat es immer gegeben. Fraternité klingt heutzutage frauenfeindlich.

„Man vergaß die Bestie im Menschen, die ihr Dasein 1792 wieder nachdrücklich in Erinnerung brachte.“ notierte 1933 O. Spengler, der im Jakobinismus den Bolschewismus gesehen hat. Heute, wo die Französische Revolution eine Rarität geworden ist, schaut die bürgerliche Geschichtsschreibung auf die Ja-

kobiner etwas beschämmt zurück. In der auf dem Fortschrittsgedanken beruhenden Rekonstruktion des Bastillesturms von 1989 will die Gewalt nochmals museumsreif historisiert werden. Verschmitzte Interpretationen sehen schon in der Ästhetik der Guillotine antizipierte Ideen des aufklärerischen Selbstmordes, während nationale Einheit auf ein Gesamtkunstwerk reduziert wird (Der Spiegel). Die blutige Praxis der Jakobiner war jedoch eine Reaktion auf die anhaltende Gewalt; das Gemetzel auf dem Marsfeld, das am 2. Jahrestag der Revolution die Soldaten unter General de Lafayette verursacht hatten, und die konspirativen Versuche des Königs, aus dem feudalen Ausland militärische Hilfe herbeizuholen, waren der Jakobinerherrschaft vorangegangen. So waren sie gezwungen, die Triebkraft der Volksregierung nicht nur in Tugend, sondern auch in Terror zu sehen. Wenn sich diese genuinen Befürworter der Vernunftgesellschaft von der klassischen bürgerlichen Philosophie nicht sehr beeindrucken ließen und die „Fürstenerziehung“ zur Hölle schickten, so traten sie eigentlich in Cromwells Fußstapfen. In seiner Deutung dieser Phase schreibt Gramsci, daß die Jakobiner damals die Bedürfnisse der Zukunft vertreten hätten. Ob diese eine bürgerliche oder proletarische war, darüber ist noch keine Einigung erzielt; genauso wie die offene Frage ob Hölderlins, eines deutschen Jakobiners, für kommende Generationen erklärte Liebe den Architekten der Oktoberrevolution oder den Ökologiebewegungen in westlichen Demokratien gelten soll. Eines steht aber fest: die bürgerlichen Besitzsverhältnisse hatten schon im Ancien régime Oberhand gewonnen. Anders als im preußischen Deutschland war hier die absolutistische Monarchie nicht mehr auf feudale Kräfte angewiesen; deshalb hatte die Bourgeoisie brennendes Interesse an der politischen Macht. Wahrscheinlich war es ihr gelungen, auch die Jakobinerdiktatur zu eigenen Gunsten auszunutzen. Der historische Erfolg der bürgerlichen Klasse, eigene Ideologie mit den Interessen der anderen nationalen Klassen zu tarnen, führte zu einer Schizophrenie, deren Enthüllung jenem „in Europa umgehenden Gespenst“ zu verdanken ist. Die ruhmreichen Siege der Vergangenheit heben den heutigen Anachronismus hervor; um das ambivalente Gefühl zur Geschichte zu verdrängen, setzt man gerne auf eine Totalität ohne Zukunft. Das alle Auswüchse umfassende großzügige System dient zugleich der Regeneration. Darin stören weder de Sade noch J. Genet und noch F. Fanon, wenn sie als perverser Aristokrat, Skandaldichter und Entwicklungshelfer ins Bewußtsein eingegangen sind. Denn der von Sade und Genet hergestellte Zusammenhang zwischen dem Mord der Aufständischen, der zur Befreiung führt, und der Erotik ist nicht zu erdulden; und

Fanon war weit davon entfernt, ein „Kolonialator guten Willens“ zu sein. „Cantardengetränke zur Anfachung unserer Freiheitsliebe, wie gemeines Wasser verschluckt.“ So schreibt E. Burke, ein Feind der Revolution, und will die Relation zwischen Ausschreitung und Revolution betonen; die Angst, die dahinter steht, bezieht sich aber auf den Citoyen Sade, der Eigentum als Diebstahl charakterisierte und noch am 2. Juli 1789 zum Bastillesturm aufrief; ihm war Anarchie lieber als Tyrannie.

### IV.

Trotz anfänglicher Begeisterung distanzierten sich deutsche Intellektuelle später von den französischen Ereignissen. Der verbreitete Untertanengeist in Deutschland ließ sie sich mit ihrem Gesellschaftsmodell begnügen, das sie in Philosophie und Literatur Ende des 18. Jhrt. realisierten. In der Belle Epoque hatte die deutsche Intelligenz wieder keinen Kontakt zum Volk; so ließen sie sich im Hurrapatriotismus freiwillig in den in den Krieg ziehen, weil sie diesmal in ihrer Kunst keine Ideale mehr entwickeln konnten. Die Entfernung von der Masse machte sie selber zur Masse. H. Mann war eine von wenigen Ausnahmen; die in der Marseillaise harmlos gesungene „vielgeliebte Freiheit“ war für ihn im antifaschistischen Exil eine Frage von Leben und Tod. In seinem Aufsatz, den er aus Anlaß des 150. Jahrestages der Französischen Revolution geschrieben hat, unterstreicht der Autor die durch dieses Ereignis entstandene Freiheitstradition: zur Zeit der NS-Diktatur muß nicht die Begrenztheit der bürgerlichen Illusionen, sondern der universalistische Wert der Revolution in den Vordergrund gestellt werden. Im Jahr des faschistischen Überfalls auf Polen bedeutete die Bezugnahme auf das Recht des Menschen auf Revolution, das in der Verfassung der Jakobiner verankert war, einen Aufruf zur Antihitlerkoalition. Er wollte zur Frankreich-Werdung Europas beitragen, was eine Anspielung auf die Geschichte war. In der Revolutionsphase hatten die Franzosen angestrebt, Welt und Menschen nach eigenem Bild von neuem zu schaffen; dieser Prometheus-Komplex, der sich damals in der Europa-Werdung Frankreichs äußerte, ist im französischen Nationalismus immer noch aktuell.

Wie viele andere gehört auch die Französische Revolution zu unserem Kulturerbe. Auch im Zeitalter der Mikro-Chips, deren Leistungsfähigkeit jede revolutionäre Romantik zu unterdrücken scheint, können sich die Zeitgenossen damit trösten. Übrigens: mehr Anteil an diesem Erbe haben bewaffnete Kinder, Frauen und Männer, die in der Erwartung kämpfen: „Wenn sich die Toten erheben, gibt es Revolution“ — wie Tomás Borge, Dichter und Innenminister von Nicaragua, einmal sagte.

# Auf der Suche nach der (richtigen) Revolution

Deutsche Intellektuelle im Paris der Revolutionszeit

Claudia Albert

Nur selten finden Revolutionsreisende am Ziel ihrer Unternehmung das, was sie sich zuvor so sehnstüchtig erhofft haben. Die deutschen Intellektuellen, die seit 1789 Paris besuchten und zahlreiche „Vertraute Briefe“ und Tagebuchaufzeichnungen in die Heimat sandten, fühlten sich oft genug abgestoßen von den äußeren Erscheinungsformen einer Volksbewegung, die sie einerseits bewunderten, andererseits aber auch zunehmend fürchteten. Nur der Pädagoge Joachim Heinrich Campe (1746–1818), der auf einer Reise nach Paris im Sommer 1789 in Aachen von der Nachricht des Sturms auf die Bastille überrascht wurde, spürte uneingeschränkt das Glück, sich im Mittelpunkt eines welthistorischen Ereignisses zu befinden. Idealisierend sah der deutsche Kleinstädtler in der ungeheuren Volksmasse die Verbrüderung der Menschheit verwirklicht. Stundenlang konnte er „die wimmelnde Menge von lebhaften Empfindungen beseelter Menschen“ betrachten, ohne auch nur ein einziges Mal eine unausständige oder gesetzeswidrige Handlung zu bemerken! Gedankenfreiheit und Öffentlichkeit der Politik erschienen ihm wichtiger als eine kritische Bewertung. Erst die 1790 gedruckte Fassung seiner „Briefe aus Paris“ zeigt die Grenzen der Freiheitseuphorie: hier fügt Campe Fußnoten ein, die die anfängliche Begeisterung relativieren und insbesondere vor der Übertragung der Revolution nach Deutschland warnen: Wehe der Nation, die sich von verfrühtem Freiheitsenthusiasmus leiten lässt und weder Mut noch Patriotismus genug hat, um das französische Beispiel nachzuhören zu können!

## SEHNSUCHT NACH ORDNUNG UND GROßen MÄNNERN

Mit dieser Skepsis im Gepäck reisen auch der Komponist Johann Friedrich Reichardt 1792 und der Historiker und Publizist Ernst Moritz Arndt 1799 nach Paris. Nie aber sprechen sie ihre Angst vor der großen unüberschaubaren Volksbewegung offen aus, es ist eher ihre Darstellungsweise als ihre offen formulierten Kritik, mit der sie sich verraten: die Sitzungen der Nationalversammlung erscheinen Reichardt als ein einziges Chaos, die Zuschauer haben „Diebes- und Mörderphysiognomien“. Am meisten bewundert er starke Persönlichkeiten wie

Mirabeau, die in das ganze Durcheinander doch noch ein wenig Ordnung bringen. Zu seiner großen Enttäuschungen kann der König seine angestammte Rolle als oberster Herr des Volkes nicht mehr spielen, der Hof ist leider völlig korrumptiert. Aber Reichardt findet einen Weg, den legitimen Herrscher zu entschuldigen: nicht er, sondern seine Gemahlin Marie-Antoinette hatte in ihrem unbegreiflichen Leichtsinn die Not des Volkes verkannt und so jede Vermittlung der Interessen verhindert!

So gelingt es immer wieder, das soziale Potential der Revolution zu entschärfen und auf dem Konto eines korrupten Individuums zu verbuchen. Als Ernst Moritz Arndt 1799 Paris besuchte, war das Herrscherpaar und Danton durch das Direktorium unter Napoleons Führung ersetzt. Doch auch Arndt zitiert noch die Schreckensvision von den „blutigen Dämonen“, die das Volk zur Gewalt anstifteten. Aber wie man ja weiß, die Franzosen sind unbesonnen und leichtfertig wie Kinder – und so lernten sie schnell wieder arbeiten und gehorchen wie unter dem alten Regime...

## PROSTITUIERTE UND MARKTFRAUEN

Nur eines verunsichert Arndt und Reichardt bei ihrem Versuch, die Revolution in die Bahnen bürgerlicher Vernunft zurückzuführen, so nachhaltig, daß sie viele Seiten zur Erklärung verwenden: die Frauen. Zur Angst vor Gewalt und sozialer Umwälzung tritt hier die Verblüffung angesichts eines weiblichen Selbstbewußtseins, das zugleich fasziniert und abstößt. Schnell schlagen beide Autoren den Bogen von den *poissarden*, den Fisch- und Marktfrauen, die 1789 nach Versailles zogen, zu den 30.000 Prostituierten, die in aller Offenheit ihren Geschäften nachgehen. Und beide versuchen, das verwirrende Phänomen durch Typologisierung und Klassifizierung in den Griff zu bekommen: in vier Stufen geht es von der eleganten Salondame mit eigener Equipage und der kultivierten Gesellschafterin mit Dienstboten zu den Straßendirnen, die nur noch über ein Dachstübchen verfügen, und zu jenem Gesindel, das nachts aus unterirdischen Kellern hervorkriecht und nach Beute Ausschau hält. Von hier ist es dann nicht mehr weit zu

jenen „Hallendamen“, die tatkräftig an den Volksaufständen mitwirkten. Man spürt geradezu das erleichterte Aufatmen des Betrachters, wenn er feststellt, daß es daneben doch noch die brave Hausfrau gibt, die sonntags festlich gekleidet mit ihrer Familie auf den Champs Elysées promeniert.

## REVOLUTION IN DEUTSCHLAND?

Nun könnte man alle diese Abwehrstrategien anfänglich begeisterter Republikaner für Symbole kleingärtnerlich beschränkter Gesinnung halten, wenn nicht auch die politischsten Köpfe unter den deutschen Parisreisenden, Georg Friedrich Rebmann und Georg Forster, sich ähnlich geäußert hätten. Ihren größeren Optimismus hinsichtlich der französischen Revolution verdanken sie vor allem einer weiteren historischen Perspektive: Rebmann glaubt noch 1796, zu Lebzeiten nur den zweiten Akt des Schauspiels sehen zu können, und bei den Wahlen werde es sich schon zeigen, wie das freie Volk den ehrlichen Politiker belohne und den Intriganten und Phrasenmacher bestrafe. Forster hofft 1794 auf die Einheit von Revolution und Vernunft, die sich zumindest in einer fernen Zukunft durchsetzen werde. Warum also sollte man nach dem Vergrößerungsglas greifen, durch das im Schweif des Kometen Revolution zahlreiche Sonnenstäubchen zu entdecken wären, die das positive Bild trüben könnten?

Ebdies taten Forsters schreibende Zeitgenossen. Sie retteten sich so über die Erkenntnis hinweg, daß eine bürgerliche Revolution auch ihre eigene Existenz bedrohen mußte, weil sich hinter dem aufklärerischen Ideal des vernünftigen Staates bereits die Forderungen des 4. Standes abzeichneten. Noch gelang es den reisenden Intellektuellen, diesen in Gestalt von Pöbel, Prostituierten und Fischverkäuferinnen zu verharmlosen. Deutlicher werden die Grenzen aufklärerischen Selbstbewußtseins in der Frage der Revolution in Deutschland, und hier greifen auch Forster und Rebmann zu den waghalsigsten Konstruktionen, um deren Unmöglichkeit oder Überflüssigkeit zu demonstrieren: Rebmann meint, nur der französische Zentralismus habe die Revolution hervorgerufen, während in Deutschland ja fünf bis sechs Hauptstädte und dreihundert kleine

Zentralstädte existierten, die ihren je eigenen Wirkungskreis entfalteten. So herrsche in Deutschland eine sich immer mehr erhellende Dämmerung, in Frankreich dagegen hier blendendes Licht, dort dickste Finsternis. Nach Forster habe Deutschland schon während der Reformationszeit genügend Blut vergossen, das Risiko einer unberechenbaren Volksbewegung sei zu groß.

#### DEUTSCHE „REPUBLIKANER“ HEUTE

Bis zum Wahlergebnis des 29. Januar in Berlin galt es in gewissen sich fortschrittlich nennenden Kreisen als ein Kompliment, Republikaner zu sein. Der

unerwartete Wahlerfolg einer gleichnamigen Partei bietet die Gelegenheit, im historischen Rückblick die verdrängten Schichten im republikanischen Selbstbewußtsein hervorzuheben. Ob in bewußter Anknüpfung an den klassischen Republikanismus oder nicht, die Partei verspricht auf all jene Ängste einfache Antworten, die schon die Revolutionsreisenden vor 200 Jahren bewegten: auf populäre Massenbewegungen reagiert sie mit der Verstärkung der Polizeikräfte, auf den Zuzug fremder, unberechenbar erscheinender Nationalitäten mit der Betonung deutschen Selbsbewußtseins und der Verschärfung des Asylrechts, auf basisdemokratische Politikformen mit dem Ruf nach dem starken Mann.

Solche Verdrängungsstrategien konnten sich im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts noch für lange Zeit als erfolgreich erweisen. In der Bundesrepublik werden sie keines der aktuellen Probleme lösen. Es ist an denen, die aufklärerische Vernunft für sich in Anspruch nehmen, auch deren begrenzte Reichweite zu reflektieren. Das dazu notwendige Denken in Widersprüchen wird man allerdings eher von den französischen als von den deutschen Aufklärern lernen können.

Lektürehinweis: Reiseziel Revolution. Berichte deutscher Republikaner aus Paris 1789-1805, Hg. von Heiner Boehncke und Harro Zimmermann, Reinbek 1988 (rororo 8500)



Parislı  
Balıkçı  
Kadınlar  
(Anonim)

# Ruhi Su - Sümeysra - Allı Turnam

Söyleşi: Hüsam GÖNÜL

*Ruhi Su, Dostlar Korosu, halk türkleri denince Sümeysra geliyor hep aklimiza. İsterseniz oradan başlayalım. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ayrıca Sümeysra denince akla gelen "Ruhi Su'nun öğrencisi" imajı rahatsız etmiyor mu?*

Ruhi Su'nun öğrencisi olmak beni yalnızca onurlandıran bir gerçeklik. Ben Ruhi Su'nun öğrencisi olmaya karar verdiğimde yillardan 1971 yılı, 12 Mart sonrasıydı. Benim için düşünülmüş, seçilmiş, bilinçli bir karardı bu. Ben daha önce İstanbul Belediye Konservatuarında müzik ve ses eğitimi görmüştüm. Mimarlık Fakültesi'ni bitirmiştüm. O günlerde önumde duran iki seçenek vardı. Bir tanesi yurt dışına gitmek, ya da Türkiye'de kalıp Ruhi Su'nun öğrencisi olmak. Ben Ruhi Su'nun öğrencisi olma yolunu seçtim. Tabii bu seçimde arkadaşımın teşviki ve desteği de büyük rol oynadı. Ruhi Su'dan beş yıl süreyle ders aldım. Ta ki Dostlar Tiyatrosu ile birlikte hazırladığımız "Pir Sultan Abdal Konseri"nde ilk defa birlikte sahneye çıkmaya kadar. Birlikte çalışmamızandan sonraki yıllarda da çeşitli konserler ve plak çalışmaları ile sürdürdü.

*Peki, sizi Ruhi Su'nun böylesine kararlı ve inançlı öğrencisi yapan nedir?*

Ruhi Su'nun söyleyişi ile, söylediğinin her şeye getirdiği anlam derinliği, sesini ustaca kullandı, gelişkin zevki ile söyle ve müziğe getirdiği ölçü, onu ilk dinlediğim günden beri müzikle, şarkı söyleme sanatı ile ilgilenen biri olarak, çok derinden etkilemişti beni. Sanatta etkilenme, hatta bir sanat okulunun yoluna girme doğal şeylerdir. Güzeli aramayan, güzelden etkilenmeyen, güzelle bağlanamayan, değil sanatçı iyi bir tüccar bile olamaz. Kaldı ki hünerli bir ustadan bir hüner öğrenmek insanı ancak zenginleştirir. Türkiye'de ve dünyada, şiirde, müzikte, resimde ve diğer sanat dallarında aynı sanat okulları, akımları içinde yer almış birbirinden değerli pek çok sanatçı kendi seslerini ve renklerini de katarak o üslubu, ya da okulu geliştirmiştir. Bizim ülkemizde ise bazı çevrelerde biraz cehaletten biraz da yanlış bir orişallık arayışından kaynaklanan bir yaklaşım vardı bu konuya. Birinden bir şey öğrenmek sanki utanılacak bir şeymiş gibi, sorulduğunda kimseden bir şey öğ-



Sümeysra Çakır

renmediğine, hiç müzik okuluna gitmediğine, sazi da kimseyi örnek almadan kendi kendine çalışmaya öğrendiğine dair yemin billah eden sanatçular vardı bir zamanlar.

Tabii sanatta öykünmeci (taklitçi) olmak kimsenin işitmek istemediği bir sıfat. Fakat kaba takılıcılık gerçek sanattan ayırmak o kadar da zor değildir. Taklit ve sahte olanla gerçek ve değerli olanı birbirinden ayırmada esas görev ve sorumluluk sanat eleştirisine düşmekle beraber ben insanların çoğunuğunun bu konuda bir sezgiye ve sağduyuya sahip olduklarını izliyorum.

*Dostlar korosu ile çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Ruhi Su koroya aldığı öğrencilerden neler bekliyordu?*

Benim Ruhi Su ile çalışmaya başladığım yıllarda henüz bir koro çalışması yoktu. 1975 yılında Dostlar Tiyatrosu oyuncuları ile birlikte hazırladığımız "Pir Sultan Abdal Konseri" koro için ilk adım oldu diyebilirim. Türkülerin yer yer koro eşliği ile desteklenmesi çok sevildi. Ayrıca türküler bir uyum içinde hep birlikte söyleyebilmek çok coşku verici bir şeydi. Dostlar Tiyatrosu Ruhi Su'nun yönetiminde düzenli olarak çalışacak bir koro kurulmasını önerdi. Daha sonra ilanlar verildi. Çok sayıda müraca-

at oldu. Bir seçim yapmakta âdetâ giçlik çektili diyebilirim. Ruhi Su bu seçme sınavına katılanlardan bir türü temiz ve doğru seslerle söylemelerini bekliyordu. Arada tek tük müzik yazısını söylebilen genç arkadaşlar da çıktırdı, ki bu bizi çok sevindiriyordu. Çalışmalara başladıkten bir süre sonra isteyen arkadaşlarla bir müzik teorisi ve solfej çalışmasına da başlamıştık. Zaman zaman kesintilere uğrayarak —çeşitli saldırı tehditleri geliyordu— 12 Eylül darbesine kadar sürdürdü bu çalışmalar.

*Peki, bu koro çalışmasının dışından Ruhi Su'nun tek saza bağlı kaldığı görülmüyor. Bu bilinçli bir seçim miydi?*

İyi bir soru. Türkiye'de bu "tek saz", "çok saz", "tek seslilik", "çok seslilik" konusunda, genellikle çok yüzeysel, bilimsiz ve duygusal bir yaklaşım var.

*Ve hatta biliyorsunuz tek saz dönemi kapanmıştır gibi bir de sav var.*

Bu çok yanlış ve sakat bir tartışma. Bir saptırma. Bol sesli ve sazlı bir yozluk yaratılabileceği gibi, tek sazla ya da bir tek sesle soylu güzellikler yaratılabilir. Gerçek sanat bu tür sınırlamaları tanımaz. Derlemeci ve kopyacı bir tavırla "ben yaptım oldum" ucuzluğu ile, bam-

başka ülkelerde değişik tarihsel etmenlerle ortaya çıkan çok sesli müzik şemalarını, bizim müziğimize bilgisiz ve yanlış bir biçimde yamayarak çok sesli müzik yapılmış olmaz.

Ahlaklı bir tavırla çok sesliliği tek sesliliğe yeğlemek çok zararlı sonuçlar yaratır. Müziğin dünyasının belli bir coğrafyasında (Avrupa'da) belli tarihsel, ekonomik, sosyal koşullarda geçirdiği bir gelişmeye bakıp, vah vah bu gelişmeyi niye geçirmedik diye hayıflanıp așağılık duyguları içinde kırınacağımıza, bizim ülkemiz topraklarının ve insanların müzik alanında yarattığı değerleri ve orijinal özelliklerini tanımak, tanıtmak ve o çok özlediğimiz çok boyutlu müziğe doğru, bu noktadan yola çıkmak kanımcı daha gerçekçi ve daha faydalı olur. Ayrıca ülkemizde son 50 yıldan beri çok sesli evrensel müzik alanında ürin veren gerçek sanat değerlerimizi, resmi kültür politikalarının umursamaz ve gerici tutumuna karşı savunmak, bu değerleri tanımaya ve tanıtımıya da çok emek vermek lazımdır.

Ruhi Su'nun "tek saza bağlılığı" konusuna gelince: Eğer hatırlanacak olursa, Ruhi Su çalışmalarını tamamen türküler üzerinde yoğunlaştırmadan önce tanımlı ve başarılı bir Opera oyuncusu idi. Çok sesli evrensel müziğin kültürüne, bilime tamamen sahip bir insandı. Ayrıca halkla bağları hiç kopmamış bir insan, gerçek ilerici bir aydın olarak halkın kültür değerlerini de çok iyi tanıyor. Ruhi Su türküler ele alıştı, onları yeniden yorumlayışı, sesini kullanışı, sazin eşliği konularında son derece bilinçli bir tutum içindiydi.

*Peki Ruhi Su müziği için "ekol" dür diyebilir miyiz?*

Ruhi Su'nun sanatı kalıcıdır. Bugün piyasada yaygın olan pek çok sözde "sanat ürünlerini" yarın unutulup gidecektir. Ama Türkiye halkın kültürune gerçek bir katkıda bulunmuş olan Ruhi Su'nun sanatı bizlerden sonraki nesillere de kalacaktır. Ruhi Su bu anlamda bir okuldur. Ruhi Su Türkçe şarkı söylemenin estetik kuralları konusunda bir okuldur. Bir gerçek sanatçı (hangi sanat dalında olursa olsun) halkın kültür değerlerine nasıl yaklaşacak. Bu anlamda bir okuldur. Bunları daha çok çoğaltmak ve ayrıntılandırmak müzik bilimcilerimizin işi olmalıdır.

*Ruhi Su ile çalışığınız yılların ve daha sonraki gurbetçilik yıllarının sizin müzik yaşamınızda nasıl bir etkisi oldu?*

Evet, belki Ruhi Su'dan özde şunu öğrendim: Büyük bir sabır ve direnç sahibi olmalı insan. Eğer böylesine adetsizliğin, zorbalığın, baskının hüküm sürtüğü bir ülkede bunca yillardır ben ille de güzelin, doğrunun savunucusu olacağım ve de bu yolda hiçbir yan sokağa,

ya da çıkar yoluna sapmadan ilerleyeceğim diyorsa; bu yolu savunmuşsa, büyük bir sabır ve inat sahibi olması lâzım insanın. Bakıyorum da özel çıkarlar yolunda insanlar her şeyin sömürüsünü yapabiliyorlar. Hemen her dönemde halkın haklı özlemlerinin, bu yolda çeşitli acıların sömürüsü ve ticareti ile uğraşan sözde sanatçılardan ortaya çıkıyor ne yazık ki.

*Isterseniz günümüzün müzik tartışmalarına dönelim: "Özgün müzik" ve son günlerde heyecanla tartışılan ve büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmış olan "devrimci arabesk" hakkında ne düşünüyorsunuz?*

"Özgün müzik", "özgün olmayan müzik" ayrimı bence zorlama bir ayrim. Öğülerinin ne olduğu belli olmayan biraz

***Ruhi Su'nun sanatı bizlerden sonraki nesillere de kalacaktır.  
Ruhi Su bu anlamda bir okuldur.  
Ruhi Su Türkçe şarkı söylemenin estetik kuralları konusunda bir okuldur.***

uydurma bir ayrim. Batı'da bu ayrimı "ciddi müzik" ve "eğlence müziği" diye yapıyorlar. Aslında bu da gündelik kullanım için yapılmış, yetersiz bir ayrim. Özünde dünyanın her yerinde geçerli olan bir ayrim var: "İyi müzik", "kötü müzik". Müziğin iyisini kötüsünü nasıl ayırdedeceğiz diyeceksiniz. Yeterli bir genel kültüre ve bir müzik kültürüne sahip insanlardan bu konuda ciddi ve seçmeci bir tavr içinde olmalarını bekleyebilmeliyiz. Ama bu konuda asıl sorumluluk ciddi eleştiriye düşüyor. Ne yazık ki ülkemizde buna rastlamak pek mümkün değil. Böyle sine bir ciddi eleştiriyi zaman zaman yapan insanlar da çevrenin baskısı ile "ilericilik" adına çekimser kalmakta, eleştirmemeyi yeğlemektedirler.

"Arabesk" tarzı müziğe gelince. Bazi aydınlar bu tür müziğin yaygınlaşmasında bir keramet arıyorlar. Her yaygınlaşan şey iyi bir şey değildir. Bugün Türkiye'de işsizlik, yoksulluk, intiharlar, sosyal ve ahlaksal yıkımlar da yaygınlaşıyor. Elbette sanat hevesli, ün, para hevesli insanlar çıkacak ve çeşitli yagınlıklardan yaranan mak isteyeceklerdir. Burada aydınlarımıza önemli bir görev düşüyor. Gerçek kültür değerlerinin savunucusu olmaları lazımdır. Resmi ideo lojinin kültür değerlerini unutturmaya yöneldiği bir ortamda bu daha da önem kazanıyor. Yoksa "arabesk" yasaklansın ya da bu salgına "devrimci arabesk"le karşı çıkalım gibi çırpmışlarla bir yere varılmaz. Ancak halkın gerçek değerleri görmesi, demokrasi bilincinin ve sanat kültürünün gelişmesiyle bugün yay-

ın olan pek çok sosyal ve sanatsal yozluklar ortadan kalkacaktır.

*Uzun yillardan beri sanatsal çalışmalarınızı yurtdışında sürdürmektesiniz. Almanya'ya nasıl ve ne zaman geldiniz. Bize biraz buradaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?*

Almanya'ya 1980 Eylül'ünde, darbeden iki hafta sonra Ruhi Su, Timur Selçuk, Meral Taygun gibi birçok sanatçıyla birlikte Berlin Senatosunun davetlisidir. Olarak düzenlenen bir "Türkiye Haftası"na katılmak üzere geldim. Berlin'de bulunduğum süre içinde hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Bu soruşturma "Enternasyonal Davası" diye bilinen dava ile ilgili idi. Benim de bir süre birlikte çalıştığım, birkaç türkü öğrettiğim Maden-İş Korosu'na, sendikanın bir kongresinde "Enternasyonal" marşını söylediğim iddiası ile dava açılmıştı. Daha sonra koro üyelerinin tutuklandığı, işkence gördükleri duyuldu. Bilindiği gibi bugün buralarda "Enternasyonal" marş sendikaların düzenlediği toplantılarında, hatta Sosyal Demokrat Parti'nin mahalle kongrelerinde bile söylenileniyor. Kimse de bu yüzden bir soruşturmayla uğramıyor.

Yurtdışında olduğum süre içinde hiç boş kalmadım. Bu yüzden çok mutluyum. Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde sendikaların, barış hareketinin, kadın örgütlerinin, siyasi partilerin, göçmen işçi derneklerinin, sanat ve kültür dairelerinin düzenledikleri sanat gösterilerine katıldım. Birçok uluslararası festivalde Türkiye'yi temsil ettim. Avrupa'da yaptığım üçüncü plajım "Alli Turnam" bu ay başında yayınlandı. Bunların dışında buradaki Alman sanatçılara birlikte Nazım Hikmet'in, B.Brecht'in şiirlerini içeren şiirler-türküler programları yaptım. Ama her şeye rağmen bu zorunlu göçmenliğin çok uzadığı kanaatindeyim. Bu gün yurtdışında birçok sanatçı aynı durumda. İnsan hakları ile başdaşmayacak baskı yasaları ile yurda dönme özgürlüğümüz ortadan kaldırıldı. Ben izin verirseniz sizin bana tanığınız bu olağanla bir çağrıda bulunmak istiyorum: Ülkemizdeki tüm demokrasiden yana olan siyasi partileri, sendikaları, demokratik örgütleri, gazete ve dergileri, insan haklarına aykırı olan bu durumun değişmesi için çabalamanı artırmaya çağrıyorum.

*"Alli Turnam" plajınız ile ilgili birkaç söz söyle misiniz?*

Elbette, en iyisi plajın arkasında yer alan sözlerimi yazın: "Anadolu'nun her yöresinde turna türkülerini söyleyen. Bu türkülerde turna, hasretin, umudun ve baskilar altında çaresizliklere düşmüş insan için özgürlüğün sembolüdür. Turna, özlemleri, sevgileri, umutları taşıyan, ulaştıran bir elcidir. Bu dizideki türküler, benim için insanları ayıran bütün engellerle karşı olmaya, bir çağrıdır."

# Öykücülüğümüzde Ulu Bir Köprü: Sait Faik

Ömer POLAT

**B**aktım, yeşil üst kabuğu düşmüş bir ceviz esmerliğiyle esmerdi. Yine bir taze ceviz beyazlığıyla beyaz ve gevrek dişleri vardı. Ben bilirim, yazın başlangıcından ta ceviz mevsimine kadar Bursa çocukların yalnız elleri erik ve şeftali, yalnız çizgili mintanlarının kopmuş düğmelerinden gözüken göğüsleri findik yaprağı kokar."

Yukardaki alıntıyı Sait Faik'in "İpekli Mendil" adlı öyküsünden aldım. Yukardaki alıntı içindeki benzetmesiyle, anlatımıyla, şırselliği ile onun büyük bir öykü ustası olduğunu göstermek açısından yeterlidir sanıyorum. Hele hele "İpekli Mendil" adlı bu öykünün onun ilk öyküsü olduğunu söylesem! Hani "koçluk kuzu komda iken belli olur" derler ya, Sait Faik de öyle. Daha ondokuz yaşında, Bursa lisesinde okurken yazmış bu ilk öyküsünü. Edebiyat öğretmeni örnek olarak okumuş sınıfı ve bir büyük öykücünün doğmakta olduğunu bildirmiş sanki dünyaya.

Sait Faik, bu ilk öyküsünde onbeş yaşında bir delikanlıyı anlatır. Fabrikaya hırsızlığa ilk geldiğinde yakalanan, ikinçi gelişinde ise bir ağaçtan düşerek ölen bir delikanının öyküsünü. Hırsızlığının amacı ipekli bir mendil çalmaktır. Çalıp sevdiği kza götürecektr. Öykünün sonu ise şöyle:

"Ölmek üzereydi. Sımsıkı kapalı yumruğunu kapıcı açtı. Bu avucun içinden bir ipekli mendil su gibi fışkırdı.

Ya... İyi, halis ipekli mendiller hep böyledir. Avucunun içinde istediğiñ kadar sıkı, buruşturursun; sonra avuç açıldı mı, insanın elinde su gibi fışkırdı."

Sait Faik aramızdan ayrılan otuz beş yıl olmuş. Ve ben günlerdir onun öykülerini yeniden okuyor, yeni tadlar buluyorum ve Sait Faik bütün canlılığıyla, o boynu büyük duruşıyla, yalnızlığıyla ve yüce insan sevgisiyle yaşıyor günümüzdé. O şimdi İstanbul'da Köprü'de balık tutanları seyrediyor, o şimdi issız, ıslak sokaklarında bütün yalnızlığıyla yürüyor İstanbul'un. O şimdi bir balıkçı teknesinde, Marmara'nın ortasında bol yıldızlı lacivert gögün altında ağları çekiyor balıkçılara. Ya da sırtında yüzlerce kilo yükle giden bir hamalın peşinde, alnında tomurcuk terler, kamburu çıkmış, hamalın yükünü taşıyor sanki. Yok, Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir meyhane, Rum kızının getireceği raki, kavun ve beyaz peyniri bekliyor şimdí.

Kırk sekiz yıl yaşamış bu ölümü, güzel dünyamızda. On dokuz yaşıdan

başlayarak durmadan yazmış. Şiirlerinin, duzyazlarının, roman ve denemezin dışında yüz seksen sekiz öykü bırakmış ardında.

İlk öykülerinde Reşat Nuri, Ömer Seyfettin, Halit Refik gibi öyküllerin etkisi altında kaldığı söylenir. Bu öykülerinde dramatik bir yapı ve kurgu vardır. Bu ilk öykülerı daha çok toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışına yönelikir. Ama Sait Faik bu anlayışı yapıtlarında uzun zaman sürdürmemiş, sınıf çatışmalarını konu etmek yerine, küçük insanları doldurur öykülerine. Bu öykülerinde artık belli bir konu yoktur. Örneğin "Birahaneðeki Adam" öyküsüne söyle başlar:

"Sokakta, bir dükkan, kalabalık bir yerde durup herhangi bir adamın yüzüne bakarak hayatının hiç olmazsa bir kısmını hikaye etmek mümkünür, hülyasına kapıldım. Netice şu satırlar oldu:"

O, yaşamın küçük anlarından öyküler çıkarır gerçekte. Sait Faik kendi deyişi ile "insanı sevmekle başlar her şey" anlayışı ile yazmıştır öykülerini. İnsanın iç celişkilerini, içsel çatışmalarını şırsel bir dille anlatmıştır öykülerinde. Onun öykülerinde buram buram insan sevgisi kokar. O, insan ve nesnelere sadece bakmaz, onun içine girer, onu aslında kavrayarak anlatır bize. Hem sözü uzatmadan, akıcı, şırsel bir dille. Kendisinin kentsayılı olmasına karşın öykülerinde küçük insanları anlatır. Hani o sıradan, çok iş yapan, ağır işler yapan, yaptıkları gözle gözükmemeyen o sıradan insanları. Acılarını anlatır onların. Sevinçlerini, sevdalarını anlatır bu küçük insanların. Coğu konusuz olmasına karşın daha ilk paragrafta sizi çeker içine alır bu öyküler. Sait Faik'i okurken bir bakarsınız, oturmuş, bir emekliyle içki içiyor, onun dertlerini, küçük sevinçlerini paylaşıyorsunuz. Bir bakarsınız ki çingenelerle çiroz diziyorsunuzdur Burgaz Adası'nda, ya da bir "Sınağırit Baba"nın denizin dibinde ya da bir dülger balığı. Siz Sait Faik'i okurken öyküsünde her anı onuna yaşırsınız. Belki hiç balığa gitmemişsinizdir şafak atmadan, ama onun aşağıdağı şı betimlemesiyle kesinlikle gidersiniz bir yerlere:

"Nasıl etmeli de yataktan kalkmalı? Saatlerin en güzeli bu! Bu saatte uyumayan yoktur artık, balığa çıkanlar müstesna. Hatta uykusuzluğa müptelalar bile nihayet uyuyabilmişlerdir. Bu saat, hovardaların kadın omuzlarına düştüğü, zavallı kadınların bile erkek dizlerine şa-



rap gibi döküldüğü saatir. Bu saatlerde çocukların, riyalarının en tatlı yerinde, sevgililer bu saatte kavuşmadıklarında, anneler bu saatte gurbetteki çocukları sarmaş dolaştır. Bu saat, hastaların uyuduğu, ağaçların uyuduğu, sınırların uyuduğu, toprağın, taşın, ağaçların uyuduğu saat..." "Bizim Köy Bir Balıkçı Köyüdür" adlı öyküsünden.

Sait Faik'in öykülerinde çok benzeme ve istiareye rastlanır. Bu benzeme ve istiareler derin bir gözlemin sonucudurlar. Örneğin:

"Sesler, gülüşmeler içinde gidiyoruz. Dikiş makinasında beyaz ipekli bir dikiş işgesinin siyah bir kumaşa bıraktığı beyaz çizgiler halinde kürekler suyu delip arkamızda dikiş yerleri bırakarak gitmeyiz" benzetmesinde olduğu gibi.

Dilinin şırselliği onun öykülerinde kullandığı sıfatlar, deyimler, renkler, benzetmeler ve betimlemelerden kaynaklanır. Örneğin bir öyküsünde yüzü "sütlac gibi buruşuk" diye betimler. Ya da "yulaf demeti saçlı sarışın çocuklar" gibi değişik sıfatlar kullanır. Öykülerinde değişik sıfat ve benzetmeler kullandığı gibi deyimler de çoktur. Bunlara karşın öykülerinde kullandığı atasözleri yok denecel kadar azdır.

Diyaloglar canlı ve günlük konuşma dilindekiler gibidir. Bazan şive kullanır diyaloglarında. Bu da o anlatıldığı insanın kişiliğine başka bir tad katar.

Daha önce de söylediğimiz gibi ilk öykülerinde Sait Faik toplumcu gerçekçi sanata yöneltmiştir. Bu anlayışın izlerine bazı öykülerinde rastlamak olasıdır. Ama bu anlayıştan çabuk vazgeçer. Hatta "Kadın" adlı öyküsünde bu anlayışa karşı çıkar. Bu anlayışı devrimci bir ka-

dinin kişiliğinde eleştirir. Hatta aynı öyküde olumsuz yönde Nazım Hikmet'e de gönderme yapar.

Kısa gözlemlere dayalı öyküler yetkin değildir. Özellikle köy öyküleri ve Türkleri anlatmaya çalıştığı öyküler. "Çöpçü Ahmet", "Kıskançlık", "Köye Gonderilen Eşek" bu saptamamızın örneklerinden birkaçıdır. Köy ve Kurtler konusunda derin bir bilgisi yoktur. Kürtçeyi yüz sözcükten oluşan bir dil olarak sanması, onun bu konudaki bilgisizliğini göstermektedir, dolayısıyla bu bilgisizlik Kurt insanını anlatırken de Sait Faik'i yetkin olmayan böyle öyküler yazmaya yöneltmektedir.

Kimilerine göre kentsoyludur, o sınıfın öykücüsidür. Toplumsal çatışmaların, sınıf kavgalarının öyküsü, daha doğrusu işçi sınıfının öyküsü değildir. Bu görüşler bir ölçüde haklı olsa, bu, Sait Faik'in öykülerine gölge düşürmez kanımcı. Öykülerine insanı merkez olarak alan, çiçeği, gülün kokusunu, öten kuşu, elmayı, denizin lacivertini, yıldızların çokluğunu ve dünyamızda güzel olan ne varsa insan için düşünün bir öykü anlayışı döner dolaşır üreten sınıftan yana olur.

Sait Faik'in genç yaşında aramızdan ayrılmاسının nedeni siroz hastalığına tutulmasıdır. Hastalığını baştan beri bilir. Bu dönemde öykülerinde gerçeküstü bir anlatıma yönelir. Yalnızlığı, ölüm korkusunu daha çok işler öykülerinde. Ama insana olan sevgisini, o yüce tutkuyu bir kenara itmeden. Bütün acılarına karşın yaşama sarılır, koyuvermez kendini. Son öykülerinden "Hişt, Hişt!..." de:

"Otların yeşil olması, denizin mavisi olması, gökyüzünün bulutsuz olması, pekala bir meseledir. Kim demiş, mesele değildir, diye? Ya yağmur yağışydı... Ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsayıdı... Olsayıdı o zaman mesele olurdu, işte..." diye sürdürür yaşama olan tutkusunu. Yaşamın bilinmeyen gizini, insanla doğa arasındaki o derin bağı vurgular aynı öykünün sonuna doğru:

"Nereden gelirse gelsin: dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandak, ottan, böcekten, çiçekten, gelsin de nerede gelirse gelsin! Bir hişt sesi gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşamın çiçekler, böcekler, insanogulları..

— Hişt hişt!  
— Hişt, hişt!  
— Hişt, hişt!"

İşte böyledir Sait Faik. Yüreği insan sevgisi, doğa sevgisiyle dolu bir yazar. Hastalığının en ağırlaştığı zamanlarda bile sıçındığı iki şey: İnsan ve doğa, gericili yalan.

Sait Faik bana göre klasik öykücülerimizle çağdaş öykücülerimiz arasında ulu bir köprüdür. Aşılmasız değildir, aşılır, aşılmıştır da. Çağdaş bir öyküçülüğe ulaşmak isteyen o köprüden geçmek zorundadır. Geçenler büyür, geçmeyenler o yanda kalır.

## — Dönüş Şiiri —

Her sevdada bir soluk alır  
Dost selamı yüreğim  
Bekle beni bekle  
Dizginleri sevdamın hükmünde  
Dört nala geçip o azgın belayı  
Geceden çıkar gelirim  
—sıkıysa doğmasın güneş—  
Omuzların dik  
Bir delikanlı edasıyla yürüyebiliyorsan  
Düşen bir çocuğu koşup kaldırmak  
Müthiş bir mutluluk veriyorsa sana  
Hüzünlü şarkılar  
Buz tanecikleri gibi  
Eriyip gidiyorsa dişlerinin arasında  
Ve anilar  
Etine dokunan  
Sıcak bir gülümseme olduğunda  
Biten ve başlayan aşklardan  
Sakin korkma  
Ayak direyip gecenin bitmezliğine  
Güneş doğmasın hadi  
Doğmasın de  
Sıkıysa  
— sabah olacak sevgilim—  
Güneşi avuçlayıp avuçlayıp  
Bir bebek gibi öptüğümde  
Biliyorum ki  
Sabah olacak sevgilim  
Sonra  
Diri bir ormanın turuncuk kanan serinliğinde  
Uykusunu açıläcak ülkemin  
—bir gülüş ki—  
Sabahın ilk ışıklarıyla odama dolan  
Bir çocuk gülüşüdür sevgilim  
Bir gülüş  
Bir gülüş ki  
Yeryüzü bahçesini sürer önüme  
Ballanır dilim  
—sen geldin—  
Daha ben sabahı selamlayan  
O yıldızlı şíirimin  
Son dizesini bitirmedim  
Derken  
Üç kez çalıp kapımı  
Sen narcanım  
Sen  
Gülümseyerek geldin

Eylül-Ekim-1988

Bahtiyar KAYMAK

# Şa... Sa... Sa.... Sarlo!

Hüseyin AKDEMİR

**T**arih 16 Nisan 1889, yer Londra. Bundan tam yüz yıl önce kenar mahalledeki bir müzikholde, yoksul ve üçüncü sınıf birer varyete oyuncuları olan karı-koca Charles ve Hannah, yeni doğan oğulları Charles Spencer Chaplin'i dostlarına müjdelediler. Bilselerdi Charlie'nin günün birinde sinema tarihinde efsaneleşip, adını altın harflerle en yukarılara yazdıracağını, müjdeyi sadece dostlarına değil, bütün dünya insanlarına verirlerdi.

Yoksulluk, bütün çocukluk ve gençlik döneminde Charlie'yi yalnız bırakmayan bir kavram olacaktır. 1920 öncesi yaptığı, oynadığı bütün filmlerinde bu yoksulluk ve sefalet dolu günlerin anısını mutlaka tek bir sahneye de olsa, filmin herhangi bir yerine yerlestirecektir.

Çocukluk döneminin zor günlerinde babasının ölümü, annesinin kendisini ve üvey kardeşi Sydney'i geçindirmek için zorlandığını, bazı günler yiyecek bile bulamadıklarını unutmayıp....

Bir filminde aşıktan postalını pişirip yiyan adamı oynayacaktır.

Çocukluk döneminde annesinin hastalanıp zor duruma düştüğünde, kendisini alıp kimsesiz çocukların yurduna vermirmemesi için, onu bir çatıkatında sakladığını unutmayıp....

Bir filminde, sokakta terkedilmiş bir yumurçağı alıp ona bakan ve aralarında duygusal bir ilişkinin başladığı, daha sonra çocuğunu almağa gelen polislere vermemek için onu bir çatı katında saklayan adamı oynayacaktır....

Çocukluk döneminde, aşığın kol gezdiği, hırsızlığın alabildigine çoğaldığı, aşıktan ölenlerin bile olduğunu unutmayıp....

Bir filminde polis rolüne girip, aç çocukların yiyecek çalarken yakaladığı bir kadına o da çalarak yardım edecek, kadının çocukların yiyecek dağıtmaktır. Çocukluk döneminde yaşadığı bu yoksul kenar mahallenin güzel insanları unutmayıp....

Bir filminde her birine birer kanat takip, onları melekleştirecektir. Ve hatta, günün birinde kendi ogluna o günleri anarken ve o insanların anlatırken: "Oradaki sokaklar tertemiz, kaldırımlarına bal dökülüp yalanacak cinsten değildi ama, insanlarının hepsi birer insan sarafiydi" diyecektir.

Açıklık, yoksulluk, insanlık. İşte bütün hayatı boyunca aşığa ve yoksulla karşı insanlığın yanında yer alıp mücadele etmiştir. Charlie Chaplin'in pek çok



"Büyük Diktatör"

filminde görürüz, bir çocuğun elindeki yiyeceği, börekçiden böregi, şişman oburların önündeki yemeği usulca aşırırken, bunu karnı aç olduğu için yapar. Bunu yaparken da, aşığın ve yoksullenin kol gezdiği yerlerde toplum genel ahlak kurallarının geçersizliğini gösterir. Bu eşitsizliğin toplumda yer almaması için, orada açların ve yoksulların bulunmamasını, dolayısıyla insanları aç ve yoksul bırakınların da varolmamasını önkoşul olarak ortaya koyar. Yani Chaplin bu filmlerdeki olumsuz özelliklerden ötürü ne genel olarak insanı, ne de özel olarak yoksul emekçiyi suçlayan bir tutum içindedir. Güçlünün aynı zamanda haklı sayıldığı, gücün yolunun da paradan ve parasal zenginlikten geçtiği, toplumun bu eşitsizlikler üzerinde kurulmuş yaşamını kinamaktadır.

Charlie, daha yürümeğe ve konuşmaya başladığı çağlarda ailesinden mimik, dans ve pandomim gibi şeyleri öğrenmeye başlar. Henüz beş yaşındayken, hastalanın annesinin yerine sahneye çıkıp babasıyla birlikte şarkı söylemeye. Aynı yıl babası ölürl. İki yıl sonra da annesi akıl hastanesine götürülürken, yedi yaşındaki Charlie, sokak ortasında kimseyi kalır. Daha sonra onu üvey ağabeyi Sydney ile birlikte bir öksüzler yurduna yerleştirirler. İki yıl sonra yeniden hastahanelendiken annelerinin yanına dönen çocukların küçük bir tiyatro top-

luluğuna girerler. Annesinin yeniden hastalanması onların da yeniden öksüzler yurduna gitmelerine neden olur. 1907'de önce Sydney sonra Charlie Fred Karno topluluğuna girerek düzenli bir işe kavuşurlar. Bu arada Charlie yeteneklerini bir hayli geliştirmiştir. Karno topluluğu ile Paris başta olmak üzere Avrupa'nın birçok yerlerinde turneye çıkarlar. 1910'dan sonra da uzun süreli Amerika ve Kanada turneleri gelir. Bu turneler sırasında Keystone film şirketinden bazılarının dikkatini çeken Charlie, nihayet 1913'de ilk filminde bir gazeteci genci oynar. (Making a Living/Ekmek Parası için)

Basık bir melon şapka (ayrıca kafasına küçük gelmekte) oldukça bol gelen kemer yerine iple bağlanmış bir pantolon, 45 numara papuçlar, kamıştan bir baston (bastonu hep hareket halindedir) ve bir badem büyük....

Bu kıyafetiyle Charlie, hepimizin bildiği Sarlo kimliğine kavuştu işte. Öyküsü de şöyle: İlk filminin ne yazık ki başarısızlığından sonra, yönetmen Sennet Charlie'ye filmde hiç de komik olmadığını ve oyununu beğenmediğini söyler. Charlie o güne kadar sahnede nasıl komik olacağını bilmektedir ama ilk defa bir filmden komik olmayı denemiş ve başarısız olmuştur. İlk filmin gösteriminden tam beş gün sonra yine Sennet'in yönetiminde ikinci bir filmin çekimi

vardır. O gün Charlie oturup nasıl giymesi gerektiğini kara kara düşünürken, dışında otelin önünde diğerleri film çekimiyle uğraşmaktadır. Biraz sonra oاشyan yağımur yüzünden bütün herkes otelin salonunu dolusur. Oyuncular vakti geçsin diye İskambil oynamaya başlarlar. Charlie'ye de oynamasını önerirler. Ama Charlie'nin aklı başka yerlerdedir. Onlar Charlie'nin parasından korktuğu için oynamadığını sanıp eğlenirler onunla. Charlie bir köşeye çekilmiş düşünmektedir, orada yerde elbise yiğinlarının yanında duran kocaman pantolonu gözü iliştir. Pantolonun sahibi şıshko Arbuckle'ye pantolonu giymek için izin vermesini ister. Sonra kendisinden de küçük birinin frak'ını giymek için izin ister. Sonra da yine bir başka oyuncuya ait olan ve orada duran melon şapmayı kafasına geçirir. İskambil oynayanlar, Charlie'nin o haline güllerler. Charlie, orada masanın üzerinde duran peruktan bir parça kesip büyük olarak kullanır ve bir yerden bulduğu bir bastonu da eline alır, yine orada duran papuçlarından en büyüklerini ayağına geçirip otel salonunda bir aşağı bir yukarı yürümeye başlayınca, oradakiler kahkahalarına engel olamazlar artık.

Tipik yalpalayarak gidişiyle dışarı çıkar. O sırada otelin önünde film çekimi devam etmektedir. Hem oyuncular hem de o sırada film çekimini izleyenler, ortalıkta gezinen bu tuhaf kılıklı adamı görünce basarlar kahkahayı. Yönetmen Sennett de görür Charlie'yı. "İşte şimdilik oldun, bu kılığınla yarınki film çekimi için hazırlanabilirsın" der. Ve Chaplin bu kılığıyla "Şarlo" olarak yirmi yıl boyunca insanları güldüren, güldürürken düşündüren filmler yapacak, başarıdan başarıya koşacak, dünyanın içinde bulunduğu en zor zamanlarda biele, savaş yıllarda insanlara umut ve yaşama hırsı, barış sevgisi aşılayacaktır.

İngilizce konuşulan ülkelerde kısaca



"Asri Zamanlar"

Charlie, Fransızca konuşulan ülkelerde ve Türkiye'de Charlot (Şarlo) olarak anılan bu avare tipi, serseri ya da berdüs tipi değildir. (Asıl adı: Charles Spencer Chaplin) Şarlo tipinin yerini kapitalist üretim sürecinde aramak gerekirse, o küçük işlerde çalışan, ne iş bulursa yapan, iş bulmak için semtten semte hatta kentten kente dolaşan kişidir. Şarlo hiç oir güvencesi olmayan işlerde çalışır. Hamal olur, komi olur, çıraklık yapar, çöpçülük yapar, vs.

Bu anlamda ünlü kılığıyla Şarlo, burjuva gibi giyinmeye özenen (melon şapka, yakalı gömlek, kravat, yelek, baston) varlıksız bir küçük burjuva sayısına bile asılnda papuçları, pantolonu, giysilerinin eksiksliği ile ama daha önemli girip çıktıği işlerle yoksul bir kol emekçisidir. "Asri Zamanlar" filminde ilk kez bir işçiyi oynar. Horlanmasıyla, iti-

lip kakılmasıyla, yeni bulunmuş bir canavar makinasının onun üzerinde denemesiyle, açlığıyla, çektığı acılarla, Şarlo tipi, yokoluğun şirsel anlatımıdır. Buna rağmen Şarlo tipinin bu tanımı tam yerinde bir tanım olamaz elbette. Şarlo insanı ve hayatı en geniş yelpazede ele alıp işlemiş, beyaz perdeye aktarmış bir tiptir.

Şarlo'nun adını sinema tarihine altın harflerle yazdırmasının yanında, çocukluk ve gençlik döneminin rolü çok büyütür. Bu düşündeden yola çıkararak bu yazda ağırlığı Şarlo'nun çocukluk ve gençlik dönemine verdim. Yine de yazımı Şarlo'nun "Büyük Diktatör" filminin sonundaki konuşmasından bazı bölümlerini aktararak sona erdirmek istiyorum. (Bu filmde Şarlo, Hitler'e tipatip benzeyen Yahudi bir berberi oynamaktadır) Şöyle seslenir insanlara:

"Beni duyma olanağı olanlara diyorum ki: umutsuzluğa düşmeyiniz. Üzerinize çöken bu vahşi bela, bir gün son olacaktır. İnsanların kini gelecek, diktatörler yok olup gidecektir ve halktan zorla aldığı güç yine halkın eline geçecektir."

Askerlere söyle seslenir: "Askerler, ou vahsi adamlara adammayın kendinizi. Siz makina değilsiniz, onların sandıkları gibi hayvan değilsiniz! İnsansınız! İnsan! İnsan sevgisini taşıyorsunuz yüreklerinizde. Kinsiz olun. Tutsaklık için değil özgürlük için çarpışınız!"

Ve Charlie Chaplin sonunda sevdigi kız Hanna'ya söyle seslenir. "Cesaret Hanna, cesaret! Umudumuz tükenmedi. Güneş senin, benim ve tüm insanlık için yeniden doğacaktır... İnsanlık yenilmeyecektir."

Büyüğün Şarlo, çok büyük, en büyük!

Haklısun Şarlo, çok haklı. İnsanlık yenilmeyecektir!

Selam sana Şarlo. Bin selam!



# Charles Chaplin (1889-1977)

**Yüksel KORKUT**

**D**oğumunun 100. yıldönümünde, sinematek ve televizyonda gösterilen filmleriyle, dergi ve gazetelerde çıkan, hayatı üzerine yazıları bir kez daha ölümsüzleşti.

Kimdir Charles Chaplin?

16 Nisan 1889'da Charles Spencer Chaplin Londra'nın Kenigton mahallesinde doğar.

Sefalete düşmüş iki müzikhol oyuncusunun çocuklarından biri olan Chaplin, çok küçük yaştan yetimhaneleri, islah evlerini, sokakta geçen uykusuz gecevari tanır. Altı yaşında sahneye ilk adımını atar. Biraz daha büyüğünde kardeşi Sidney'le bir pandomim grubuna girer.

Turneler, sonra 1913'te ver elini Amerika. Bu uzun serüvenin sonunda ürettiği filmler sinema tarihine mal olmuştu.

1913 Mack Sennett tarafından sine-maya sokulma, 1914'deki ünlü Keystone güldürüler.

Bir İngiliz züppesi rolünü oynayacağına, Charles'in giysileri role bir türlü oturmuyordu. Chaplin üzerinde bol bir pantolon, 45 numara ayakkabı (ters olarak), eski dar bir ceket ve ufak bir melon şapka giyip eline eğri bir baston ve dudakının üstüne küçük bir bıçık takıp yönetmen Leehrman'ın karşısına çıkar.

Setteki bütün çocukların, sonra teknik adamların kahkahalar atmasından sonra, sinema tarihinin en ünlü ve bilinen "Şarlo tipi" doğar.

...Sürekli olarak düzenlenen ve onun temsilcileri ile, yani patronla, iş adamlıyla, polisle çatışan, güzel kadınlara aşık olup yoksullara yardım ederken sürekli başı derde giren küçük adam...

Önceleri tümüyle hareketlere (düşüp-kalkmalara, surata atılan pastalara vs.) dayanan bu güldürü, kısa zamanda bir öz, bir içerik, toplumsal bir dayanak kazanır. Şarlo kapitalist düzenin çarkları arasında ezilen, bu düzenin beceriye ve işbirliğine karşın "kötü"leri yenmesi, içine düştüğü zor durumlardan kurtulması, sevgilisine kavuşması, dünyanın her yanında bu küçük adamla kendisini özdeşleştirten milyonlarca seyirciye umutlu bir mesaj getirir.

Her ilkedenden seyircinin, özellikle emekçi kitlelerin, orta sınıfların kendi kendilerini buldukları, özdeşlik kurdukları bir kişi olur.

Charli Chaplin 1921'de ilk uzun filmi olan "Yumurcak/The Kid'i" çevirir. 1923'te umutsuz bir aşkı, buruk ve trajik bir üslupla anlatığı "Hacı/The Pilgrim",



1925'te "Altına Hücum" doğar. (Bu film sinema tarihinin her dönemde en iyi 10 film arasında sayılır.)

1928'de yaptığı "Sirk" ise, polislerden kaçarken güzel bir trapezciye aşık olan, ancak kirli geçmiş yüzünden onu yitiren bir serserinin öyküsünü anlatır.

1936'da yaptığı "Modern Zamanlar" da çağdaş teknolojinin ilerlemesiyle kişiliğini yitiren insanoğlunu anlatır. Bugün bile güncel olan bir temayı daha 1936'da haberler. 1940'ta Hitler'inince bir taşlaması olan "Büyük Diktatör" çevirir. Şarlo Hitlerle aynı yılın aynı ayında (Nisan 1889) doğmuştur. Daha filme hazırlanırken Hitler'in Los Angeles konsolosu ve Amerikan Nazi örgütleri filme karşı çıkarlar. Charles Chaplin ölümle tehdit edilir. Amerikan sinemasında gösterimi engelenir, birçok ülke de Nazi korkusundan filmin gösterimini yasaklar. Bu nedenle Chaplin anti-nazi mücadeleye bizzat katılmaya karar verdi. Büyük San Francisco mitinginde konuşma yaptı.

1952'de kendi öz yaşamından izler taşıyan "Sahne Işıkları/Limelight'i" çekti.

Bu sırada Chaplin babalık davasından mahkemelik olur, karısına yüklü bir tazminat ödeyerek ayrıılır. Zaten basın Chaplin'i hedef almıştır, çeşitli çevre ve basın Chaplin'e gerek komünist propaganda gereklilik aile yaşamından dolayı ateş püskürür.

1947'de Mississipi Demokrat Senatörü, Chaplin'in "Hollywood'da sürdürdüğü hayat tarzının Amerikan ahlaklı geleneklerine uymaması" nedeniyle sınırlı

edilmesi gerektiğini açıkladı. Onu sınır dışı etmekle, ayrıca filmlerini de Amerikan sinemalarının perdelerinden kovmuş, böylece gençliğin onun ahlaksız filmleriyle etkilenmesini önlemiş olacaklardı.

Chaplin için Amerika'yı terk etmekten başka yapacak şey kalmamıştır. İsviçre'nin Vevey yakınlarında bir malihaneye son eşi Oona'yla yerlesir. 1966'da Marlon Brando ve Sophia Loren'in oynadığı "Hong-Kong'luk Kontes'i" çeker. Bu duygusal komedyide kendisine de bir "konuk oyuncu" rolü verir. Film çok eleştirilir, başarısız bulunur.

Chaplin sinemada güldürürken düşünürmeyi, mizahla eleştiri, kahkahaya gözyaşını birlikte vermemi bilen sayılı sanatçılardan biri ve birincisidir. Eserleriyle insanoğlunun çok çeşitli yanlarını gün ışığına getirmiştir, "insanlık durumu" büyük sanatçılara özgü bir duyarlılığı saptamıştır.

Chaplin, 1952'de "Sahne Işıkları"nı sunmak üzere Avrupa'ya geldiğinde söyle diyordu: "Özgürliğe inanıyorum, bu benim politikamdır. İnsanlar için çaba gösteriyorum, bu da benim yaratılışım. Tekniğe, yakın planlara oyunculara yücelten kamera oyunlarına karşıyım. Mi-miye inanıyorum, üsluba inanıyorum. Benim hiçbir misyonum yok. Amacım yalnızca insanları mutlu kılmaktır."

Bu sözlerle, Chaplin sanatının kapsamını (ve sınırlarını) belirler.

Doğumunun 100. yılında iyi ki doğdu Charles Chaplin.

**Kaynaklar:** Sinemayı Sanat Yapanlar, Atilla Dorsay, Şarlo, Marcel Martin.

# “Onu Tanımak Lazım”

Gülsen BARDAKÇI

**A**ni ölümler insana acı verir kuşkusuz, ama hasta bir insanın ölümünü her an beklemek acıların en büyüğü, en çekilmez... Hele bu insan yakından tanrıyp sevdiği biriyse, çektığı acılar dayanılmaz boyutlara ulaşır. Bir hiçkrik düğümlenir boğazın orta yerine. Soludğun hava ağırlaşır. Gözler bulutlanır ve bir sağanak başlar, şiddetli, ani ve kısa bir sağanak...

Değerli şair Orhan Murat'ı, daha önce Berlin'de Express Edition'dan çıkan "Bu Yürek Sizin" adlı kitabıyla tanıdım. Şiirlerini ve yaşam öyküsünü okuyunca, onu bir okur olarak çok geç tanımiş olmaktan utanmıştım. Sonra onun berlinde yaşadığına öğrenince, her geçen gün onu tanıma isteği sarmıştı benni. Günlerden bir gün, Orhan Murat'ın beyin ameliyatı geçirdiğini, dilinin tutulduğunu, komada yattığını duydum. Anlatılmaz acılar ışıştı yüreğime. Düşünnen ve yazan bir insan için korkunç bir sonu! O, buna nasıl katlanacak, yaşımanın bundan sonraki bölümünden neler hissederek, neler düşünecekti? Bu, Orhan Murat'ın diline ve beynine koymuş sansürlerin en büyüğü, savaşlıkların en zoruydu. Yaşayacak mıydı Orhan Murat Ariburnu? Yok ama, hayır, Ariburnu bizleri yalnız bırakıp gitmeyecek, "inadım inat" diyerek, beş kez kapısından kovduğu ölümü yine kovacaktı.

Onu ilk kez kendisi için düzenlenmiş bir şiir okuma gününde görmüştüm. Salon tıklı tıklı doluydu. Tam da düşlediğim gibi bir delikanlı, gözlerindeki umut ışığı ve yaşama sevinci sönmemiş, beyninin ve dilinin acısı yüzüne yansımıştı. Bakışlarında, "bu yürek sizin!" diyen üryan bir anlam vardı. Okurlarını, elini kalbinin üzerine koyup başını hafif öne doğru eğerek selamlıyor, sevgiyle bakıyordu. Salonda ses yoktu. Elini, yanında oturan (şirlerini okuyacak olan) Ertekin Özcan'ın omuzuna koydu. Dileyicilere "hosgeldiniz" demek için kipirdandı, o gürleyen sesiyle ancak anlaşılması zor birkaç sözcük söyleyebildi. Sözlerini anlayıp anlamadığımızı soran gözlerle bir süre baktı. Onu anladığımızı belirtmek için alkış yağmuruna tuttuk. Umutla Ertekin Özcan'a baktı. Şiirleri okunurken pür dikkat dinliyor, önündeki kağıtlara notlar alıyordu. Kulağım şiirde, gözlerim onun devrimlerinde, kipirdısız oturuyordum. Okuyanın, şiirdeki sesi yakaladığına inanınca, alt dudağını ısrarak elini boşlukta savuruyor, beğen-

mediği zaman yüzünü buruşturarak kafasını sağa sola sallıyordu. Sonunda dayanamayıp okumayı kestirdi. Devinimleri hızlandırmıştı. Çantsından bir kaset çıkarıp masanın üstündeki teybe soktu. Sonra düzmeye basıp kendinden emin arkasına çekildi. Onun bu çocuksu sevinci oizi meraklandırmış, kasetten çıkacak sesi bekliyorduk. Ortalığı birden piyano eşliğinde gürül gürül çağlayan bir ses, kendi sesi kapladı. O gün orada bizi şire doyurdu. Okumaya ara verildiğinde bu güzel insana çiçekler armağan edildi, onuruna kadehler kaldırdı. Çevresini kuşatan bir şiir severlere, basında kendisiyle ilgili çıkışlı yazıları ve resimleri gösteriyor, ölümün kendisini beş kez yokladığını anlatmaya çalışıyordu. Araoa kazası, uçak kazası, yine araba kazası, yürek ağrısı, beyin ağrısı, dil ağrısı... Yönetmenlik yapmış, filmlerde oynamış, senaryo yazmış, yönetmiş, şiirler yazmış, şiir sergileri açmış, ödüller almış... Kimi çok sevmiş onu, kimi saldırmış ona. Aci çekmiş, ağlamış, sevmış, mutlu olmuş... Ama hiçbir zaman eğilmemiş, büükülmemiş, "yamuk eller, çırkin eller, hayın eller kirilsin!" demiş.

Vehbi onun kitabını alıp imzalaması için uzatıyor. Sonra diğerleri imza kuyruğuna giriyorlar. Program bittiğinde Vehbi'yi ve beni evine davet ediyor. Oğlunun evinde kahvi olmuş. Bir gün geleceğimizi söyleyip ayrılıyoruz.

Çoğu zaman Vehbi'yle birlikte onun şiirlerini okur, bazın sevgi, bazın direnç, oazan umut kesilirdik. Onun kişiliği ve sanatı insanlığımıza çok şeyler kattı bizi.

Birkaç hafta sonra onu ziyarete gitliğimizde çok sevinmiş, nasıl davranışlığını, ne yapacağını şaşırılmıştı. Evde kendisinden başka onunla ilgilenen bir bayan vardı. İlaçlarını düzenli veriyor, iyileşmesi için elinden geleni yapıyordu. Bayan, sigarayı kesinlikle içmemesi, ilaçlarını bir saat sonra mutlaka alması gerektiğini söylediğinden sonra onu bize emanet edip gitti. Bayan gidince, gözlerini açarak "pof!" çektı, elleriyle ceketinin yakasını tutup, "nedir bunlardan cektiğim!" dercesine silkti.

— Buralar sıkıyor beni, ülkeme, kendi evime gitmek istiyorum, dedi.

Çok şeyler söylemek istiyor, düşünelerini dile getirmek için sürekli çırpmayı yordu. Ne söylemek istediğini anlayıp, sözünün sonunu bize tamamlayınca, ellerini birbirine vurarak çocukların gibi seviyor, sonra elini kalbinin üzerine koyup



Orhan Murat Ariburnu

hafif gülümseyerek teşekkür ediyordu. Onun bu çaresiz çırpmışları altında eziyor, konuşan dilimden utanıyorum. Sonra "ah nasıl unuttum!" dercesine elini kafasına vurdu. Durmadan "ah, ah!" diyor, bir şeyler arıyor. Sonra dolabın çekmecesinden fotoğraf makinasını çıkarıp titreyen elleriyle ayarladı. Bize "oturun" işaretini yaptıktan sonra gelip ortamıza kendisi de oturdu. Bizi yiğit bir kartal gibi kanatlarına alıp öylece baktı.

Sonra Vehbi'nin öykülerini kasete alıp, kendisinin kasete almış şiirlerini dinletti bize. O gün geç saatlere kadar oturduk, ona doyamadık. Türkiye'deki adresini verdi, adresimizi aldı.

O günden sonra onu bir daha göremedim. Türkiye'ye giderken bize haber verecekti oysa, çok üzüldük. Kimi zaman Vehbi'yle birbirimize:

— Ariburnu nerelerde acaba, neler yapıyor şimdi? diye soruyor, onunla olan anılarını tazeliyor, kitabını açıp birkaç şiirini okuyoruz.

Bir gün bizim evde söz şiirden açılıcaya konularımıza onun şiirlerini okumak istedim. Orhan Murat'ın olduğunu duyup duymadığımızı sordular. Duymadığımızı söyleyince üzüлerek doğruladılar. Sonra bir gülümseme, acıyla, hüznle karışık, korkak bir gülümseme...

— O ölmek! dedim. Yine bir yalan ya da soğuk bir şaka yapmıştır! dedim.

Günler sonra onun yaşadığını duyuncaya çok sevdik.

— Bizi yine aldattın Ariburnu, diyecek gülüştü.

Ölüm, bekendiği an değil de, onu unutunca anısızın çalar kapını. Çaresiz teslim olursun. O gitti. Arkasında yaşamış tüm acılarla gülümseyerek, birbirinden güzel şiirlerini ve yüreğini bize bırakarak çekip gitti. "Onu tanımk lazım!"

# Interview mit Gerhard Köpf

Necile DELİCEOGLU

*Meine erste Frage bezieht sich auf die Solidaritätsveranstaltung für Salman Rushdie, die Sie in Zusammenarbeit mit dem Literaturbüro Gladbeck gemacht haben.*

*Ich habe von Herrn Herholz erfahren, daß Sie bei dem Versuch, einen öffentlichen Raum für diese Veranstaltung zu bekommen, auf Schwierigkeiten, ja sogar auf Ablehnung gestoßen sind.*

Meine erste Idee war, diese Veranstaltung in Duisburg zu machen, und ich habe deshalb mit dem Kulturdezernenten der Stadt Kontakt aufgenommen. Er hat aber dann aus zwei Gründen abgelehnt: der eine Grund war der, daß momentan durch die DUISBURGER AKZENTE sehr viele Räume belegt sind und sehr viel organisatorischer Aufwand betrieben wird, der andere Grund war die Absprache mit den entsprechenden Polizeibehörden, von solchen Veranstaltungen abzuraten. Ich vermag den zweiten Grund am ehesten zu verstehen, u.z. daß die Polizei von derlei abrät aufgrund der Vorkommnisse und Gefährdungen, die damit verbunden sind. Beispiele hierfür sind daß Verhalten der Berliner Akademie der Künste und der Bayrischen Akademie der Künste, die es abgelehnt haben, solche Veranstaltungen durchzuführen.

Aus Duisburg kam dann die Empfehlung, die Solidaritätsveranstaltung doch in den Sommer zu verlegen. Das ist natürlich ein für mich überhaupt nicht akzeptables Angebot, denn so etwas muß ja akut durchgeführt werden.

Es gab darüberhinaus noch andere Versuche, einen Raum zu finden, wie z.B. eine Anfrage beim Theater an der Ruhr. Darüber weiß aber Gerd Herholz genauer Bescheid, weil er die organisatorische Arbeit geleistet hat.

*Er hat auch mit dem Intendanten des Theaters an der Ruhr, Herrn Ciulli, gesprochen..*

Ja, er hat mit ihm und mit vielen anderen gesprochen; auch hat er bei der Stadt Gladbeck angefragt. Aber in diesem Punkt bitte ich Sie, die präzisen Auskünfte bei Herrn Herholz selbst einzuholen.

Nur so viel, der eine Grund der Ablehnung der Veranstaltung ist verständlich, denn der Polizei lagen ja Morddrohun-

gen vor; völlig unakzeptabel ist für mich ein Abraten mit der Begründung, es seien gerade die DUISBURG AKZENTE.

Diese „Duisburger Akzente“ stellen unter dem Signum der „Französischen Revolution“ und betreffen etwa auch einen Forschungsschwerpunkt der Universität Duisburg, der sich „Aufklärung“ nennt. Nun ist die akademische Reflexion über „Aufklärung“ das Eine, aber aufklärerisch zu handeln das Andere. Über „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ zu sprechen kostet nichts, und es bringt keinerlei Risiko. Es fordert nicht einmal für 5 Pfennig Zivilcourage.

Aber akut und aktuell Stellung zu beziehen zu solche einer Ungeheuerlichkeit wie denn Mordaufforderung von Khomeini, das bedarf dann, wie man ja auch gesehen hat, vielleicht doch einiger Zivilcourage, und da habe ich den Eindruck, und es bestürzt mich, daß ein Großteil der Intellektuellen, die ja da in die Verantwortung genommen sind, ich sag's mal ganz salopp: den Schwanz einzieht — das können Sie auch gerne schreiben — und knieft.

Ich respektiere es, wenn mir jemand sagt: Ich gehe da nicht hin, weil ich Angst habe um mein Leben. Aber fadenscheinige Gründe vorzuschreiben, das vermag ich nicht mehr zu akzeptieren. Mich bestürzt es auch deshalb, weil ich aus diesem Verhalten Rückschlüsse über den Zustand unserer Republik ziehe.

Wenn also schon in solch einem Fall solche Rückzieher gemacht werden, wie sieht es erst aus, wenn es etwa einen Intellektuellen, einen Autor, einen Künstler, wen auch immer in unserer Republik betrifft.

Ich befürchte, daß der vorauseilende Gehorsam als deutsche Tugend mittlerweile so sehr vorauseilt, daß eine Beziehung wie Galopp gar nicht mehr ausreicht, sondern daß das schon im Schnellgang passiert, und das — so finde ich — ist eigentlich das Fatale daran, das da so wenig Bereitschaft da ist, engagiert öffentlich Stellung zu beziehen. Sie werden auch an dem Abend festgestellt haben, daß außer den Referenten und den Lesenden und deren Freunden niemand sonst etwa aus der Universität da war. Das ist für mich ein sehr trauriges Ergebnis. Es ist also wenig Bereitschaft da, sich zu solidarisieren und öffentlich zu einem solchen Sachverhalt Stellung zu beziehen.

Ich finde, daß sich damit die Leute, die in Verantwortung genommen werden und die nach außen groß Kultur propagieren, ein Armutszeugnis ausstellen.

Ich denke nur, das dies auf Zusammenhänge mit einem heruntergekommenen kommerzialisierten Kulturbegriff zeigt, der nur noch auf den Glanz achtet und auf den Show-Effekt, der von dem einen oder anderen zur Selbststilisierung genutzt wird, aber der sich nicht mehr, oder kaum mehr in den Dienst einer Sache stellt.

Ich werde mir sehr gut überlegen, ob ich weitere öffentliche Auftritte im Kontakt mit dem Kulturamt in Duisburg machen werde...

*Über das Buch „Satanische Verse“ von Salman Rushdie ist in den Medien und in der Presse sehr viel unsachliche Kritik laut geworden. Es gibt kein Buch, über das so viel gesagt und geschrieben worden ist, ohne daß es je intensiv gelesen wurde.*

Das bedauerliche an diesem Verhalten — auch des deutschen Feuilletons — liegt darin, daß nicht die literarische Auseinandersetzung mit einer literarischen Neuerscheinung gesucht wird, sondern daß von vorherein der Fall Rushdie einerseits in ganz bestimmte Kontexte gestellt wurde und andererseits aus literarischen Kontexten herausgerissen wurde. Die wenigen Besprechungen, die es zu dem Buch gibt, — und eine unsägliche Besprechung war in der „Zeit“ —, erkennen, noch meiner Einschätzung, den literarischen Rang von Rushdie gar nicht. Sie setzen sich auch gar nicht mit den bisherigen Werken Rushdies auseinander. Das ist ja kein Erstling, den er da publiziert hat, sondern dieses Buch steht ja im Kontext seines bisherigen Werkes. Es ist ein sehr umfängliches Werk, nicht nur in der Anzahl der Seiten sondern auch in der Realität sehr umfängliches Werk. Es ist sein 3. großer Roman.

Ein weiteres bedauerliches Element war, daß das deutsche Feuilleton die Integrationskraft, die es hätte, gar nicht genutzt und vielleicht auch gar nicht erkannt hat, nämlich die Integrationskraft, Stimmen zu versammeln, die sich um dieses Buch herum gruppieren oder um den Autor und um sein Werk und die sozusagen begleitend und kommentierend Stellung beziehen.

Wenn Besprechungen erschienen sind



### Gerhard Köpf

Geb. 1948 in Pfronten/Algäu; Studium der Germanistik in München; 1974 Promotion; Lehrtätigkeit an versch. Universitäten; seit 1984 Professor für Gegenwartsliteratur und angewandte Literaturwissenschaft an der Univ. Duisburg, lebt in München.

**Publikationen:** *Innerfern* (Roman), Frankfurt, S. Fischer 1983; *Die Strecke* (Roman), Frankfurt, S. Fischer 1985; *Die Erbengemeinschaft* (Roman), Frankfurt, S. Fischer 1987; *Eulensehen* (Roman), München, Hanser 1989. Außerdem Erzählungen, Anthologien, Essays, Hörspiele.

**Preise und Auszeichnungen:** 1983 Preis der Klagenfurter Jury beim Ingeborg Bachmann Preis; 1983 Jean Paul Förderpreis des Freistaates Bayern; 1984 Münchener Literaturjahr; 1985/86 Villa Massimo Rom; 1986/87 Stadtschreiber von Bengen-Engkheim; 1989 Förderpreis für Literatur der Berliner Akademie der Künste.

zu den „Satanischen Versen“, die ja noch nicht in deutscher Sprache vorliegen, dann waren es Besprechungen, die am literarischen Rang dieses Buches vollkommen vorbeigegangen sind und es nur im Sensationskontext wahrgenommen haben. Dies ist ein großes Versagen des deutschen Feuilletons.

Der Hintergrund ist der elende Zustand, in dem sich unsere Literaturkritik befindet.

Sie wäre — wie auch die deutsche Intellektualität — an diesem Punkt gefordert, und sie hat dieser Forderung nichts anderes entgegzesetzen als ihre alten abgeschmackten eingefallenen und festgelegten Vorurteile, die sie dann sammelt und auflistet.

Es wäre für mich auch äußerst wichtig gewesen, daß im Zusammenhang mit Rushdie etwa so etwas passiert wäre wie mit Vaclav Havel; daß man also nicht die Singularität so stark betont, sondern das geschehen in Kontexte stellt: Was geschiet da tatsächlich momentan mit der gesellschaftlichen und politischen Einschätzung von Literatur

und von aufklärerischem denken? Und auch da hat über weite Strecken das Fuilleton wirklich versagt, man rennt Etiketten nach, die differenzierte präzise literarische Auseinandersetzung findet nicht statt; und nachdem jetzt diese Äußerungen gedruckt sind, tut sich natürlich eine differenzierte literarische Auseinandersetzung mit diesem Werk erheblich schwerer.

Denn wenn das Werk in Herbst oder im Frühjahr kommen wird, dann befürchte ich, daß es in die Ecke des bereits Gegessenen gestellt wird und nur noch ein Sud neu aufgewärmt wird, der übriggeblieben ist von den bereits mehrfach vorgekochten.

*Danke! Ich hoffe, daß wir mit Ihrer Hilfe bei unseren Lesern einiges wieder gutmachen können. Ich habe an diesem Abend sehr viel von Ihnen gelernt über Salman Rushdie.*

*Sie haben ja in Gladbeck zusammen mit Herrn Prof. Haack Teile aus dem Buch „Mitternachtsskinder“ gelesen. Sie haben mit den Studenten*

*der Uni Duisburg ebenfalls über das Buch gesprochen. Allein das Zuhören hat mich fasziniert.*

*Können Sie eine kurze literarische Einschätzung der Werke Rushdies geben, soweit das in diesem begrenzten Rahmen möglich ist?*

Rushdie ist, denke ich, einer der wirklich bedeutenden Epiker in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts und dies aus einigen Gründen. Nicht nur, daß er brillant das literarische und erzählerische Handwerk beherrscht und in der Lage ist, sowohl Strömungen des europäischen Erzählers mit seiner Geschichte als auch Strömungen des Lateinamerikanischen Erzählers aufzugreifen und einzuarbeiten auch in den Kontext seiner indischen Erfahrungen, sondern über dieses handwerkliche Beherrschene hinaus hat er etwas ganz Seltenes vollbracht: er hat es nämlich fertiggebracht, einen epischen Stoff auszubreiten, ihn sozusagen mit den geläufigen Mustern der europäischen und der lateinamerikanischen Tradition — als Vorbild sind Günter

Grass, Lawrence Sterne und Gabriel Garcia Marques zu nennen — auszubreiten, und ihn zugleich bei aller Phantastik und bei allem märchenhaften und erzählfreudigen und sprachverliebten Elementen, die darin sind, auf einen politischen Bezug hinzu bringen. Das heißt, daß er es geschafft hat, eine individuelle zu transponieren, daß mich das Individuelle immer wieder im Allgemeinen spiegelt und das Allgemeine im Individuellen.

Es ist also die Geschichte Indiens beispielweise, die in den „Mitternachtkindern“ an einer individuellen Figur erzählt und erklärt wird; es betreibt auf diese Art und Weise wirklich eine neue Geschichtsschreibung. Man muß die Bücher der Historiker einstampfen — in seinem Kopf — wenn man diesen Roman „Mitternachtkinder“ gelesen hat.

Das ist eine grandiose Leistung von Literatur, wenn sie deutlich machen kann, wie gegenläufige Geschichtsschreibung stattfinden kann, ohne daß es trockene Wissenschaft wäre oder Faktenhuberei, sondern stets anschaulich, sinnlich und auf allerhöchsten literarischen Niveau. Ich halte S. Rushdie für einen hochgradigen und einen der bedeutendsten Epiker des 20. Jahrhunderts. Ich bin sehr neidisch, liebevoll neidisch, denn er gehört meiner Generation an. Er hat meine uneingeschränkte Bewunderung für seine literarische Leistung.

Ähnlich ist es bei „Scham und Schande“, auch da ist mein Urteil überhaupt nicht einzuschränken. Er benutzt in „Scham und Schande“ andere literarische Mittel als in den „Mitternachtkindern“, und das ist gut so.

Er plagiert sich nicht selbst, er schreibt nicht bei sich selbst ab, er benutzt nicht ein Muster, von dem er als Schriftsteller gelernt hat, daß es geht, und daß er es brillant beherrscht.

„Scham und Schande“ hat noch stärker essayistische Züge, und das Verhältnis von Erzähler und Erzählten ist in Scham und Schande noch differenzierter ausgedrückt. In den „Mitternachtkindern“ kann man ersaufen aufgrund der Fülle des Stoffes und der Phantastik des Stoffes und diesem hochintellektuellen und hochraffinierten Arrangement des Stoffes, der Erzählstrategien, der Motiverfügung. Das ist in „Scham und Schande“ nach meiner Lektüre-Erfahrung etwas reduzierter. Dafür kommt die erzählerische Reflexion noch stärker zum Ausdruck. Ich sehe dabei „Scham und Schande“ den deutlichen Einfluß von Günter Grass und auch von dessen Entwicklungsgang, also vom barocken, episierenden, erzählfreudigen, fabulierenden, trunkenen Erzählen stärker hin zum Essayistischen zu kommen, wie dies etwa bei ihm im „Tagebuch einer Schnecke“ der Fall war.

Aber auch in „Scham und Schande“ ist Rushdie immer auf der Höhe der Zeit. Auch für „Scham und Schande“ gilt: es

ist eine Gegengeschichte, die er schreibt, die hellhörig macht, die auf die ungeheuerlichen Fehler und Fehlleistungen nicht nur der Geschichtsschreibung, sondern auch der Politik, von der er erzählt, aufmerksam macht.

Und das gilt jetzt in besonderen Maße für die „Satanischen Verse“, da sind die Errungenschaften, die er sich mit den beiden bisherigen Werken geschaffen hat, eingeschmolzen. Er benutzt hier noch stärkere Elemente des Phantastischen und ist — denke ich — in der Motiverfügung und in der Erzählstrategie noch raffinierter als in den „Mitternachtkindern“ und „Scham und Schande“.

Dieses erzählerische Raffinement ist eben nicht nur eine handwerkliche Leistung, sondern die politische Dimension gewinnt an zusätzlicher Präzision durch

das noch genauere und reflektiertere Erzählen, das da stattfindet.

Er lotet die Tiefen, die historischen mythologischen und die theologischen Tiefen noch stärker aus.

Und ich denke, daß die „Satanischen Verse“ episches Werke sind, das allerhöchstes erzählerisches Risiko auch eingeha

Rushdie ist ein Autor, der bei jedem Buch das ich von ihm gelesen habe — und das gilt auch für seinen Nicaragua — Bericht — immer bis an den Rand seiner erzählerischen, literarischen Möglichkeiten gefangen ist; er reizt also seine literarischen Möglichkeiten von Thema her voll aus und gibt wie klein bei. Er formuliert auch seine Probleme mit. Wollte man eine Hitliste aufstellen würde, dann würde ich Rushdie über Garcia Marquez stellen.

## Für Euch

Für euch, meine Menschenbrüder,  
Alles für euch.  
Sowohl die Nacht als auch der Tag für euch,  
Am Tag Sonne, in der Nacht Mond,  
Im Mond die Blätter,  
In den Blättern Neugier,  
In den Blättern Vernunft,  
In der Sonne tausendundein Grün.  
Sowohl das Gelb als auch das Rosa für euch,  
Das Berühren der Haut, die Hand,  
Die Wärme,  
Das Weiche,  
Die Behaglichkeit im Bett,  
Die Grüße für euch.  
Für euch die im Hafen schaukelnden Masten,  
Die Namen die Tage,  
Die Namen der Monate,  
Der Anstrich der Boote.  
Für euch die Füße des Briefträgers  
Und die Hände des Töpfers,  
Der Schweiß auf den Stirnen,  
Die an den Fronten verbrauchten Kugeln,  
Für euch die Gräber, die Grabsteine,  
Die Gefängnisse, die die Handschellen, die Todesurteile  
Für euch.  
Alles für euch.

*Orhan VELİ*

Übers: Yüksel Pazarkaya

Bir Öykü

## Tanrı

### Leylâ ERBİL

#### Türk Konsolosluğuna

*Ben Zarife Eyigiciklar. Ben Zarife Eyigiciklar beş yıldır Alamanyada çalışıyor olan kocam Şuayib Eyigiciklar, ben burada dört çocuğumla yalnızım. Gitti geldi bize beş kuruş göndermedi, çocukları adam olsun gider gitmez sizi yanaşı alıracam ve bakacam diyerek. Ben kendim el kapılarında çalışıp çocuklara bakarımsa da, bugün beşinci aydır, ve ayın ikinci günü bacağım kırık olarak attılar beni Mutfat dolaplarını temizliyordum beyin. Sandalyenin bacağı kırılmış. Çok hastayım, bize bakacak Tanrı'mdan başka bir kul yok. Konu komşu bir çorba getirirse yerim çocuklara. Onun için kocamı bul yavrularına baksın. Bundan altı ay oluyor, bir mektup aldım, beni boşamak istiyor o beni kaçırarak evlendik, ben ondan boşanmam, istedığını yapsın bana da koca olmasın, ben ayrılmam azıcık dirilsem bir göz gecekonduyu satar gelirim. O yüze duramaz. Sen istersen herkesi bilirmișin dediler onun için.*

*mektubu yazan büyük kızım Nurcan Eyigiciklar 10 yaş, ondan sonraki oğlum Ocan eyigiciklar yedi yaşı, öteki kız Bircan Eyigiciklar altı en küçük Cancan 4 yaşında ellerinden öperler. Ne olur oh kardeşim, kocamı bul bana, ayaklarının altını öpeym, çok darlandım. Kocamın adresi*

**Her Şuayip Eyigiciklar**  
Schuhfabriken Odermette und COAG  
Zurbach-Deutschland

Sana bir tane de eski fotoğraflarından gönderiyorum, kolay bulursun, kucağındaki Osmanımdır. Öbürü Hanifeden büyüğü, anası oraya kaçtı. Ciritçi Mehmet almıştı bu resmi, makina Günsüz Cemilindi. Tanrı kimseyi elden ayaktan düşürmesin kardeşim, İskambil Recep son olarak görmüş onu orada, hiç ou resimdekine benzemiyormuş.

İyiler yüzü suyu hürmetine bul onu allahaşkına, ellerinden öperiz.

Sevgili eşim,

Senden çok ricam, allahaşkına benim dönmemi istersen ve yine biraraya gelmemi istersen ve çocukları öksüz etmemek istersen ve allahını seversen, Tanrı adına, benden bir gün önce boşanırsan bırgün eve gene beraber oluruz, ayrılmadan beni okleme sevgili eşim.

Başında öyle bir iş geldi ki sorma, beni ve çocukların sever sen beni boşsa ve bir yıl sonra bekle gelicem.

Aksi oldu gelemem, ömrümün sonuna dek sonsuz selamlar sevgili eşim, Boşarsan namusum üstüne gelirim.

Eşin Şuayip.

Sevgili Ablacığım,

Her iki yanından yapılan iğneler yüzünden gece ve gündüz acımatıyorum. İlk iğnenin ardından ikincisi geldi, uçları küt ve kıvrıktı, yüzün sapsarı karasarı kesilir. Üçüncü yine o iki dişi

önden çıkış hemşire yüzü söyle, bataklık sazları var ya işte o renk, elinde oklava denli uzun halat gibi bir iğneyle gelince, içi selvi ağaçları var ya işte o renk ağıyla doldurulmuş, artık ouna dayanamam. Kapmamla elinden yere yattırdım ve iğnedim, iğneledim, iğneledim, çünkü ben de iğne yapmasını biliyorum artık, gelince İgneçi Hüseyin Efendi düşünsün...

Tabii ablacığım beni yakalayarak bir odanın içinde kalın kemerlerle bağlayıp üçgene aklımı oynatanadec yattılar. Altımı hep ıslattım, gece hemşiresi yaşı bir frölyn geldi, beni kaldırdı çözdü, hiç oir yere tuvaletten başka gitmeyeceğime sözümü aldı. Sözü verdim bir kez ablacığım, dönmem, oir de pöcümün ağrısına durabilsem... bir de kokunu duymamam... Cancanımı toprağa koyup döndüklerinde elleri tabutsuz kokan.

Burada, trenden ilk indigimde istasyonun tuvaletinde birden duydum kokunu kalbim çarpma ve terlemeye başladım. Polisi oulup Şuayıbi sorayı dedim, ardında belirdiler adamları sarı gözlü ve mavi saçlı olarak, pembe yanaklarından dışeri görünerek bilen, hemen polise bunu da anlattım, "yakalayın, yakalayın" diye göstererek kişilerini sorgu bile etmeden bir otomobile atarak beni, buraya kantonspitay derler getiriler. Bularız biz dediler, ama nerede ablacığım, bulamadılar. O her işi bilir dedikleri konsolos başı da bulamadı heh! ben de onu bir adam sandım. Onu ben bulacağım, bulmadan dönmem, buralara dek geldim fabrikalarda süründüm, iş buldum geldim... Daha oraldaykene neler çektiymi:

Sekiz gün sekiz gece beklediydim, tren istasyonunda bizim. Ayrlı gelirim dediydi, söz verdiyi, gelme gününde gittiydim, Ocanımı da yanaşı kattıydım, sekiz gece ve gündüz uykuya bilmeydim, herkesler çıktıydı, trenler bomboşaldıydı. Abdestsiz Yakup, Dursungillerin İdris, Safinazın Davut, İskambil Recep, Körük Mustafa indiydiler, "onu görmedik, onu okleme gelmez" dediydiler. Çarpuk Haydar, Ebe Rahime, Çöp Hüseyin indiydiler, "o克莱me gelmez" dediydiler, "Gebez Emineylen, Yürügün Havası da gelmez artık" dediler, "gavura orospu oldular" dediler, "İçerisin Hanife, kör Musa delirdi", "Ciritçi Mehmet otomobile çıktı", "Ama Şuayıbi hiç o克莱me" dediler. Bu bizim köyü oralarla kaldırın hep o Gündüz Cemildi. "Gündüzün iki otomobili vardı ama onu bastılar, esrardan yakalandı, içeri girdi" dediler.

Sekizinci gecenin sabahıydı, Ocanımı sıraların üzerindeki uykusundan kopardıydım, trene karşı durduydum, artık bundan çıkar dediydim, tren bomboşaldı, herkes birine kavuştuydu, son yolcu da indiydi, Ocanım bana baktıydı, hiç o söz etmediyi, ağlamadı, babası Almandan urbalar, şapkalar, kunduralar getirir bellediydi, çakmak çakmak baktıydı oen ortalara geldiydim, ilk yemeği getirdiydiler, ilk yemekte herkes korkuyordu durada, herkesin gözleri çimen oğlıyor, herkes yemeğini ötekine vermek için dakikayı fırsat bilip veriyordu. Bana da bunu yaptıydilar ama yemedim, kendi aralarında beni yalnız bırakarak beni konuşmaya başladılar birden, elbette benim öğrenmemi istemezler ama başladım bile çalışmaya heh heh heh!..

Bangue Nationale  
Kent

Makswell  
Hotel Krone  
Schweppes  
Neu Zürcher Zeitung  
E.Winkler and Cie.

Sabah banyo yaptığmda su akıp gidince, membeyaz banyonun dibinde yağlıkara bir su birikiyor ondan başka buzlu cam kapı açılıp beni sinamak için sıraya diziliyorlar, ben düşmanlarımı göstermem kendimi, karanlık basıp da gece kuşları uçmaya başlayınca penceremin önünde bu kez de hani funda rengi var ya o renkle yazıyorlar ezberletmek için:

Pepsi  
Springler  
Farbwere  
Hoechst  
Basf  
Krupp  
Ziemens  
Lark

Bu larklardan her yerde vardır, hani bizi verdikleri o pis koku ördek lazımlıklarına denir. Dün ve bugün içtiğim kahve oeni baştan aşağı titretti ve ter içinde döşürdü beni. Yeşil terledim ablacığım pencereden bakınca bahçede gördüğüm ağılı otlardan yapıyorlar bizler uyanmadan daha ıslakken bahçivana bıçtırlor onları, anca buzlu sularla kendime gelebilidim...

Hemşire mendil getirdi, gönderene teşekkür ederim. Mendile Külota, verdikleri beyaz peçetelere ve kurulanmak havullarına oyalanmak için ŞZE işlemek istedim ama iğne vermediler ablacığım ne olur beni kurtarın buradan, ben hasta değilim artık, Şuayıbi aramıyacağım, Türk milleti ölü mü ablacığım, beni siğindiğim kucağından, vicdan size ait olmak üzere yakaran ve bağıri yanık bir Türk anası ve biri ishalden öerek üç çocuğu kalmış bir ana ve eşini yoldasını yad ellere yitirmış bir eşim ki deri ve kemikten kervanım günahsız gövdemi aşındırıp yıprandıracak ve taşına gülmen yarım yolunu tutmaktan başka bir çarem olmadığını bilerek yaşayan bu bahtsız olmakla beraber her gece vatanıma ve sizlere duacıyorum.

Geçenlerde bizi parkta dolaştırdılar. Taştan etleri insanlar çırılıçıplak havuz vasalarında tutunmuş, heryani bize yaptıkları kahveden ekilmiş vahçeler ve dönünce saat sekizi bir gece oiri birden gördü: hiçbir yerden hava gelmiyor ve saat sekizi iki gece herkes birlikte fenalık geçirdi, bir hasta kız ağladı. Dün benim dolabına çantamda kremin gelmiş buradakilere eczane veriyor ben de herkese pay ettim. Bu odada krem hissizliği var herkes kremini yanında getirip gezdiriyor.

Sevgilerimi gönderen kardeşine acıycin

Zarife Şuayıp Eyigiciklar.

Ablacığım,

Tanrı senden, eniştenden, Necdet Ulutürkten, erişilmez büyük Konsoloslarbaşından ki adı bana malum olmadı bir de doktorum Werher Hunt'dan razı olup aziz etsin - estafurullah - ki içlerinde azizlikten çok yukarı mertebelere yükselen kuluların, generallik, paşalık rütboelerini aşanlar vardır.

Dün Necedet bey ve doktorum geldiler ve bir aya kalmaz taburcu edilirim dediler. Tanrı gınah yazmaz ben bunların dili ni de biraz öğrenerek konuşmamı ve anlaşmamı sağlayarak iyi oldum Bayer sadece aspirin mi ablacığım heh heh sen öyle san, ya M.A.N. bunlardan başbaşayken sana bahsedilecektir yerin kulağı var... Taburcu edilir edilmez... doğru Selinger torplaza atlar, oradan Karlplaz ve Suddeutsche Zeitung'un berisinden kıvrılınca tren istasyonu... Güzel yerler güzel ama ruhsuz, Tanrı'sız buraları ablacığım, dinimizi bilmeyenlerin

yaşadığı yerler. Korkmam kendi kendime gelirim Necdet'je yardım eder... Bu Necdet: Türk işçisi islamının sıkıntılarına ve Tanrı'nın onlara verdiği deneme cezalarından —Motoren Werke Mannheim, Hoecht, Volkswagen— olmak üzere yad ellere gönderilen ve rızkını oradan çıkarmaya denenen müslümanların, şüphesi ki önce Tanrı sonra adaletli hükümetimiz tarafından, "dini yayma ve unutturmama ve Türk vicdan ve bilgilerini koruma" üzere gönderilmiş bir bey idi... Konsolosumuz ki çok büyük bir zat olup —amenna ve sadekna— odasına çekilir biz kollarına gözükmez ama onlar için çeşitli yalnız kalma —odasında— işkenceleriyle düşünür konuşma yoksunu olur ve bizlerin krallığına uğraşır —biz neyiz ki yoksul işçi parçaları —ablacığım, o bile işte benim için telefon edip doktorum Warner Hunt'a "Türk ve İslam Zarife Eyigiciklar iyi midir?" diye sorduğu bana söylendikte üregim köy köy oldu. Ardından Necdet bey ki (ikimiz arasında kalsın —Tanrıya yakınlık bakımından konsolosbaşımızdan kat te kat yukarıdadır, halkın arasına karıştıguna bakma, bunun böyle olduğu burada çalışan işçiler arasında da dile gelmiştir, ve ve benim o fabrikada çalıştığım arkadaşlarından biri —Rızkiye beni bir gün görmeye geldiğinde bunun böyle biliyor konusulduğunu bana gizlice söyledi) gelip hal hatırdan sonra, daha benden genç ve diri —sık sık yokları beni— bir gün uzatarak bir paket bu Necdet Bey dünya ahret kardeşim, "Hervakit ki ne vakti tanrı içine bir sıkıntı, bir korku, bir yanma koyar açar bu kitabı okursun" —doktorumsa bunlar için hemen iğneleri bastır— dedi ki Tanrıma mağfiretini bağışeder ve seni önce kocadan çekti tip, düşürüp buralara, iki yavrunun canını da —amelle— alarak seni dener, o dener, nasıl ki Hazreti Ali'yı, İbrahimî, Hatçeyi, Zekeriyayı, Yunusu, Keleşin gelinini, Günsüz Cemîl'i, Partalın Sıtkayı, Muhammetten önce ve sonra tüm peygamberleri ve insanları denemiş saoiralarını ölçmüş kendisine olan bağlılıklarını gözden geçirmiş, geçirmektedir bu işin biteceği yoktur şimdi sıra bizim günümüzümüzdir, bizlerindir, seçtiğini kendisinin yapmış koynunda şifa vardır onun, onun ezasından kaçınılmaz ve korkulmaz, cefasına gönüll verilir, o biraz hain ve hoymatça sever acitarak kendinin yapar... Çünkü ablacığım düşünürsen bir, beni denemek kendisine almak niyeti yoksaydı, orada durup dururkene ne zoruna tüm acıları bana yazmış olsun? Şuayıp az mı severdi yuvasını? ağılayarak gitmedi mi köyümüzden bir aya varmaz alırdırım seni ve yavrularımı, ve o iki yavrunun Bircanımla Cancanının ne günahı vardı, her çocuk amel olur. Beni böyle türlü acılarla yoğunduktan sonra temeli eline kalam onun olayım diye pişirdikten sonra işte ben şimdi içimin kuyusundan duyuyorum, Necdet de öyle söyledi bunlarda hep bir amaç var idi, ne vakit ki Tanrı'nın ruhundan biraz uzak kalırmı bu kitabı okurum açar, kokular dağılsın ve darlanıca onu ara dedi telefonu 22356 olarak kazıldı zihnim, kazılmış toprak ise yeşildir, hiç korkmam, çuha çimenler, banyonun dibine biriken yağlı kara yeşildir, iki çocuk ölüsü, amel, kabristan dört arşın çeker, incir süti yeşil akar, koruk, üzerine uzanılan çimenlerde Necdet, kör şeytan, yeşil yeşildir... Kuyu. İçine atlayacağın kuyular da yeşildir ablacığım bundan sonra bilgi vereceğim, ışıklı yazılar birini arasın değil Şuayıp değil de, bulamamak tanrı'nın biz kulları için yaratıklarıdır...

Kızım Nurcanım gelinlik oldu diyorsun, ben onu daha memeli yetmemişken ve uyurken yatağında bırakıp trene bindim, dönüşün gelin gününü görürüm, hiç olmasa anacığı başında olsun, babası buradan o kemik a.li sarı kanyon italyaya kaçtı diyorlar, zaten ablacığım gelse Şuayıp ayaklarının altını isrsa ve gidiplasa ve etse secede dizlerime, kulun kölen olayı başısla beni, sensiz edemem, git git başından murdar! sen karşı geldin ve suç işledin ve yakılacaksn ve ulaklar gönderse gümrük ve altunlar ve kurbanlar ada istersem babaları olsan da onlara karşı geldin ve evimi attın şimdi seni tanrıya ismarlıyorum ve sen insanın suçlarını insana tanrı'nın suçlarını tanrıya ödersin... Hadi bakalım...

İki gözüm ablacığım,

62 - Tavuk kaz, ördek hayvanlarının tersleri suyu bozar, Bi-naaneleyh içine düştükleri kuyunun bütün suyunu çıkarmak gereklidir. Çünkü bunlar necaseti galizardır.

Sana aynen yazıyorum ablacığım bu kuyulara dair bölümünden olup kitabımda en güzel yeridir.. Çünkü izinli günlerimizde bizi parka çıkarırlar ve Necdet de bir kaç gün yanımsıra konuşarak dolaştık ve bir gün bu Sapıtmış Şuayibi anlatarak ona açıldım ve oturdum, çimenlere beni affet abla, çimenlere birbirine kenetlenmiş ve açılmayan sağlam parmakları sola, solunkiler sağa sıkışmışken, acı gücü ile beni yatırıp çimenlere ve uzanınca tatlı dili çözüldü parmaklarım ve bana bu kitaptan olacak parçalar okudu. Bunun üzerine geçen sabah o koruyu duyarak ve ağlıyarak, "burası nere, neden düştüm ben bu ellere" diye karşı gelince Tanrıya uyup kör şeytana uyanlığında Necdet verdiği kitabı açarak kalbime birikmiş gizli aşkıyla Tanrıının okudum İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen'in sonsuzluk içi bilgileriyle yazılmış açsan neresini ve daha 65, 67 maddeye gelmişken gelmişken o koku dağılmış ve tövbelerle arınmış olarak uyuyakalmışım...

65 - Güvercin serçe gibi eti yenen kuşların tersleri kuyudaki ve kaptaki suyu bozmaz. Eti yemeyen kuşların tersleri de suyu bozmaz. (İmami Şafii'ye göre suları bozarlar.)

Daha bizim bilmemişimiz hangi kuyuya atlanabileceğine dair, mekruh olmayan sular, binlerce, ancak büyüklerimizin bilebileceği milyarlarca kuyular ve maddeler vardır dünyada ablacığım Tanrıya kendimizi sevdirebilmemiz için ama ne günüümüz var bizim, bir öğreten olmamıştı ki....



Parktan dönüş bir kartpostal aldım, Mavi, Tanrı ablacığım. Necdet parasını da verdirmedi, buraların peygamberlerinden biriyim dedi, hih hih hih! söz aramızda azıcık Necdet'i andırıyor, eniştem görmesin o da tıknazlığı bakımından bu peygamberi andırıyor, tanımadığım renkler var kartta ama gene

de Mavi Tanrı ablacığım çırılıçıplak olmuş ağızından su fiskiyeleyen bir kocaman kablumbağanın üstüne at bin oturmuş, at bin oturunca her bi yeri meydanda bacaklar kollar kıscık, göbekli göbeği hani herkesin takdığı kenarlı yuvarlak bir biçim var ya burda hep hemşireler ve kızlar takar boynuna işte onun biçiminde ablacığım saydım altı kenar göbeği, orası da öyle tam düşmüştü ki tipki üstüne bindiği kaplumbağanın kağıtından çıkardığı başı iki yanda da ayakları hih hih hih!..

Doktor Hunt dört yıldır burada olduğumu söylüyor, sanmam, daha dün gelmiş gibiyim, dündü treni beklediydim, tren bomboşaldırdı, herkes birbirine kavuşuydu, dündü... Ocanum kucağımdaydı... Bir de Fotika diye İstanbullu bir Türk daha varmış burada ama o çok tozuttuğu için görüstürülmemiş... Yoksa o mavi Tanrı'da bir duvarın önünde kaplumbağanın ağızından işlenen yahudi mi ablacığım?... olamaz, Tanrı çıplak olabilir mi ablacığım gavur da olsa olabilir mi? O olursa biz de oluruz ablacığım... Artık ben onu gelin gününde görürüm, ölü bilsin babasını, konsolosbaşı da bir baba sayılır, Necdet de ulvi bir baba sayılır odamın penceresinden bakınca çimenlere üzerine işlenen günahımızı yazmış bir kez yazan, değiştiremessen, bir din adamı yalan söylemez: "Tanrı bunu da istedim beni ve seni bana yazdı" dedi, bunda bir cevap çentilmiş ki beni iyi edecek zaten çözüldü parmaklarım park karar o sıra yeşil, yoksa gene mi beni denemektedir, gök tanrı gök, şüphesiz ama Necdet çimenleri, parkları bizim için yarattı demektedir, kartpostalları, buraya gelen dindarlıklarımıza baba ocağından savurarak, inim inim inletip kıvrandırarak kabir azabından dünyada, vurarak yalnızlıkta yalnızlıkta, yalnızlıkta hani sırıf Tanrıya vergiydi yaaa! Ama acı yalnızlık buruk buruk burukturarak ruha güç katan, katıkça Tanrıya yaklaştırın, o ise: "ne o yoksa benimle boy mu ölçüşüyolar" diye bir sille daha, yerden yere vur ya rab, vur! vur! diye şahlanıp sonunda kendine alacak, ey yüceler yücesi cayır tutuşmuşum, tahtına kapanmışım, yapma Necdet olmaz, ama Tanrı seni içime düşürdü ve Hazreti Muhammet -Sellallahü teala - dahi kaç kari almış idi, olsun yoksa ben onun olası, o bana sahip olası kavı değil miyim? Başkaları var insan olarak beş nikah geçirip namusunla yavrusuyla oturup... güçlüler var güçlüler keske benim yerime sinamak için başkasını seçseydi şu Tanrı, hiç mi aklı yok, yüz akiyla sınavları geçecek, kör şeytan... bu ayak sesleri onun, hemşire Genuchhi iğneye geliyor, odur o, adım adım izler beni parkta ağacın yeşil ardından gözetledi bizi, kaçarken,... Yeter artık tanıdım ayak seslerini, üç yıldır, onu üç yıldır, bini üç yıldır görür o yeşili şimdidi...

## Zur Sonne, zur Freiheit

Ich will Freunde haben  
so verlässlich  
wie meine Feinde  
  
und Feinde  
so unbeholfen  
wie viele Genossen  
  
und Arbeiter  
die soviel vom Kampf verstehen  
wie ihre Arbeitgeber  
  
Brüder  
das wäre  
der Sieg

Erich FRIED

# Ali Yücel ile Söyleşi

Mustafa ÖNAL

*Sizce şiir nedir? Nasıl yazarsınız?*

"Şiir yaşamdır" tanımını severim. Ben de şírimi yaşamdan devşiririm. Halkızañın, üreten yaratıcı, emeğiyle geçenin insanlarımızın yaşamından çıkarırmı şírlarımı. Halktan aldığım yeniden üretip gene halka veririm. Sözcüklerle gúreşerek yaparım bu işi. Altın arayıcıları gibi aram onları. Herbirini ölçer, biçer, tartarım. Ağırılıklarına, renklerine, kokularına, sertlik ve yumuşaklıklarına, sıcaklık ve soğukluklarına göre ayırrım. Benim için her sözcük bir kişiliktir. Hangi sözcüğün hangi sözcükle yanyana gelirse istedigim şírsel elektriklenmeye yaratır? Hangi sözcük hangi sözcükten hoşlanır, sevişir, koklaşır onunla? Bunu anlamaya, sezmeye çalışırım. Ona göre biraraya getiririm onları. Önce anlaşır gibi olup sonra ayrılmak isteyenler olur. Ayrırmı. Hem nikâh memurluğu hem yargıçlık yaparım. Bir çeşit mühendislik bizimki. Sözcük mühendisliği, sözcük içiliği demek daha doğru olur. Sözcüklerle gúreşir dururuz. Heykeltraşların mermerle, granit gúreştekleri gibi. Onlar nasıl o sert taşın içine saklanmış olan güzeli bulup ortaya çıkarırlar ben de sözcüklerle gúreşerek güzeli bulmaya çalışırı. Çok yorulurum, ama çok tatlı, çok mutlu bir yorgunluk bu. Bilenler bilir. Ne ki şire olan yatkınlıkla çabayı iyi dengeleyebildiniz mi, emeğiniz sağıdı emeğine donebilir. Şíri bulamazsınız.

*Sanat anlayışınızı kısaca açıklar misiniz?*

Toplumcu gerçekçi sanattan yanım. Çağımız büyük çelişkiler ve büyük acılar çağıdır. Bir yanda baş döndürücü, göz kamaştırıcı bir uygarlık, öte yanda barbarlara taş çıkartacak bir barbarlık. Yeryüzünden kölelik düzeni kalkmamış gibi. Yalnız biçimini değişmiş. Kölenin zincirleri, köle sahibinin kirbaçları gözle görülmeyecek denli incelmiş. İnsanoğlu hem insan yaratıyor, hem de daha kısa zamanda daha çok insan öldüren silahlardan yapmayı başarıyor! Uygarlık kendi kuyusunu kazmaktadır. Büyük bir değişimin eşiğindeyiz. Toplumsal depremlerin sıklığı belki de bundandır. Uygarlığın kurtulması, üreten ve yaratıcı halkın oynanan ince oyuların farkına varmasına ve gözle görülmeyen zincirleri ve kirbaçları kırmasına bağlıdır. Sanatçı çevresinde yaşanan bu acıları, bu çileleri görmezlikten gelemez. O halkın hem



Ali Yücel

beyni, hem duyu organıdır, halkın doğal milletvekilidir. Bilim namusu parayla satmamış bilimadamları, halkın mutluluğunu isteyen demokrat aydınlar, öğretmenler, emekçiler halkın doğuştan milletvekillерidir. Onlar bu hizmetlerine karşılık hiçbir ücret almazlar. Gözle görülmeyen ince hilelerle ve oyularla halkın sırtına binenler bu doğal milletvekillерini hiç mi hiç sevmezler, her fırsatta ezmeye çalışırlar onları. Ama gönül ferman dinlemiyor işte. O ince oyular gönül işinden pek çakmazlar. İyi ki çakmazlar.

*"Boncuk Şiir"leriniz toplumcu sanat anlayışınızla çelişmiyor mu?*

Boncuk şiir adlandırması eleştirmen Tuncer Uçarol'unundur. Bu tarz şírlarım toplumcu sanat anlayışına hiç de ters düşmez. Bu şírların biçimini geleneksel dize anlayışından farklı olmakla birlikte özü toplumcu gerçekçidir. Sözcükler anlam ve duyguya ağırlık ve akrabalıklarına göre ipliğe boncuk dizer gibi yan yana dizilmekte, alışlagelen dilbilgisi kurallarına önem verilmemektedir. Özne, yüklem ilişkileri de çogun aksamaktadır. Şiir hızla okunduğunda sözcükler sinema seridindeki küçük resimler gibi arka arkaya gelince bir bütünlük ve bir şiir akımı yaratmaktadır.

Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da bu tarz şírlarime bugine degen hiçbir olumsuz tepki ve eleştiri gelmedi. Tersi-

ne öteki şírlarımın daha çok ilgi görüp diyebilirim. Dahası bu tarz yazılmış "Poliklinik" şírime ben, 1978'de İzmir Tabibler Odası'nın açtığı yarışmada birincilik ödülü bile aldım.

*Şírlarınızı geleneksel kültürümüzden beslediğinizin söylüyorsunuz. Bu nasıl yapıyorsunuz, biraz açar misiniz?*

Şírimi içinden geldiğim toplumsal katmanın insan sıcaklığından, doğup büyüdüğüm toprakların doğal güzellikle riyle beslerim. Halkın kültürü som bir kültür. İçine hiçbir yapay ve yabancı madde karışmamıştır. Binlerce yıl işlense eksilmez, tükenmez, cömert bir hazinedir. Bir bebek için anne süti ne denli yararlı ise sanat için de, sanatının içinde yettiği geleneksel kültür o denli yararlı ve besleyicidir. Evrensele giden yolun ulusaldan ve gelenekselde geçtiğine ben de inanırı. Kendi kültürünü özümsemeden evrensele sıçramaya kalkan bir sanatçı, korkarım sanatın bacagını kirar. Bütün büyük yapıtların harcında ulusal, yerel kültürün mayası vardır.

Yalnız geleneksel kültürden beslenmekle o kültürü ta bilmem kaç yıl önce sindeki biçimimle alıp yineleyerek gericiliğin batağına saplanmayı birbirine karıştırmamak gerektir. Geleneksel kültürden yararlanırken çağdaş toplumun ulaştığı noktayı gözünde tutmak zo-

rundayız. Ben bu işi ne ölçüde başarabiliyorum, bilemem ve tam başardığımı söyleyemem. Başaranları da candan kutular, alkışlarımlı.

*Almanya'da, Hollanda'da söyleşiler yaptınız, şiirlerinizden örnekler okudunuz? Nasıl karşılandı şiirleriniz? Değinir misiniz?*

Bildiğiniz gibi Avrupa'daki insanımız genelde halk katmanından gelmedir. Kendi ülkesinde iş bulamamış, gelçim derdine düşmüş, ekonomik mutluluğu el kapılarında aramaya gelmiş insanlar. Ya da halktan yana tavır alırları için tedirgin edilmiş aydınlar. İşte benim söyleşi yaptığım, şiirlerimden örnekler okuduğum kesim bu kesimdir. Böyle olunca doğal olarak şiirlerim ve söyleşilerim çok ilgi gördü. Bu arada şiirlerim üzerinde çok güzel değerlendirmeler, eleştiriler yapıldı. Benim için, şırim için çok yararlı oldu bu değerlendirmeler. Türkiye'ye paha biçilmez insan sıcaklığı, insan sevgisiyle dolu olarak dönüyorum.

*Bu Avrupa gezinizden genel olarak izlenimlerinizi rica etsem?*

Doğrusunu isterseniz ben bu geziye çıkarken, Almanya ile Almanya'daki Türkiye'yi derinlemesine incelemeyi amaçlamışım. Buraya gelince gördüm ki bu işi böyle birkaç ay gibi kısa bir zamanda yapmak olası değil. Bu bakımdan izlenimlerim, gözlemlerim yüzeysel olmuştur. Ancak buncası da benim için çok yararlıdır.

Buralardaki aydın, sanatçı arkadaşlarımızın kendi kültürümüzi yaşatmak için nasıl çırpındıklarını gördüm. Alman kültürüyle Türk kültürünün kesiştiği bir arenada bu arkadaşların ne çilelerle direndiklerini görmek beni gerçekten duygulandırdı, övünç ve kıvançla doldum.

Batı demek us demek olduğunu Avrupa'ya gelmeden de biliyordum. Buraya gelince bunu daha somut olarak gördüm. Batı eşittir us, matematik, ölçü, tartı, inceleme, araştırma ve gözlem, ve ibadet eder gibi çalışma. Kadınlar ekonomik ve toplumsal yaşama bütün boyutlarıyla katılmaktadır. Bu kadın işidir, bu erkek işidir gibi bir ayrımlı kesinlikle yok. Bir arkadaşım söyledi, burada kaldığı 26 yılda hiç elektrik kesilmemiş. Trenler, tramvaylar, belediye otobüsleri saptanın programa göre nerelerden hangi saatte gececeklerse saniye sertirme den geçiyorlar. Onca dikkatle gözleme karşın bir kerecik olsun bir otobüsün, tramvayın bir dakika geçtiğini yakalayamadım. Yol onarımı yapan belediye işçileri, kazdıkları toprağı çıkarıp dikkatli bir aşçının porselen tabağa pirinç koyusu gibi koyuyorlar, çevreye en küçük bir toprak döküyorlar. Onarım bitince burada onarım yapılmış mı yapılmamış mı, bileyemseniz. Sanki sihirbaz eliyle yapılmış.

Buralarda köy sözcüğü geçmiyor pek. Köy yok ki sözcüğü geçsin. Bütün köylər kent olmuş. Elin oğlu bizim gibi incir çekirdeğini doldurmayan şeyler için birbirini yemiyor. Beyinleri küflendiren safsatalar için ömür tüketmiyorlar. Görebildiğimce Batı, almış başını gidiyor. Adım başına üzülüyorum. Bunlar niye böyle, biz niye öyleyiz? Sorup duruyorum kendime. Batı koşuyor. Biz yalnızak onun arkasından yürüyoruz. İkide bir ayaklarımıza dikenler batıyor. Otrup çıkarmışız ağılayarak. Biz dikeni çıkarıp yeniden yola koyuluncaya dek Batı, dağlar, tepeler aşıyor. Koş Mehmet koş, belki yetişirsin.

Teknoloji uygulığının getirdiği yan ürünler, aksamlar yok mu? Var elbet. İnsan makinayı yapmış. Makina da insani. Başka bir deyişle insan, yaptığı makinaya benzemiş. Düğmesine basınca çalışıyor, belirli mekanik işleri yaptıktan sonra duruyor. Bundan başka bir şey yapmıyor. Müthiş bir yalnızlık içinde insan. İnsan ilişkileri, sevgisi, sıcaklığı yok gibi, ya da çok seyrektir. Şöyle doya doya değil. İnsandan insana uzanan sevgi bağı kopmuş ya da koparılmış. İnsanla makina arasına bağlanmış. İnsanlar bu sevgi boşluğununu yapay doğa parçalarıyla, köpek möpekle doldurmayı çalışıyorlar. Sokaklarda köpeğle konuşan, şakalaşan insanlar gördüm. So-

runlarını sıkıntılardan da köpeğe anlatıyor gibi geldi bana. Komşumuz yaşlı bayan, kendisini ziyarete gelen arkadaşının önce köpeğine yakınlık gösteriyor, ona sevgi gösterisinde bulunuyor. Aman ne şeker şey bu böyle! Turaşı da ne güzel olmuş! Mantosu da ne güzel yakışmış! Canım benim. Bıcı bıcı bıcı. Gudu gudu gudu" diyerek kucaklayıp yanaklarından göpüyor, koltuğa oturtuyor. Benim gibi doğal doğanın koynundan gelenler için bu ve benzeri yapay doğa sevgisi çok yavan gelir sanırım.

Söylesimizi güzel bir izlemimle noktalayalım. Batı'da yönetimlerin sanata ve sanatçılığa gösterdikleri ilgi, saygı ve destek övülesi bir tavırdır. Bunu yaparken şunu yazacaksın, bunu yazmayacaksın gibi bir koşul koymuyorlar. Sanatçının yaratıcı özgürlüğünü ve kişiliğini öldürmüyorlar. Bize sanata, kültüre, sanatçılığa saygı mı? Ağzını topla, o bir "Sakincalı Piyade" dir. Kitapları toplatılır, yakılır, kendisi de hapislerde "ağırılır". Ama gerici yönetimlere düdüklük yapanlar maddi ve manevi sadakalarını bol bol alırlar. Sonra da bu "Sakincasız Piyaderler" elin içine çikip, TV ekranlarında karşımıza geçip sanatçımı diye kasım kasırlılar. Öldüklerinin ayrimında değiller besbelli. Sadakanın sanatı öldürdüğü nerede bilecekler. İnsanın ağlasyı gelir hep.

Türk Dişhekimleri Derneği'nin Kuzey Ren Vestfalya çapında düzenlenen çocukların arasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı konulu resim yarışmasının sonuçları açıklandı. İlkokul çağındaki çocukların büyük ilgi gösterdiği yarışmaya yüzeye yakın resim gönderildi.

Prof. Dr. Yavuz Başar, ressam-eleştirmen Aydin Karahasan, Dr. Tuncay Özverim'den oluşan jürinin değerlendirdiği resimlerden birinciliğe Lennenstadt'dan dokuz yaşındaki Aslı Alpergin'in yaptığı uygun görüldü. İki de mansiyonun verildiği yarışmanın genel sonuçları şöyle:

Aslı Alpergin	Birinci Ödül	500,- DM	Yaşı: 9
Emel Turan	İkinci Ödül	300,- DM	Yaşı: 10
Sırma Supuçan	Üçüncü Ödül	200,- DM	Yaşı: 11
Gülay Acar	Mansiyon	Bir kutu suluboya	Yaşı: 11
Deniz Güngör	Mansiyon	Bir kutu suluboya	Yaşı: 12

Küçük sanatçıları yürekten kutlarken gelecek günlerin sanat dünyalarında başarılar dileriz.

\* \* \*

Irkçılığa karşı düzenlenen uluslararası bir konferans nedeniyle Alman Sendikalar Birliği DGB ile Kuzey Ren Vestfalya Sanatçılar Derneği SAN-DER'in de katkılarıyla geçtiğimiz aylarda Dortmund Halk Yüksekokulu ile Yabancılar Enstitüsü'nde bir resim sergisi açıldı. Kalabalık bir izleyici kitlesinin gezdiği sergiye şu sanatçular katıldı: Mariano Castanera Adan (İspanya), Necat Akkan (Türkiye), İzel Hendek (Türkiye), Rafaello Galizzi (İtalya), Aydın Karahasan (Türkiye), Birgit Mütherich (Federal Almanya), Stanislava Raskoviç (Yugoslavya), Feri Sepahzad (İran).

Bir Öykü

# İntihar Denemesi ve Fare

Gönül ÖZGÜL

**A**lmanyâ'nın büyük kentlerinden birine yerleşmişti. Bir yıldır sözleşmeli çalıştığı fabrikayı, sıkıcı buldu-ğu küçük Alman köyünü bırakıp geldiğinde... Her şey çok değişecek, iyi işler bulacak, okullara gidecekti. Büyük kentlerdeki alışveriş mağazaları, lisans kursları yaştantisını dolduracaktı. Bulacağına sandığı arkadaşlarla, çevresi genişleyecekti. Bir yıl yaşadığı köyde, oturacak kahve, seyredecek vitrinler yoktu. Bunalmıştı orda. Zamanı, fabrika ve kaldığı kadınlar yurdunda geçmişi. Ordaki kadınlarla anlaşmak kolay değildi. Mutfağında, salonunda hep gürültü ediyorlar, sık sık dövüşüyorlardı. Hepsi aynı ülkenin insanlarıydı. Ama değişik yapıda, değişik yorelerin kadınlarıydı. Aynı işyerine gönderilen kadınların bazıları hiç çalışmamışlardı daha önce. Bazıları, köylerindeki tarlada çalışıklarını söylüyorlardı. Büyük kentten gelenler arasında ev kadını, hemşire, memur gibi meslekte olanlar vardı. Derya, resim, renkler ve modellerle uğraşlığını anlatmıştı bir akşam sohbetinde. Kadınlar inanmamış, alay etmişlerdi. Blucini, modern görünüşüyle ordaki kadınların çoğuya uyum sağlayamıyordu. Yalnız kâliyordu hep.

Camîn önündeki yatağında, kaç gündür postacayı bekliyordu. Dişarındaki ayak seslerini duyuncu cama seğirtti. Kütüda bir takım kâğıtlar gördü.. Belki bir iş davetiyesiydi. Ya gene yoksa. Nasıl vakit geçer... İki aydır bekliyordu. Yatak giysileriyle kapının önüne çıktı. Oturduğu binada herkes çalışıyordu. Bu saatte kimse onu görmezdi. Arada bir tahta merdivenleri silen Türk kızının yanık türkülerini duyardı. Günlendir ondan başkasıyla selâmlaşmamıştı.

Kızın türkülerini duydugu ilk sabah, kapısını aralayıp baktı. On beş yaşlarında toplu, sağlam yapılı bir kızdı. Binanın merdivenlerindeki görünüşü Derya'yı biraz neşelenirdi. ...Güzel bir tablo olabilir. Resim yapmaya başlasam, savaş artığı binanın merdivenlerinde bir Anadolu kızını resimlerim. Kovasıyla, paspas bezile... Konuşmuştu kızla. Anası, babası, fabrikada, işçiymiş. Yeni, gelmiş Türkiye'den. Binanın merdivenlerini silerek aldığı parayı biriktirirmiş. Evleneceği oğlan Türkiye'deymiş. Elin oğluna çiplak gidilmemiş.

Derya, kızın istediği bir kova suyu verdikten sonra odasına davet etti. Kız geldiğinde, çeşitli sorularla tanımaya çalışmıştı Derya'yı.

- Evli misin?
- Hayır.
- Neden evlenmedin?
- İstediğim olmadı.
- Yaşın büyük senin ama evlenmen lâzım.
- Herkes evlenmek zorunda değil.
- Hangi memlekettensin?
- İstanbul.
- Biz Nevşehir'den geliyoruz.

Kız bilmiş biriydi. Derya'nın boyalı tırnaklarına bakıp, Türkiye'de fabrikada mı çalışın diye sormuştur.

— Orda bir modaevinde modeller çizerdim. Yani resim yaparım ben.

— Resim yapmak kolay. Ben de yaparım. Merdivenleri silmek daha zor.

— Öyle ama.. burda çamur yok. Fazla kirlenmiyor merdivenler.

— İş arıyorsan babamın fabrikasına gir. Orda da bir İstanbullu varmış.

— Ona da sorarım. Bildiğim yerlere başvurdum. Mektup bekliyorum.

Posta kutusundan reklam kağıtlarını çıkardı. Sucuk, mobilya, konserve reklamları.. Aynı kâğıda renkli basılmıştı. Kâğıdın her tarafını okudu. Almancasını geliştirmek için ne bulursa okuyordu. Almancası gelişirse, iyi işler bulacağı umudundaydı.

Sonra yürüyerek kentin kalabalık yerlerine gitti. Magazalarda gezindi. Hergün aynı şeyleri yapıyordu. Her şey beni al diye çiçekler atarcasına güzel, renkliydi. Beğendiklerini giyip, çıkarıyordu. Hiç kimse al diye zorlamıyor, size yakıştı diye yalan konuşmak zahmetine girmiyordu. Aynadaki görünüşüyle giydiklerinin yakıştığını biliyordu. Al diye peşinden koşanların olmayışı ne iyiydi.

Geçitte kendisi gibi gençler vardı. Ama onlar çok neşeliydi. Bazılarının elinde gitar, çalıp söylüyorlardı. Bazıları geçmişin merdivenlerinde dünyayı unutmuş öpüşüyorlardı. Kendi ülkeleri... İstediklerini yaparlar diye geçirdi içinden. İstanbul'da deniz kıyısında kaçamak gezindiği delikanlıyı anımsadı. Acaba gören oldu mu diye hep kuşkuluydu.

Derya, elindeki son fenikleri dinlediği bir gitariste verdi. Öylesine güzel çalıyordu ki. Kimseleri tanımadığı bu kente gitaristi, yanındaki kızı evine davet etmemi düşündü. Ama cesaret edip yaklaşmadı. Onlarla gözgöze gelmek için saatlerce durdu. Belki hiç uzaklaşmayan bu kızı görür, konuşurlardı. Gitarist genç ve şarkı söyleyen kız toplanan paraları alıp, arada bir gidiyor, sonra yine yerlerine geliyorlardı. Herhalde yemeğe gidiyorlar diye düşündü Derya. Anasının yemeklerini, böreklerini anımsadı. Evinde hiçbir şey kalmamıştı.

Akşam evine gelince zeytinyağına kuru ekmeği batırıp yedi. Midesi hiç bulanmadı. Çok lezzetli bile buldu. Demen anınlardı bütün inatları. Yemem, istemem diye yemek seçerdi. Ömründe etli dolma yememişti. Şimdi hiç sevmediğini sandığı dolmalar tencereler içinde gözlerinin önünde geçiyorlardı.

Yatağına girip, ertesi günü postadan çikabilecekleri düşündü. Postacından sonra yeni işyerlerine bakabilirdi. Tramvallarda kaçak gitmeye alışmıştı. Bir iki durak gidip iniyor, sonra gelen tramvaya binip yoluna devam ediyordu. Tramvaya yaşlı bir grup binerse, o iniyordu. Çünkü yaşlı insanların bazıları bilet kontrolü yapıyor, ansızın halkın arasından çıkışıyorlardı. Derya şimdilik hiç yakalanmamıştı.

Ertesi sabah yatağında büzülmüş, postacayı bekliyordu yine. Az sonra gelen postacı, öteki kutular birer birer doldurdu. Postacının eli, adının yazılı olduğu kutuya hiç uzanmıyordu. Camı tıkılatıp sordu. Şişman, kırmızı yanaklı adam —yokdedi. —Yarın sana bir çuval mektup getiririm diyerek uzaklaştı.

Derya camîn önünden ayrılmıyor, postacının karşı binalara götürdüğü mektupları gözlüyordu. Sarı çantanın içindeki mektuplar gerçekten kendisine gelmiş olsaydı... Postacılar, sevindiren, hüzünlendiren haberlerin taşıyıcısıydılar. Kutuları boş bıraktıklarında, anımlarını yitiriyorlardı.

Vakit geçirmek için, yorgana enine boyuna baktı. Kendinden önceki kiracının bıraktığı yorganda, hâlâ killar, tırnak parçaları vardı. Bulduğu saç killarını çekip çekip çıkardı. Yorgan çarşafını değiştirmek, temiz bir yataktakat yatakmak içinden. Bir yedek çarşafı yoktu. Yıkamak için çıkarırsa, bir gece mantosuyla yatardı. Çarşafsız, kirli bir yorganda yatamayacak kadar titiz olduğuna gülümsemi. Para kazanmaya

başlayınca ilk işi yeni bir yorgan ve çarşaf almak olacaktı.

Yorganın altına girip, başına çıktı. Dünyadan, parasızlık-  
tan, Almanya'daki düş kırıklığından korunmaya çalışıyordu  
sanki. Karanlıkta kalmak için sımsıkı kapadı gözlerini. Hiçbir  
şey düşünmek istemiyordu. İyi bir iş bulup çalıştığını sanan  
ailesini, para makbuzu bekleyen babasını, hem Türkiye'deki,  
hem burdaki evin kirاسını unutmak istiyordu. Ama ne denli  
sıkış da gözlerini, sapsarı güneş, masmavi deniz, yemyeşil  
çayırlar birbirine karışıyor... Güneşte, mavi denizde yüzü-  
yordu. Güneşte, yeşil çayırlarda koşuyordu. Bu renkler, do-  
ğup büyüdüğü yerlerin rengiydi. Sarı, yeşil, maviler... Renkle-  
rin karın doyurmayağını anladığını için şimdî gri bir yerdey-  
di. Gri bir kent. Burada iş arıyor, geleceğini sağlamak istiyor-  
du. Belki ufak bir evin sahibi de olacaktı. Bunun için griye  
yapışmak, çok çalışmak istiyordu. Posta kutusundan çıkacak  
bir iş davetiyesi... Doğup, büyüdüğü yerlerin rengine kavu-  
turabilirdi onu. Gride çalışarak, yeşillere, mavilere ve güneşe  
koşacaktı. Yorgandan başını çıkarınca, gözü tavandaki avi-  
zeye takıldı. Kaç gündür en çok avizeyi gözlüyordu. Önceli-  
ki kiracı kırmızı avizesini de bırakmıştı. Yerdeki kilim sarındı.  
Sarı kırmızıyı yanyana hiç sevmeydi. Odası bile güzel görün-  
müyör, boğuluyordu. Odanın yüksek tavanından örümcek  
ağı sallanıyordu.

Yatağın üstüne çırpı avizeye uzandı. Acaba beni tartar mı  
dedi. Sağlam gibiydi avize. Eli boynuna doğru gezindi. Bir  
avizede, bir boynunda gidip geldi elleri. Örümcek ağı hafifçe  
titreşiyordu. Az sonra kendisi de örümcek gibi sallanıyor  
olabildi. Bu anlamsız yaştayı yürütmek sadece bir yükü.

Küçük köydeki işinden ayrıldığına pişman değildi yoksa.  
Geri dönemezdi. Geri geldi diye gülenler olacaktı. Elleri bir  
kez daha avizeyi yokladı. Elli kiloluk gövdeyi tartar mıydı.  
Tartabilirdi de... Sökülünceye dek tavan onun işi biterdi.  
Kendini asmak düşüncesi fena takılmıştı aklına. Yapanlar  
vardı bu işi. Cesaretleri kocamanmış. Korkak olduğunu kabul-  
lendi. Fabrikadaki yaşamından korkmuştu. Burda, henüz  
kuramadığı geleceği belirsiz yaşamdan da korkuyordu. Tür-  
kiye'de de hep korkmuş gibiydi. Sınavlarda geçmemek, iş  
bulamamak, ay sonları verilecek borçların çokluğu... Yetti  
artık diye çığlık attı. Üstelik burda rahatsız edilmek korkusu  
da vardı. Nasıl da peşine takılmıştı bir arabalı. Nerenin Türk  
olduğunu anlamışa adam...

— Gel arabaya diyor. Öyle serseriyydi ki görünüşü.  
Korkmuştu Derya.

Azıden vazgeçmek istedikçe, gözü takılıyordu.

... Ya birden bire tavan sökülür, taşlar başıma düşerse.. Ben  
hâlâ diri. Odada taşlar, topraklarla ve delik tavanla ne yapar-  
ım. Bir de tamir masrafi çıkacak. Tavan başıma yıkıldı diye  
anlatısam, bu masala kimse inanmaz. İntihar denemesi yaptı-  
ğımı anıllarlar. Belki de zor bulduğum bu evden atalar beni.  
Ama, ya tavan sökülmez, sımsıkı tutarsa beni... Türkiye'deki-  
ler, yakınlarım çok üzülür. Tanıyan insanlar, ondan beklenir-  
di bu. Biz çok mu tokuz burda. Nevardı yurtdışında derler.  
Az sonra da unutulurum. İşte hepsi o kadar.

Hızla kalktı yerinden. Herşeyi denemeli diyecek kadar ye-  
rindeydi bilinci. Çok normal bir iş gibiydi yapacağı. İskemleyi  
ortaya çekti. Türkiye'nin denizi, güneş, annesinin yemekleri  
çok uzaktı. Almayı düşlediği ev de...

İpi boynuna geçirmemişi henüz. Bir tıkırkı duydu. Gözleri,  
tikirtının geldiği yönü buldu. Orda, ufacık bir farenin gözle-  
riyle çarpıştı. Fare, lavabonun altında durmuş ona bakıyordu.  
Büyüklüğü titriyordu hafif. Öyle güzel, öyle sevimliydi ki.  
Boyu on santim var mı diye mirıldandı Derya. Her şeyin  
minisi sevilirdi ya. Farenin böylesine güzelini, bebek yüzlüsü-  
nü hiç görmemişti. Ufacık bir hareketi kaçırabilirdi onu. Öy-  
lece durdu. Göz kırpı farenin gözlerine. Hareket etmiyor,  
farenin kaçmasını istemiyordu. Elindeki ipi kullanırsa, bu ha-  
reketiyle fare gidecekti. Deli, senden sonra giderse gitsin dedi.  
Ama hayır...

İpi düzeltti. Fare yerindeydi hâlâ. Bir iki ufak adımla is-  
kemleye doğru yürüdü bile. Derya fareyle söylemeye çalıştı.

— Ne güzelsin sen. Nerenin geldin.

Fare gözlerini kırttı. Hep Derya'ya bakıyordu. İnsan yav-

rusu gibiydi. Dayanılmaz bir istekle fareyi tutmak istedi Der-  
ya. İskemleden inerken, takılıp yatağa kapaklandı.

Fare kuyruğunu titreterek lavabonun altına seğırttı yine.  
Girebileceği bir delik aradığını görüyordu Derya. Öylesine  
acele ediyordu ki saklanmak için. Bir tehlike duyumsamış  
korunmak için çırplıyordu.

— Kaçma, dedi Derya. Onun sesine bir kez daha ürküdü fare.  
Gözleri yaşamaya hırslı, pırıl pırıl ve korku doluydu.

Düştüyü yerden doğrulmaya çalıştı Derya.

— Kaçma ne olur, diye yineledi.

— Korktuğunu biliyorum. Ama ben seninle dost olmak  
istiyorum.

—

— Orda dur istersen.

Fare kimildamıyordu. Gözleri, gövdesini saklayacağı bir  
yer araştırır gibi hâlâ. Lavabonun altından duvarın öte  
'ucuna gitti çabucak.

Derya, ayağa kalktığında fareyi göremedi. Gürültüsü, onu  
kaçırmıştı. Odanın köşelerinde, dolabin arkasında arandı.  
Yatağın altına baktı. Fare, ansızın geldiği gibi, gitmişti de.

Oturup fareyi bekledi. Gelseymi. Gelirdi minik arkadaş.  
Sevimli bir farenin varlığı ürkütmüyordu onu. Sevinç duyu-  
yordu. Odasının bir köşesindeydi. Çıkacaktı bir yerden.

Fare, bir daha hiç görünmedi. Geri gelmedi. Küçükçük ca-  
nını korumak için belki korkup kaçmıştı. Yaşamda kalmak  
için farece çabalamıştı. Elli kiloluk gövdesini iple sallanı-  
rağının düşünüp kızardı Derya. Fare kadar bile gücü yok  
mu yedyi yaşamın zorluklarına...

İskemleyi yerine çekti. Az önce boynuna kullanmak istediği  
ipi, görmemek için çöp kutusuna attı.



# Adıyla Yaralı

Nevzat YALÇIN

**A**kdeniz'i çevreleyen her ülkenin oluşmuş bir Akdeniz edebiyatı var mı, bilmiyorum. Türk edebiyatının belirli bir Akdeniz yanı yoktur. Geçmişte de olmamıştır. Diğer ülkelerden okuyabildiğim yazar ve şairlerin çoğu sırını Akdeniz'e çevirmiştir; Kuzeydeki kuzeye bakar, Güneydeki nereye, bilmek mümkün değil. Öyle bir edebiyat, aşından ve yukarıdan Akdeniz'i çevreleyen iklim seridinden doğabilir. O da daima "melez"leşme tehlikesi ile karşı karşıyadır, çünkü biraz içérelerde onu etkileyebilen çok değişik bir dünya başlar.

Bugine kadar okuduğum örnekler ve dostluklarla edindiğim deneyimler, bana, gerçek Akdeniz edebiyatının, doğası ve insanı ile anakalar Avrupa ve Afrika'dan çok farklı özellikler taşıyan Akdeniz adalarında olduğunu gösterdi. Kıbrıs o adaların biridir. İçinde yaşadıkları iklim kuşağına paralel gelişen yaradılışlarındaki sıcaklık ve duyarlılık, o iklimin insanlarını değişik karakterde bir edebiyata zorlar. Bu bir ihtiyaçtır ve yadırganamaz. Örneğin, Kıbrıslı bir Türk şairi eğer Kıbrıslı ve Akdenizli olma özelliğini koruyabilmişse, Türkçeyi ortaklaşa kullandığı soydaşı Türkiye'li şairden başka bir edebiyata bağlanmak zorundadır. Aynı dili kullanan İngiltere, Kanada, Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ayrı edebiyat yaratıkları gibi. Bunun aksi düşünülebilir mi?

Akdenizli şair olmak, Akdeniz'i söylemek kadar, Akdenizli gibi söyleyebil-

mektir. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki ünlü şairinden Fikret Demirağ, "Adıyla Yaralı" adlı kitabıyla, su katılmamış Akdeniz edebiyatından yeni bir örnek verdi. Bundan önceki "Akdenizli Şirler ve Aşk Sözleri" adlı destesi üzerine yazdığım yazıtın sonra Fikret Demirağ'a yeniden eğilmek isteyiyim, biraz da o zaman yazdıklarımı doğrulamak içindir. Demirağ'ın kişiliği için "tipik Akdeniz çocuğu" ve şairleri için de büyük "Salvador Dali'nin tablolarında görülen deli-dolu bir fişkiris..." demiştim. Bu çok ilginç özelliği, onun katıksız Akdenizli karakterinden dir. Salvador Dali Akdeniz'in bir ucunda, Fikret öbür ucunda..., ama ikisi de hâlis Akdenizli...

Bundan önceki kitabında Demirağ, toprağı ve insanlarıyla, onların aşkları ve acılarıyla kendi ülkesine eğiliyordu. "Adıyla Yaralı"da bu, "maraz" denecek kadar köklü ve şiir deneyimi ne denli geniș olursa olsun okuyana da "bulaşan" bir insan ve toprak "kara sevda"ıdır. O, "kapalı barış göğü"nden, barışa olan susuzluğundan söz ederken alabildiğine toprak ve insanla bütünsüz. Kıbrıs insanlarının aslini, onun fizyonomisinde arar: "Sez, yüzüne bir Dor yüzü karışmış,"\*

Belki bir Lüzinyan'ın gözleridir gözlerin, Osmanlı ve bugday, Elen ve şarap,

Fikret, Kıbrıs insanını tarihin romanitzimi içinde dolaştırmak kalsa tekdüzeligi sürüklendirmesi mümkündür. O da

bunun farkındadır ve "zaman"la "mekân", geçmişle bugün ve iyi ile kötü arasında ustalıkla mekik dokur Fikret'in şiiri. Kan ve barut kokan savaşlardan sosyal dürtülere, bir kadına duyulan buram buram aşka, insan varlığında simgelelen portakal ve zeytin ağaçlarına, katar katar geçen turnalara ve hâlâ gelmeye barışa duyduğu kahredici özleme gider gelir ve her dizesinde taze bir giçle zik-zaklar çizer. Fikret'te son "menzil" Akdenizlilikdir. Bu, onun hemen her şiirinde bir "obsession" gibidir. Ona göre, kaybedilmemesi gereken bir "kimlik", bir nirengi noktasıdır Akdenizlilik. Ötesi onu ilgilendirmez:

Yüzünü bastır toprağa  
Ve Akdenizliliğini bir daha anla.  
Bir şey duymuyorsan öldün,  
Demek öldü Akdenizli yüreğin,  
çek üstüne yorganını,  
bu dünyadan kopmuşluğun,  
artık ne haksız bir tüfegin  
yaşamdan fışkırttığı kan  
yaralar seni,  
ne bugdaydan limondan  
yükseLEN gizli çığlık  
Artık yok senin Akdenizliliğin.

Demirağ'da dikkatimi çeken başka bir özellik de, bazı çevrelerde bugün bile tartışması yapılan dış şekinciliğe omuz silkmesidir. İlk şiirlerini görmemişim için bunun sonradan gelen bir silkinş olup olmadığını söyleyemem. Onda dize yapısı, şiirinin o müthiş lirizmi içinde yer yer umarsanmamış gibidir. Ancak, bu noktada şiirin geometri olmadığını hatırlan çikarmamak gereklidir. Coşkun bir ırmak da gerçi yatağında akar, ama yüzeyle aksi açıktaadır. Ona da biçim diye bir kılıf geçirmeye kalkınız mı, ırmaklı kalmaz artık. Kaldı ki, Akdenizli Türk şairi Fikret Demirağ'ın özelliklerini taşıyan büyük ve doğal şiirin eleştirisini yaparken pedantizm'e gerek yoktur. Onda şiirin genel sunuluşu sarıcı ve görkemlidir. Eskilerin "tasannu" dedikleri halden eser görülmez Fikret'in dizelerinde. Baştan sona tabiilik hakimdir. Sözün kısası, sanat yapmama sanatını iyi bilen bir şairdir Demirağ. Öyle kalması da dileğimizdir. Yapaylıklarla bir yerlere varılabilen çağın çoktan geçtiğini bilincine böylesine işlemişse, onu ancak kutlamak gereklidir.

## Garip

Ne garip değil mi  
Doğanın yasası  
Bilinmeyen bir yöne  
İter götürür beni  
Kazanmak  
Kaybetmek  
Belki de ölmek  
Garip tarafı da bu ya

Halit ÜNAL

## Eigenartig

Wie eigenartig  
ist das Gesetz der Natur  
In eine ungewisse Richtung  
drängt es mich  
Gewinnen  
Verlieren  
Oder vielleicht sterben  
auf diesem Weg  
Das ist wohl das Sonderbare

Halit ÜNAL

## 70 Sonrası Batı Alman Şiiri

Çeviren: Mevlüt ASAR

### Karl KROLOW

1915'de Hannover'de doğdu. Göttingen ve Breslau'da Germanistik, Romanistik, sanat tarihi ve felsefe öğrenimi. 1960/61 Frankfurt a.M. Üniversitesinde şiir konusunda öğretim görevlisi. 1956'da Georg Büchner ödüllü.

**Kitapları.** "Heimsuchung" (felaket) şiir, 1948; "Fremde Körper" (yaban vücütler) şiir, 1959; "Schattengefecht" (gölge savaşı) şiir, 1964; "Bürgerliche Gedichte" (kentsel şiirler), 1970; "Zeitvergehen" (zaman aksiği) şiir, 1972; "Der Einfachheitshalber" (yalnızlıkta yana) şiir, 1977; "Das andere Leben" (öteki yaşam) şiir, 1979.

Şiir denilen şey...

Durumumu, şiir denilen şeyin yardımıyla belli bir biçimde betimlemeyi sürdüreceğim. Böylece beni hiç bir zaman tatmin etmeyen bir durumun betimlemesidir verdiğim. Kendi huzursuzluğunun, yeteneksizliğimin betimlemesi. Bu başlangıçta olduğu gibi şimdiden rizikolu bir iş. Fantazinin olmadığı yerde o "absurd" olarak ka-

lır. Ben bunu hiç unutmadım. Fantazi, belirli gerçeklikler yanında, zaman, zamanın aksi, el ayak ve yemek içmek gibi bana eşlik eder. O —en azından benim için— belirttiğim koşullar ve gerçeklikler gibi çağrılmaksızın devreye giren bir gerçekliklidir. Sözünü ettığım betimleme, yalnız kullanım değeri olmayan bir betimleme değil, aynı zamanda bir bilinçlenme modeli getirmeyen, sonucuz kalan bir betimleme. Anlık bir tesbit, kısa bir dikkat. Durum raporunu dönüştür o anlık bir bulgu, bir buluş. Benim duyarlığımın, görme yeteneğimin durumuna, çabuk ulaşılan sınırlarına, bireysellliğime —başka bir deyişle kurtulamadığım, kurtulmak da istemedigim— ilişkin rapor. Yine de, sanırım, coşkun söylem'e bir eğilimim yok. Kurgu gücü ile hiçbir ortaklı olmayan ütopya da bir eğilimim olmadığı gibi. Biraz daha az heyacanlı söylemek gerekirse, ben hep bireysel sınırlara ilgi duyduğum, yazarken, konuşurken, yaşarken. Saklı sınırlar, çoğu kez erişilmez ile olan sınırsız didişmeden daha anlamıdır... (1973)

## Robespierre ve Diğerleri İçin Saygı

Terör olmadan gücsüz erdem -  
eglendirici bir oyun, günlük gereksinilen nesnelerle,  
kibrıt çöpleri, kurşun kalemler.

Göster ona nişanlayacağı ense çizgisini.  
Anlıyorum. Ne oldu?

Bakin buraya, burada dayak dağıtılmıyor.  
Başkaları başka türlü alıyor öctünü.

Terör olmadan vahim erdem.

Dinliyorsun beni, hissediyorsun  
saçlarında dolaşan parmaklarımı.

Ne eksik ne de fazla tam öyle oldu.

Aracısız, kesin ve boyun eğmeyen bir adalet'ten  
başka bir şey değil.

O asit döktü (sanki) yüzüme.

Düserken yere kendimin

SAĞOL dediğini.

## Nefes Aliyorum

Yanlış kirpikler taşıyor kimileri.  
İşte böyle deneyimli dünya.  
Doğru değil pek çok şey, buna karşın  
toz tutuyor elbiseler,  
hafif bir leke kalır geriye  
kurumuş kan,  
hızlı yaşamın aşklarından.  
Hiçbir dayanağım yok:  
nefes alıyorum yalnız.  
Delice kokuyor yaban, kır çiçekleri.  
Anımsıyorum güzel kırları,  
o sarhoşluğu, birbirinden çok  
uzakta olmak ve birdenbire  
yabancı kollarda.



Der Autor **Faruk Sen** lebt seit 1971 in der Bundesrepublik, wo er studiert hat und promoviert wurde. Als Lehrbeauftragter der Universitäten Duisburg und Essen hat er mehrere Studien über Ausländerfragen und die Türkei veröffentlicht und ist mittlerweile Leiter des neu gründeten Zentrums für Türkeistudien in Bonn.

Obwohl viele Türken unter uns leben und die meisten ausländischen Touristen in der Türkei Deutsche sind, wissen wir wenig über die Geographie, Wirtschaft und Politik, Religion und Kultur der Türkei.

In diesem Buch stellt uns ein Türke seine Heimat vor, weckt Verständnis für Land und Leute, diskutiert die Probleme seiner Landsleute daheim und in der Fremde und lädt uns mit Tips für Urlauber ein zu einem Besuch in der Türkei.

## C.H. Beck

Aktuelle Länderkunden

Faruk Sen  
**Türkei**



C.H. Beck

Faruk Sen

**TÜRKEI**

Land und Leute

Unter Mitarbeit von Kara Blume  
2. überarbeitete Auflage 198

180 Seiten mit 2 Karten und

14 Abbildungen

Paperback DM 19,80

Aktuelle Länderkunden

BsR 803

## Zentrum für Türkeistudien/Türkiye Araştırmalar Merkezi

Im Leske + Verlag GmbH, Gerhart Hauptmann Str. 27, 5090 Leverkusen 3 (Opladen)  
ab Februar 1989: „TÜRKEI - EG?“

### Die Türkei und die europäische Gemeinschaft

—Eine eventuelle EG - Vollmitgliedschaft der Türkei und ihre Alternativen—

### Band 4 der STUDIEN UND ARBEITEN

Das Thema war Gegenstand der ersten internationalen Tagung nach dem Antrag der Türkei auf Vollmitgliedschaft vom 14. April 1987 in Bocholt. Der Band (167 S.) enthält eine Auswahl von Tagungsbeiträgen, Referate und Auszüge aus der Podiumsdiskussion.

### Dr. İsmail DUYMAZ

### Türkische Unternehmensgründungen —Von der Nische zum Markt?

Eine Untersuchung bei türkischen Selbständigen in Dortmund, Duisburg und Essen.

### Band 5 der STUDIEN UND ARBEITEN

Die Hoffnungen der meisten türkischen Arbeitsmigranten, durch Erwerbs- und Spartätigkeit im Ausland die Mittel für eine spätere befriedigende Existenz in der Heimat zu erlangen, haben sich bekanntlich nur selten realisieren lassen. Stattdessen lässt sich an vielen Faktoren eine zunehmende Verfestigung des Aufenthaltes ablesen. Dazu gehört auch eine Zunahme türkischer Unternehmensgründungen, die auch bereits als Beleg für eine neue Dimension Integration verstan-

den werden: aus bisherigen Arbeitsplatzsuchenden werden potentielle Arbeitsplatzanbieter.

### Zeitschrift für Türkeistudien (ZfTS)

Die seit 1988 erscheinende Fachzeitschrift will das nicht spannungsfreie Thema „Türkei“ unter wechselnden Aspekten einer breiten deutschen Öffentlichkeit nahebringen. Die ZfTS ist die einzige wissenschaftliche Zeitschrift in der Bundesrepublik, die ausschließlich den politischen, sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen Entwicklungen der modernen Türkei und bei der türkischen Wohnbevölkerung der Bundesrepublik gewidmet ist.

Die im Sommer 1988 erscheinene 0-Nummer hatte sich mit den Voraussetzungen, Bemühungen und Aussichten der Türkei im Hinblick auf ihre EG - Vollmitgliedschaft unter ökonomischen, rechtsvergleichenden und literaturosoziologischen Aspekten befasst.

Das im Juni erscheinende Heft 1/1989 hat den inhaltlichen Schwerpunkt Islam und Laizismus in der Türkei und unter den in der Migration lebenden Türken.

Das im November erscheinende Heft 2/1989 wird mit dem Generalthema „Osmanische Geschichte“ u.a. einen Teil des 37. Deutschen Historikertages in Bamberg 1988 dokumentieren.

Leitung: Dr. Faruk Sen

Wissenschaftszentrum, Ahr Str. 45, 5300 Bonn 2,  
Tel: (0228) 30 21 68 / 69, Telex: 885 420,  
Telefax: (0228) 30 22 70